

Hvem var min forfædre?

Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet, lige som det er forsøgt at finde navnene på eventuelle søskende. For enkelte personer er der en kort oplysning om, hvilket erhverv, de havde. Det er i de fleste tilfælde kun oplysninger fra kirkebøger og folketællinger, der er benyttet.

Der er så vidt, det har været muligt, forsøgt at finde datoer for: fødsel, dåb, vielse, død og begravelse. For en hel del af de kirkelige handlinger fra før år 1800, er der for de fleste sogne ret sparsomt, hvor meget, der er oplyst. For en hel del af de ældre optegnelser er det kun datoen for den kirkelige handling, der er noteret. Det betyder bl.a. at fødselsdatoen og dødsdatoen mangler, men i de fleste tilfælde, er dåben foregået ret kort efter fødslen og ofte som hjemmedåb. I ældre tid skulle en kvinde, der havde født introduceres for menigheden på den 40. dag efter fødslen, dog normalt på den første dag, der var en normal gudstjeneste.

Et dødsfald vil normalt være sket inden for 3 til 10 dage før begravelsen, afhængigt af årstid og vejr. I særlige tilfælde, vil afvigelser fra dette normalt også være noteret i kirkebogen.

Der vil for en del søskende til nogle af anerne mangle oplysninger om især ægteskab og død. Dette skyldes til dels, at det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor de er flyttet hen, da de blev voksne. Selv om der er angivet et antal børn ved de forskellige aner, så kan der i en del tilfælde godt have været flere, som er blevet overset under gennemgangen af de forskellige kirkebøger, da det stort set kun er i det sønderjyske område, der i en periode bliver oplyst hvor mange børn en afdød person havde.

Der vil af hensyn til muligheden for hurtigt at kunne følge en bestemt retning gennem fortegnelsen af anerne være oplyst navnene og et anenummer både ved forældrene og det barn, der er beskrevet nærmere i denne fortegnelse, lige som disses navne er fremhævet. Det kan måske virke lidt forvirrende, især for de første par generationer, hvor man let kan holde styr på, hvem man skal finde mere om, men ved tipoldeforældrene er der 16 personer, inden man kommer over til tip tip oldeforældrene, hvor der så er 32 personer og så fremdeles.



Denne fortegnelse
bygger på
oplysninger om
forslægten til Anna
Kristine Hansen.



Forældre

Ane 2

Hans Kristian Hansen, født i Ålsrode den 4. august 1883. Han blev døbt i Ålsø kirke den 23. september 1883. Fadderne ved dåben var faderens forældre: Hans Andersen (Pus) og hustru i Ålsrode, samt indsidder Severin Eriksen. Hans forældre var (ane 4) **Anders Hansen /:Pus:/** og (ane 5) **Ane Kirstine Eriksen**.

Hans Kristian Hansen døde på Grindsted sygehus den 6. januar 1966 og blev begravet i Malt den 10. januar 1966.

Hans Kristian Hansen blev gift i Nr. Galten kirke med **Abelone Jacobine Ludvigsen**, i daglig tale kaldet **Lone**.

Lone var født i Høver den 20. november 1892. Hendes forældre var (ane 6) **Laurits Pedersen Ludvigsen** og (ane 7) **Caroline Jensen**. Lone døde i Vejen den 15. august 1990 og blev begravet i Malt den 20. august.

Parret fik følgende børn, der alle er født i Askov, Malt sogn:

1. Anna Kristine Hansen, født den 26. december 1922, gift den 5. november 1948 med Alfred Baagøe, der er født den 22. juni 1921, parret drev et husmandsbrug i Øster Vamdrup, hvor de boede i 58 år, men er nu flyttet ind til Vamdrup.

I ægteskabet er der børnene:

- 1) Hans Christian Baagøe, født den 27. september 1951
- 2) Lone Elisabeth Baagøe, født den 28. februar 1954
- 3) Lars Erik Baagøe, født den 2. juli 1957
- 4) Inge-Lise Baagøe, født den 7. juli 1963 og er gift med Jan Tøndering

2. Hans Laurids Hansen, født den 4. april 1924 og død den 25. september 1996, gift 21. juni 1952 med Eivy Jørgensen, der er født den 20. juli 1930, parret var bosat på Frederiksberg, hvor Eivy stadig bor.

I ægteskabet er der børnene:

- 1) Marianne Hansen, født den 19. juli 1953. Hun bor nu i Spanien
- 2) Liselotte Hansen, født den 15. juli 1956 og døde den 13. december 1985.

3. Edith Hansen, født den 14. september 1925 og gift 23. oktober 1954 med Aksel Andersen, der var født i Sivested den 30. august 1915 som søn af Anders Jensen Andersen og Mette Sofie Andersen. Aksel Andersen døde den 4. april 1981. Aksel var landmand i Kolind, hvor han drev gården Højslet, der var oprettet som stats-husmandsbrug i 1913. Edith bor stadig på gården, der dog ikke drives som selvstændigt landbrug mere.



Gården Højslet

4. Gerda Hansen, født den 9. september 1927, blev gift den 22. februar 1959 med smeden Otto Hansen, der var født den 16. marts 1922. Otto Hansen døde den 6. januar 1997. Parret var bosat på Orø, hvor Otto var smed. Gerda bor stadig ved den gamle smedie. Meget af det gamle

Forslægt til Anna Kristine Hansen

værktøj fra Otto's fars tid er nu givet til museumsbyen "Nyvang" ved Holbæk.

I ægteskabet er der børnene:

- 1) Birgith Hansen, født den 26. november 1959 og er gift med Erik Olsen. I ægteskabet er der børnene Kim og Allan.
- 2) Henning Hansen, født den 13. december 1961.

5. Egon Hansen, født den 29. juni 1929, blev gift den 29. juni 1957 med Connie Østergaard, der var født den 17. oktober 1936, bosat i Nordborg. Egon døde den 2. maj 2012.

I ægteskabet er der børnene:

- 1) Hanne Hansen, født den 8. februar 1960 og er gift med Søren Thomsen
- 2) Brian Hansen, født den 27. juni 1969
- 3) Bjarne Hansen, født den 5. marts 1974



Hans Kristian og Lone Hansens hus i Askov

Hans Kristian Hansen var først møllersvend i Sdr. Omme, og efter et ophold på Elbæk Højskole, fik han læreplads som elektriker på Forsøgsmøllen i Askov. Han tog installatørexamen fra Odense Tekniske Skole, og arbejdede derefter som svend hos Elektriker Frandsen i Askov.

Han var bl.a. med til at lave installationer på Karlsgårdeværket, da det blev bygget, lige som han var med til at trække luftledninger i det sydlige Jylland i forbindelse med elektrificeringen af Danmark.

Hans var ind til sin død bosiddende på Ø. Skibelundvej i Askov i et hus han og Lone

købte i 1929. Efter Lone's død blev der bygget rækkehuse på grunden og det oprindelige hus blev nedrevet. De nye huse kaldes "Lone's Have". I sine yngre dage var Hans Kristian også en ivrig gymnast.

Lone var i sine unge år tjenestepige forskellige steder i landet. Hun var på Askov Højskole i sommeren 1915, og tog derefter en uddannelse som syerske på Odense Fagskole, for siden at arbejde som direktice i Magasin du Nord i Skagen. Under anden verdenskrig syede hun for folk. Det var utroligt der kunne genbruges og blive pænt igen.

Bedsteforældre

Ane 4:

Anders Hansen (Pus), født i Ålsø den 4. november 1854, døbt i Ålsø den 26. december 1854. Faddere ved dåben var: Mathias Andersen i Ålsrode. H. P. Terkildsen og Anders Peter Rasmussen i Lundskov, samt pigen A. Elisabeth Andersdatter i Ålsø. Hans forældre var (ane 8) **Hans Andersen Puus** og (ane 9) **Kirsten Marie Rasmusdatter**.



Anders Hansen (Pus), Hans Kristian Hansen og Lone med datteren Anna.

Anders Hansen var arbejdsmand i agerbruget.

Anders Hansen døde i Vejlbj den 26. marts 1932 og blev begravet på Vejlbj kirkegård den 1. april 1932. Han blev gift 1. gang den 14. maj 1879 med (ane 5) **Ane Kirstine Eriksen**.

Ane Kirstine Eriksen var født den 7. februar 1852 i Ålsrode og blev døbt i Ålsø kirke den 28. marts 1852. Faddere ved dåben var ladefoged Niels Bruun på Hessel, tømrer Peter Eriksen Eskildsen, indsider Søren Bloch af Ålsrode samt Gårdfæster Rasmus Hansens hustru, som bar hende. Hendes forældre var (ane 10) **Erich Rasmussen** og (ane 11) **Mette Pedersdatter**.

Ane Kirstine Eriksen døde i Ålsrode den 22. april 1886 og blev begravet i Ålsø den 29. april 1886.

Anders Hansen og Ane Kirstine Eriksen fik følgende børn, der alle er født i Ålsrode:

1. Erik Rasmus Hansen, født den 20. januar 1880 og døde den 3. februar samme år.
2. Erika Rasmine Hansen, født den 9. september 1881 og døde den 23. november 1913 i Grenå. Hun var gift med kudsken Niels Andersen Dam i Grenå. Parret havde følgende børn:
 - 4) Anders Kristian Dam, født den 6. juli 1907 i Grenå. Han var gift med Kirstine Sørensen.
 - 5) Alfred Dam, født den 10. december 1909 i Grenå.
 - 6) Meta Kirstine Dam, født den 24. januar 1913 i Næsgård, Vejlbj og død i 1974. Hun var gift med Anders Christian Overgaard.
3. (ane nr. 2): **Hans Kristian Hansen**, født den 4. august 1883 og døde den 6. januar 1966. Han var gift med (ane nr. 3) Abelone Jacobine Ludvigsen (**Lone**).
4. Axel Marinus Hansen, født den 19. november 1885 og døde i 1962. Han var gift med Elise Henriette Nielsen. Parret havde følgende børn:
 - 1) Minna Kirstine Hansen, født den 1. april 1921. Hun blev gift med vognmand Arne Halvor Pedersen.
 - 2) Anders Erik Hansen, født den 16. marts 1923 og døde den 25. november 1930.
 - 3) Iris Jensine Hansen, født den 25. marts 1925 og døde den 26. maj 2007. Hun var gift med graver Frede Harry Mikkelsen og bosat i Enslev.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Anders Hansen (Pus) blev gift anden gang i Ålsø kirke den 22. oktober 1887 med Jensine Nielsen, som var født den 1. november 1858 i Ålsrode. Forloverne ved brylluppet var Niels Kristian Nielsen af Trustrup og husmand Anders Hansen af Ålsrode. Jensine var født i Ålsrode den 1. november 1858 og hendes forældre var Anders Peter Nielsen og Marie Katrine Jensen.

I Anders Hansens ægteskab med Jensine Nielsen var der følgende børn:

1. Petrea Kirstine Hansen, født den 12. marts 1888 i Ålsrode blev gift med Hans Anton Hansen, der var født i 1891. Parret udvandrede til Argentina, hvor de fik børnene Ejvind i 1915 og Frida i 1920. Kontakten til familien ophørte under 2. verdenskrig og er forgæves forsøgt genoptaget.



*Petrea Kirstine Hansen, Hans Anton Hansen med børnene Ejvind og Frida
i Argentina*

2. Anders Hansen, født den 18. maj 1890 i Revn. Anders var gift med Andrea Marianne Kjær. Parret har boet skiftende steder, mest i området omkring Kolindsund, hvor de havde arbejde på forskellige af sundgårdene. Senere flyttede de til Enslev, og til sidst til Kirial. Parret havde følgende børn:
 - 1) Jens Aage Hansen, født den 6. august 1912 i Næsgård og døde i Kirkelte på Sjælland den 12. september 2001. Han var gift med Oda Oline Sørine Mathiasen.
 - 2) Anders Peter Hansen, født den 24. august 1914 i Næsgård og døde i Mellerup den 26. marts 1988. Anders Peter var gift med Anna Jensen
 - 3) Erna Erika Hansen, født den 12. april 1917 i Næsgård og døde i Mastrup den 16. januar 2003. Erna var gift med Arne Kristian Rasmussen. Parret var bosat i Mastrup.
 - 4) Gustav Petri Hansen (Elmstrup). Født den 2. maj 1919 i Ginnerup og døde den 21. december 1996 i Århus. Gustav var gift med Ester Jauert.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 5) Niels Kristian Hansen, født den 30. juli 1921 i Tøstrup. Han er gift med Ingrid Vahle.
 - 6) Harry Kjær Hansen, født den 11. september 1923 i Tøstrup og døde på Sjælland den 11. september 1981. Harry var gift med Grethe.
 - 7) Dagny Petra Hansen, født den 2. august 1927 i Albøge og døde den 5. august 2007 i Grenå. Hun var gift med Søren Skiffard.
3. Rasmus Hansen, født den 24. februar 1892. Rasmus var gift med Mette Sørine Olsen. Parret var bosat på Virring Mark, Virring.
Parret havde følgende børn, der alle er født i Virring:
- 1) Erna Nielsine Hansen, født den 25. juni 1921. Hun blev gift med chauffør Svend Aage Pedersen fra Auning.
 - 2) Arne Anders Hansen, født den 8. oktober 1922 og døde i Virring den 13. december 1922.
 - 3) Harald Hansen, født den 15. juni 1925 og døde på Randers Amtssygehus den 3. marts 1926.
 - 4) Ingrid Kathrine Hansen, født den 7. juli 1929
4. Lars Knudsen Hansen, født den 7. januar 1895. Lars var gift med Kristiane.
Parret havde følgende børn, der alle er født i Virring:
- 1) Kristian Anders Hansen, født den 12. august 1918 og død den 18. august 1918.
 - 2) Niels Hansen, født den 3. februar 1920.
 - 3) Anders Kristian Hansen, født den 15. januar 1923 og død den 24. januar 1923.
 - 4) Anna Jensine Hansen, født den 9. maj 1926.
5. Jens Hansen, født den 20. december 1896 i Næsgård, Vejlbj og død samme sted den 1. januar 1897.

Ane 6

Laurits Pedersen Ludvigsen var født i Tvilum den 12. april 1866 og blev døbt i Tvilum kirke den 29. september 1866. Fadderne ved dåben var: Birthe Marie Rasmussen, husmand Niels Sørensen samt Christen Sørensen. Han blev konfirmeret i Gjern den 4. april 1880. Hans forældre var (ane 12) **Peder Ludvigsen** og (ane 13) **Mariane Jacobsdatter**.

Laurits Ludvigsen døde på Høver Mark den 10. december 1908.

Laurits Pedersen Ludvigsen blev gift i Storning kirke den 16. marts 1892 med (ane 7) **Caroline Jensen**.

Caroline blev født den 1. juli 1864 i Lillering medens hendes moder boede hos sin bror, tømrer Jens Schmidt. Hun blev døbt i Harlev kirke den 23. oktober 1864. Fadderne var pige Ellen Marie Jensen i Høver, pige Marie Schmidt i Storning, ungkarl Julius Schmidt fra Årslev samt tømrer Jens Schmidt i Lillering. Hendes forældre var (ane 14) **Niels Jensen** og (ane 15) **Nicoline Schmidt**.

Caroline blev konfirmeret i Venge kirke den 16. oktober 1878.

Ved folketællingen i 1880 tjente hun som 16-årig hos Poul Marius Hansen i Høver by, og i 1890 tjente hun hos gårdmand Morten Nielsen i Viby ved Århus. Ved Laurines fødsel i 1891 havde hun til huse hos Niels Jensen i Høver, hvilket må antages at være hendes farfars broder, da han var gift med den Abelone, som hendes børn ofte omtalte som den ældre kone, de ofte blev passet af.

Caroline Jensen døde på Råmosegård ved Tirstrup den 15. marts 1952 og blev begravet samme sted den 20. marts.

Laurids og Caroline fik følgende børn, der alle er født i Høver:

1. Laurine Petrea Ludvigsen født den 10. juni 1891, gift med Niels Jørgen Hansen.
Parret havde en datter:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Ester Johanne Hansen, født den 28. april 1920 i Lillering, Framlev og døde den 22. august 1984 i Framlev. Ester var gift med Milius Jensen. Parret havde en datter.
2. (ane 3) **Abelone Jacobine Ludvigsen**, født den 20. november 1892, gift med (ane 2) **Hans Kristian Hansen**, hun døde den 15. august 1990 i Vejen.
3. Ellen Marie Ludvigsen, født den 28. januar 1894, gift med Hans Peter Poulsen. Hun døde den 28. januar 1980 i Århus.
Parret havde følgende børn:
 - 1) Esther Olivia Poulsen, født den 14. april 1918 og død den 19. juli 1920
 - 2) Esther Olivia Poulsen, født den 24. december 1920, gift med Egon Bech Christensen. Esther døde den 10. juni 2006.
 - 3) Verner Poulsen, født den 15. juli 1925.
4. Martha Nielsine Ludvigsen, født den 25 september 1896 i Høver, hun døde i 1983. Hun var gift med Johannes Jensen.
Parret havde følgende børn, der alle er født i Storring sogn:
 - 1) Laurids Christian Jensen, født 15. november 1916.
 - 2) Alfred Jensen, født den 1. februar 1918.
 - 3) Agnete Jensen, født den 14. juni 1920.
 - 4) Christine Jensen, født den 10. december 1922.
 - 5) Anna Jensen, født den 22. juni 1926.
5. Marianne Ludvigsen, kaldet Jane, født den 4. maj 1895, hun døde den 17. marts 1976. Jane var gift med Orla Jacobsen.
Parret havde følgende børn:
 - 1) Laurits Thorvald Jacobsen, født den 14. september 1918 i Stjær.
 - 2) Olga Florentine Karoline Jacobsen, født den 14. september 1918 i Stjær og død samme sted den 16. november 1918.
 - 3) Oluf Jacobsen, født i Stilling den 19. marts 1920.
 - 4) Florentine Jacobsen (kaldet Flora), født i Stilling den 8. juni 1921.
 - 5) Viggo Jacobsen, født i Stilling den 19. december 1924.

Skolen, hvor Laurids og Carolines børn har gået.



Oldeforældre

Ane 8:

Hans Andersen, født i Ålsø den 7. maj 1833 og døbt i Ålsø kirke den 26. maj 1833. Faddere ved dåben var: Anders Sørensen fra Lyngby, ungarlene Hans Sørensen og Knud Hansen Puus begge af Ålsrode, samt Søren Rasmussens hustru af Lyngby. Hans forældre var (ane 16) **Anders Hansen Puus** og (ane 17) **Anne Sørensdatter**.

Han døde i Ålsrode den 6. marts 1884 og blev begravet i Ålsø den 13. marts 1884.
Hans Andersen var skrædder og gårdmand i Ålsrode.

Han blev gift i Ålsø kirke den 7. januar 1854 med (ane 9) **Kirsten Marie Rasmusdatter**. Hun var en datter af (ane 18) **Rasmus Pedersen Rusk** og (ane 19) **Anne Larsdatter**.

Kirsten Marie blev født i Ålsø den 12. juli 1829 og døbt i Ålsø kirke den 20. september 1829. Faddere ved dåben var hendes grandfætter Niels Rusk, Peder Konge fra Ålsrode, Jens Laursen fra Hammelev, samt smeden Søren Juuls hustru af Ålsø som bar hende. Kirsten Marie døde i Ålsø den 23. juni 1899.

I ægteskabet mellem Hans Andersen og Kirsten Marie Rasmusdatter var der følgende børn, der alle er født i Ålsø sogn:

1. Anders Hansen, født den 3. november 1853 og døde 9 timer gammel samme dag.
2. (ane 4): **Anders Hansen (Pus)**, født den 4. november 1854 og døde den 26. marts 1932.
3. Rasmus Hansen, født den 9. januar 1857 og døde den 21. december 1875 i Homå, medens han havde tjeneste hos Hans Konge.
4. Andreas Hansen, født den 25. maj 1859. Han blev gift den 30. september 1882 i Ålsø med Kristiane Marie Christensen Bruus fra Ålsø. Andreas Hansen har været gårdejer.
Parret havde børnene:
 - 1) Karen Andrea Hansen, født den 31. juli 1884 i Højbjerg, Ålsø sogn.
 - 2) Olga Hansine Hansen, født den 18. august 1892 i Højbjerg.
 - 3) Hannibal Anker Hansen, født den 25. juli 1896 i Robstrup, Grenå Gammelsogn.
5. Peter Christian Hansen, født den 3. november 1861.
6. Anton Hansen, født den 31. august 1864. Han blev gift den 9. juni i Hoed med Severine Christensen fra Glatved.
Parret havde følgende børn:
 - 1) Hans Andersen Hansen, født den 20. juli 1891.
 - 2) Kristen Sørensen Hansen, født den 16. august 1894
 - 3) Esta Kirstine Marie Hansen, født den 13. oktober 1896 og døde den 13. september 1958.
Hun var gift med Kristen Michael Kristiansen.
 - 4) Kristian Edvard Hansen, født den 2. februar 1899
7. Ane Marie Sofie Karoline Hansen, født den 10. maj 1868.

Ane 10:

Erich Rasmussen, født i Homå den 16. december 1820 og døbt i Homå kirke den 21. januar 1821. Faddere ved dåben var: Ane Rasmusdatter, Rasmus Sørensen Ladefoged's hustru i Tolstrup, Rasmus Neesballe og Jens Nielsen gårdbeboere i Homå, samt Rasmus Jensen Koch, husmand samme steds, alle bønder. Hans forældre var (ane 20) **Rasmus Jørgensen** og (ane 21) **Johanne Rasmusdatter Bruun**.

Ved konfirmationen i 1837 boede Erich Rasmussen hjemme hos moderen og stedfaderen i Tirstrup. Han døde i Ålsrode den 23. december 1879 og blev begravet i Ålsø den 30. december 1879.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Erich Rasmussen blev gift i Ålsø den 15. november 1845 med (ane 11) **Mette Pedersdatter**. Forloverne ved brylluppet var Mads Pedersen og Søren Nielsen Blok, begge fra Ålsrode. Mettes forældre var (ane 22) **Peder Jochumsen** og (ane 23) **Maren Madsdatter**.

Mette Pedersdatter blev født i Ålsrode den 30. maj 1817 og døbt i Ålsø kirke den 6. juli 1817. Faddere ved dåben var: Søren Rasmussen fra Ålsrode. Rasmus Molboe og Nicolai Jochumsen fra Gl. Ålsø, medens Dorthe Rasmusdatter af Ålsrode var gudmoder. Mette Pedersdatter døde i Ålsrode den 31. oktober 1895 og blev begravet i Ålsø den 7. november.

Erich Rasmussen og Mette Pedersdatter havde følgende børn, der alle er født i Ålsø sogn:

1. Johanne Marie Eriksdatter, født den 22. februar 1846 og døde den 22. oktober 1931 i Ålsø. Hun var gift med Jens Johannes Sørensen fra Fuglslev.
Parret havde følgende børn:
 - 1) Marius Erik Sørensen, født den 16. april 1876 og døde i 1967. Han var gift med Margrethe Hansigne Hansen.
 - 2) Marie Katrine Sørensen, født den 31 januar 1878 og døde i 1913.
 - 3) Søren Bernhard Valdemar Sørensen, født den 28 marts 1881 og døde i 1969. Han var gift med Ane Katrine Poulsen.
 - 4) Johannes Gustav Sørensen, født den 29 juli 1884 og døde i 1973. Han var gift med Maren Kirstine Maria Madsen.
 - 5) Mette Ernestine Sørensen, født den 25 juli 1888. Hun var gift med Mads Sørensen.
2. Rasmus Peter Erichsen, født den 27. februar 1849 og døde den 7. april 1862.
3. (ane 5) **Ane Kirstine Eriksen**, født den 7. februar 1852 og døde den 22 april 1886.
4. Marie Cathrine Eriksen, født den 2. september 1855 og døde i 1899 i USA. Hun var gift med Søren Rasmussen Møller fra Sangstrup. Parret udvandrede i 1887 til USA.

Udvandrerens fulde Navn.	Stilling.	Fødested og sidste Opfødssted (hvis det er beskrevet fra Fødestedstj.)	Alder.	Bestemmelse.	Kontraktens Nr. og dato.	Fødestedets Navn.	Anmærkninger.
Møller Søren R. Sørensen		Gasthof Hansen	37	USA	3589 10/11 87		Talsmand
Udvarn			31				
Rasmussen			3				
Udvarn			112				

Udrejse for Marie Cathrine Eriksen og Søren Rasmussen Møller med børnene Rasmus og Erik.
Udvandrerprotokollen i 1887

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Parret havde følgende børn:

- 1) Rasmus Rasmussen Møller, født den 2. juli 1884 i Homå og døde i 1968 i USA. Han var gift med Effie Louise Jones.
 - 2) Erik Rasmussen Møller, født den 11. juni 1886 i Glesborg og døde i 1976 i USA. Han var gift med Emma Elisabeth Roy.
 - 3) Jens Bergelius Rasmussen Miller, født i 1888 i USA og døde i USA i 1974. Han var gift med Anna Birgetta Larsen.
 - 4) Martin Robertson Miller, født i 1890 i USA. Han var gift med Bertha Luella Story.
 - 5) Henry Robertson Miller, født i 1892 i USA. Han var gift med Beatrice Maude Lemon.
 - 6) William Robertson Miller, født i 1897 i USA og døde i 1898.
 - 7) Karen Christine Rasmussen Miller, født i 1901 i USA. Hun var gift med Don Weaver.
 - 8) William Rasmussen Miller, født i 1902. Han døde i 1917.
 - 9) Mary Etta Rasmussen Miller, født den 23. juli 1904. Hun var gift med Landon Greene Withfield. Mary døde den 7. maj 1979
5. Mads Severin Eriksen, født den 21. februar 1859 og døde den 5. februar 1947. Han blev gift den 23. oktober 1880 i Ålsø kirke med Ane Elisabeth Sofie Nikoline Vilhelmsen fra Hoed. Mads har været ladefoged på herregården Katholm.

Parret havde følgende børn, der alle er født i Ålsrode:

- 1) Erik Bodiel Eriksen, født den 19. november 1880. Han var gift med Barbara Pedersen. Parret havde 4 børn, hvoraf den ældste er født i Reno, Nevada, USA. Erik har været mejerist i Enslev.
 - 2) Sofie Eriksen, født den 22. april 1882 og døde i 1962. Hun var gift med skomagersvenden Laurits Marensius Halstrøm.
 - 3) Jakob Eriksen, født den 8. april 1884. Han var gift med Ingeborg NN.
 - 4) Henriette Kirstine Eriksen, født den 24. maj 1887 og døde i 1962. Hun var gift med sadelmager Peter Helenius Jensen i Grenå.
 - 5) Axel Eriksen, født den 21. august 1889 og døde den 20. september 1889.
6. Rasmus Peter Eriksen, født den 11. februar 1862. Han blev gift den 9. april 1887 i Ålsø kirke med Mette Kirstine Nielsen fra Stenvad ved Glæsborg. Ved giftermålet betegnes han som arbejdsmand i Ålsrode. Senere var han husmand i Havknude i Ålsø sogn. Parret havde følgende børn, der alle er født i Ålsrode:
- 1) Julie Johanne Mette Eriksen, født den 29. decembver 1887 og døde den 27. juni 1891.
 - 2) Erika Agnes Eriksen, født den 9. juni 1889 og døde i 1977. Efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning i forskellige pladser. Hun har i ca. 2 år været beskæftiget som kokkepige på Katholm Hovedgård hos Kammerherre og Hofjægermester Dinesen, hvorefter hun var husjomfru på Hvidholm. Derefter kom hun til direktør Kold i København, hvor hun var husjomfru indtil giftermålet. Hun var gift med Hans Peter Jørgensen.
 - 3) Jens Anker Eriksen, født den 2. marts 1891. Han kom til Racine i april 1914 og arbejdede som traktorfører indtil april 1917, da han indkaldtes til militærtjeneste i den amerikanske hær. Han var bl.a. tjenestegørende i Frankrig og hjemsendtes i marts 1919. Fra 1926 til 1958 arbejdede han ved Hamilton Beach Co., hvor han var formand. Han har i 30 år været medlem af bestyrelsen for det danske alderdomshjem og har i 51 været medlem af "Danish Brotherhood". Han blev gift med Emmy Jørgine Johanne Jørgensen i Racine, Wisconsin, USA.
 - 4) Johannes Eriksen, født den 11. juni 1893 og døde den 3. september 1893.
 - 5) Niels Johannes Eriksen, født den 15. juni 1896. Han kom ud at tjene som 13-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han i Slagelse. Efter giftermålet var han beskæftiget ved forskelligt arbejde, var bl.a. skovarbejder om vinteren og arbejdede ved tørvegravning om sommeren. Senere begyndte han som vejmand. Niels

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Johannes blev gift med Julie Marie Christensen. Ægteparret havde en lille ejendom i Trøllund ved Hejnsvig. Der var 11 børn i ægteskabet.

- 6) Rasmus Nikolaj Thorvald Eriksen, født den 6. december 1898 og døde i 1981. Han var gift med Martha Marie Nielsen.
- 7) Anna Johanne Eriksen, født den 4. februar 1902. Hun var gift med matros Harald Krog Hald fra Nykøbing Mors. Parret var bosat i København.

Ane 12

Peder Ludvigsen var født i Voel den 19. januar 1834 og blev døbt i Tvilum kirke den 2. februar 1834. Faddere ved dåben var Kirsten Marie, gårdmand Niels Kudskes kone i Voel, Karen, husmand Adam Pedersens kone samt gårdmand Laus Pedersens karl Christen Rasmussen. Hans forældre var (ane 24) **Ludvig Warburg** og (ane 25) **Mette Laursdatter**.

Peder Ludvigsen blev konfirmeret i Gjern kirke i 1848, og blev gift i Tvilum kirke den 29. september 1866 med (ane 13) **Mariane Jacobsdatter**.

Peder Ludvigsen døde i Holmstol, Skanderup den 8. december 1912.

Mariane Jacobsdatter var født i Hjorthede den 23. september 1843. Ved dåben i Hjorthede kirke blev hun båret af pigen Maren Pedersdatter fra Svinding, medens gårdmand Niels Hvam og hustru, husmand Ole Hviid og Christen Ladefoged fra Hjerminde var faddere. Hendes forældre var (ane 26) **Jacob Johansen** og (ane 27) **Anne Marie Kristensdatter**.

Mariane Jacobsdatter har inden ægteskabet været tjenestepige i Tvilum fra 1859 til 1862, derefter i Nørre Snede og fra 2. november 1864 hos Bredholz i Sahl ved Bjerringbro. Hun døde i Gjern den 24. maj 1886 og blev begravet i Gjern den 29. maj 1886.

I ægteskabet var der følgende børn, hvoraf de 5 sidste er født i Gjern sogn:

1. (ane 6) **Laurits Pedersen Ludvigsen**, født den 12. april 1866 i Tvilum. Han var gift med (ane 7) **Caroline Jensen**. Han døde den 10. december 1908.
2. Ludvig Bach Ludvigsen, født den 2. august 1868 i Skannerup og død den 6. oktober 1880.
3. Søren Sehested Ludvigsen, født den 20. november 1871 og døde den 20. februar 1884 i Gjern.
4. Christen Marcus Ludvigsen, født den 5. juli 1875 og døde den 27. april 1886 i Gjern.
5. Ane Marie Christine Ludvigsen, født den 3. juli 1878 og døde på Frederikssund Sygehus den 29. december 1959. Christine fik sin uddannelse på Th. Langs Seminarium i Silkeborg og dimiterede derfra i 1898. Hun var derefter været lærerinde ved skolen i Gjern ind til hun blev lærerinde ved Ellinge skole i Odsherred i 1901. Fra den 1. december 1908 var hun forskolelærerinde i Gerlev.
6. Ludvig Bak Ludvigsen, født den 15. august 1881 og døde den 14. juli 1884 i Gjern.
7. Juliane Ludvigsen, født den 28. juli 1884.

Ane 14

Niels Jensen, født i Høver den 19. maj 1841 og døbt i Storrिंग kirke den 4. juli 1841. Fadderne ved dåben var Søren Andersen fra Gammelgård Mark, Jens Nielsen's søn Peder Jensen i Høver og Christen Jensen's kone Else Marie Pedersdatter. Hans forældre var (ane 28) **Jens Jensen** og (ane 29) **Karen Frandsdatter**.

Niels Jensen blev konfirmeret i Storrिंग kirke i 1856. Han blev gift i Storrिंग kirke den 3. september 1869 med pigen (ane 15) **Nicoline Schmidt**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Nicoline Schmidt var født i Århus den 25. oktober 1839 og hun blev døbt i Vor Frue Kirke i Århus den 14. juni 1840. Fadderne ved dåben var K. Petersen, slagtermester Rehmann, bødkermeister Niels Søeberg og bagerjomfru Lerche. Hendes forældre var (ane 30) bagermeister **Søren Høvring Schmidt** og (ane 31) **Martha Maria Lerche**.

Nicoline Schmidt blev konfirmeret i Harlev kirke i 1854, og efter konfirmationen har hun tjent hos gårdmand K. Rasmussen i Skibby ved Århus, samt Mikkelsen i Veng og Chr. Smed i Høver.

Niels Jensen har været murer. Han døde i Venge den 5. juni 1906. Enken Nicoline Schmidt flyttede til Brabrand i 1908, hvor hun døde den 8. januar 1923.

I Niels Jensens ægteskab med Nicoline Schmidt var der følgende børn:

1. (ane 7) **Caroline Jensen**, født den 1. juli 1864 i Lillering, gift med (ane 6) **Laurids Pedersen Ludvigsen**. Hun døde i 1952.
2. Sørine Jensen, født den 30. september 1869 i Høver. Hun blev gift med arbejdsmanden Jakob Peder Neergaard fra Foldby i 1896, med hvem hun i 1899 fik sønnen Harry. Parret var dog gået fra hinanden, inden sønnen døde i 1905. Efterfølgende flyttede hun nu sammen med savværksarbejderen Johannes Jensen.
3. Jens Jensen, født den 26. oktober 1871 i Galten og døde den 28. juli 1955 i Brabrand. Han var gift med Ane Bolette Møller, der var født i Stjær. Jens Jensen var slagtermester i Brabrand. Parret havde børnene, der alle er født i Brabrand:
 - 1) Dora Marie Jensen, født den 30. august 1895. Hun blev gift med gårdejer Anders Johannes Andersen fra Skovby.
 - 2) Petrea Nikoline Jensen, født den 2. december 1897. Hun blev gift med købmand Julius Jensen fra Åbyhøj.
 - 3) Johanne Marie Jensen, født den 19. juli 1902. Hun blev gift med blikkenslager Johannes Henry Andersen i Brabrand.
 - 4) Niels Møller Jensen, født den 4. juli 1904 og døde den 1905.
 - 5) Aage Jensen, født den 9 september 1906
 - 6) Niels Møller Jensen, født den 28. december 1911
 - 7) Ida Margrete Jensen, født den 4. januar 1915
 - 8) Kaj Møller Jensen , født den 21. januar 1919
4. Ellen Marie Jensen, født den 25. marts 1874 i Høver, gift med arbejdsmand Jens Peter Jensen og derefter bosat i Århus.
5. Ane Jensen, født den 1. maj 1876 i Veng, gift med Anders Mogensen fra Brabrand. Parret havde børnene:
 - 1) Nielsine Katrine Mogensen, født den 28. maj 1899, hun døde omkring 1989. Hun var gift med Jens Axel Knud Christensen.
 - 2) Alfred Johannes Mogensen, født i 1903 og død i 1963. Han var først gift med Johanne Andreasen, og efter hendes død, giftede han sig med Marie Arvidsen. Alfred Mogensen har været købmand i Viborg.
 - 3) Sørine Jensine Mogensen, født den 9. november 1908
6. Kristian Scack Jensen, født den 2. februar 1879 i Venge.
7. Anton Jensen, født den 10. december 1882 i Venge. Han har arbejdet som murer, inden han tog et par år til Amerika. Efter turen til Amerika, etablerede han sig som vognmand i Brabrand og blev gift med Inger Marie Bolette Møller Rasmussen. Anton døde den 22. december 1921. Enken giftede sig derefter med Johannes Mogensen. Johannes Mogensen var fabrikant i Årslev og broder til Ane Jensens mand: Anders Mogensen.

Tipoldeforældre

Ane 16:

Anders Hansen Puus, født i Ålsrode den 5. juni 1800. Han blev døbt i Ålsø kirke den 15. juni 1800 og blev båret af Thomas Bruus's hustru fra Højbjerg. Fadderne var Jacob Puus fra Ålsrode, Laurs Jørgensen og Niels Puus fra Tolstrup samt Jørgen Jensen fra Vejlbj. Hans forældre var **Hans Jørgensen Puus** (Ane 32) og **Ane Nielsdatter** (Ane 33)

Han blev konfirmeret i Ålsø kirke i 1815. Han døde som fattiglem i Ålsø Fattiggård den 3. januar 1883 og blev begravet fra Ålsø kirke den 7. januar 1883.

Anders Hansen Puus blev gift i Ålsø kirke den 17. juli 1822 med **Anne Sørensdatter** (ane 17). Som vidner ved trolovelsen var gårdmanden Søren Skræder og indsidder Hans Jørgensen, begge fra Ålsrode.

Anne Sørensdatter blev født i Ålsrode den 30. august 1802 og blev døbt i Ålsø kirke den 25. september 1802. Fadderne var Maren Nielsdatter fra Østerballe og Christen Hansen. Hendes forældre var **Søren Andersen Bend** (Ane 34) og **Anne Christophersdatter** (ane 35).

Anne Sørensdatter blev konfirmeret i Ålsø kirke i 1814. Hun døde som fattiglem i Ålsø Fattiggård den 3. Februar 1882 og blev begravet fra Ålsø kirke den 8. Februar 1882.

Parret fik følgende børn, hvoraf det første er født i Homå, medens de øvrige er født i Ålsø sogn.

1. Ane Cathrine Andersdatter, født den 9. juni 1822 og døde den 16. oktober 1822. Barnet døde før end dåben kunne publiceres.
2. Søren Andersen, født den 20. juli 1826 og døde den 19. september 1875. Han var husmand og først gift med Frederikke Andersen.
Parret var bosat i Attrup i Rosmus sogn og havde børnene:
 - 1) Andersine Rasmine Sørensen, født den 11. maj 1852.
 - 2) Dødfødt datter, født den 24. september 1854
 - 3) Anders Sørensen, født den 20. april 1857
 - 4) Dødfødt søn, født den 19. juli 1859.
 - 5) Ane Elisabeth Sørensen, født den 2. november 1861.
 - 6) Dødfødt søn, født den 30. oktober 1868.Frederikke Andersen døde den 12. januar 1869. Efter ægteskabet med hende, blev Søren Andersen gift med Ane Rasmussen. I dette ægteskab var der børnene:
 - 1) Frederik Rasmus Albert Rudolf Conrad Sørensen, født den 27. juni 1870
 - 2) Rasmus Elis Sørensen (Skouensby), født den 8. april 1873
 - 3) Søren Sørensen, født den 27. december 1875.
3. Karen Marie Andersdatter, født den 15. april 1828. Hun blev gift i Lyngby kirke med Jens Nielsen (Skrædder). Karen Marie døde den 31. januar 1897 i Ålsø.
Parret var bosat i Ålsrode, Ålsø sogn og havde børnene:
 - 1) Ane Kirstine Jensen, født den 25. september 1848 i Trustrup.
 - 2) Søren Nielsen Jensen, født den 14. februar 1851.
 - 3) Mette Marie Jensen, født den 25. juni 1854.
 - 4) Anton Jensen, født den 22. april 1857.
 - 5) Christian Nielsen Jensen, født den 24. juni 1866.
4. Jens Andersen, født den 12. oktober 1829 og døde i Vejlbj den 25. april 1905. Han blev gift i Rosmus med Ane Marie Jørgensen fra Hulgården i Hyllested.
Parret var bosat i Lyngby, hvor Jens var smed. De havde følgende børn:
 - 1) Jørgen Peter Jensen, født den 17. maj 1856.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 2) Anton Christian Carl Jensen, født den 25. august 1858
- 3) Inger Marie Jensine Rasmine Jensen, født den 10. marts 1860.
5. (ane 8) **Hans Andersen**, født den 7. maj 1833 og død den 6. marts 1884. Han var gift med (ane 9) **Kirsten Marie Rasmusdatter**.
6. Anne Elisabeth Andersdatter, født den 27. juli 1834. Hun var gift med Anders Peter Rasmussen fra Ålsø, han var en broder til Kirsten Marie Rasmusdatter (ane 9).
7. Mathias Andersen, født den 30. november 1835. Han var gift med Ane Sofie Nielsen. Parret var bosat i Ålsrode, hvor børnene også er født:
 - 1) Anders Mathiasen, født den 1. november 1855
 - 2) Søren Mathiasen, født den 29. januar 1859. Søren blev gift med Mette Sofie Sørensen.
 - 3) Andrea Karoline Petrea Andersen, født den 1. juni 1864.
 - 4) Ane Marie Andersen, født den 10. juli 1868.
 - 5) Frederikke Ane Marie Andersen, født den 19. marts 1870.
 - 6) Mathilde Andersen, født den 2. maj 1875.
 - 7) Anton Andersen, født den 26. juli 1876.
8. Christen Andersen, født den 17. januar 1837, men døde allerede den 8. februar samme år, før fremstillingen i kirken.
9. En dødfødt pige den 18. juni 1838.
10. Marianne Andersdatter Puus, født den 22. juni 1842 og død den 24. juli 1842.
11. Christen Andersen, født den 29. juni 1844.

Ane 18:

Rasmus Pedersen Rusk, født i Ålsø i 1789 og blev døbt den 18. juni 1789. Fadderne var: Kirstine Rasmusdatter og Niels Hansen fra Ørsted, Niels Rusk fra Ålsø, samt Søren Carstensen og Karen Rasmusdatter fra Højbjerg. Hans forældre var: **Peder Rasmussen Rusk** (ane 36) og **Karen Søren Datter** (ane 37).

Han døde i Ålsø den 12. december 1864 og blev begravet fra Ålsø kirke den 16. december 1864.

Rasmus Pedersen Rusk var gift i alt 3 gange, første gang med enken Kirstine Marie Pedersdatter. De blev gift i Ålsø kirke den 2. maj 1818. Kirstine Marie Pedersdatter var født i 1767 og døde den 19. maj 1828. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Rasmus Pedersen Rusk blev derefter gift i Hammelev kirke den 12. oktober 1828 med **Anne Larsdatter** (ane 19).

Anne Larsdatter var født den 16. november 1793 i Hammelev og blev døbt i Hammelev kirke den 3. november 1793. Hun blev båret af Giertrud Andreasdatter som blev fulgt af Karen Jacobsdatter, fadderne var: Jens Truk, Henrik Andersen og Christian Albøl. Hendes forældre var **Laurids (Lars) Yttesen** (ane 38) og **Anne Marie Andersdatter** (ane 45). Anne Larsdatter døde i Ålsø den 2. juli 1857 og blev begravet fra Ålsø kirke den 9. juli 1857.

Rasmus Pedersen Rusk og Anne Larsdatter fik børnene, der alle er født i Ålsø:

1. (ane 9) **Kirsten Marie Rasmusdatter**, født den 12. juli 1829. Hun var gift med (ane 8) **Hans Andersen**.
2. Laurs Rasmussen Rusk, født den 25. september 1830 og døde den 19. december 1843.
3. Peder Rasmussen, født den 9. maj 1832 og døde den 24. maj 1832.
4. Anders Peter Rasmussen, født den 25. juli 1833. Han var gift med Anne Elisabeth Andersdatter (en søster til ane 8: **Hans Andersen**). Parret havde en søn, der var født i Ålsrode
 - 1) Anton Andersen, født den 18. november 1857.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

5. Christen Rasmussen, født den 16. november 1835 og døde den 1. juli 1900 på Ålsø fattiggård. Christen Rasmussen var brolægger. Han blev gift i Vester Sottrup kirke med Maria Cathrina Duus fra Kegnæs.
Parret har været bosat både i Vester Sottrup, Ålsø og Grenå. Ifølge folketællingen fra 1901 i Grenå, skulle der være 4 levende børn i ægteskabet.
 - 1) Anna Christine Maria Rasmussen, født i Vester Sottrup den 18. august 1871. Hun blev gift med fisker Carl Ferdinand Sørensen. Parret var først bosat i Grenå, men flyttede senere til København. Der var 13 børn i ægteskabet.
 - 2) Andreas Rasmussen, født den 9. april 1875 i Grenå, Andreas var fisker i Grenå.
 - 3) Peter Theodor Rasmussen, født den 23. april 1877 i Grenå.
6. Niels Rasmussen, født den 28. juli 1838. Niels bliver tjenestekarl på Rugård i Hyllested sogn den 1. november 1861. Der bliver han i 9 år, hvorefter han får tjeneste i Stubbe den 1. november 1870.

Det 3. ægteskab indgik Rasmus i Ålsø kirke den 9. juli 1858 med Elisabeth Hansen. Hun var født den 29. juli 1821 i Grenå. Hendes forældre var Hans Jensen Fynbo og Anne Dorthe Andersdatter. I dette ægteskab fik Rasmus Pedersen Rusk en søn:

7. Anton Rasmussen, som blev født den 9. september 1859 i Ålsø. Anton blev gift i Ålsø kirke den 1. maj 1881 med Else Marie Pedersen fra Ålsrode. Anton var Vejmand, bosat i Grenå Sønder Mølle i Ålsø.
Parret havde børnene, der alle er født i Ålsø:
 - 1) Lise Rasmussen, født den 23. maj 1881.
 - 2) Anna Rasmine Rasmussen (Lyngkilde), født den 21. maj 1883.
 - 3) Peter Møller Rasmussen, født den 26. maj 1885 og døde den 27. april 1886.
 - 4) Peter Møller Rasmussen, født den 20. januar 1887.
 - 5) Rasmus Rasmussen, født den 5. juni 1889.
 - 6) Johanne Sørine Rasmussen, født den 27. november 1890.
 - 7) Einar Kristian Laurentius Rasmussen, født den 2. juli 1892.
 - 8) Marie Antonia Rasmussen, født den 26. juni 1893.
 - 9) Frederik Thorvald Rasmussen, født den 3. september 1894 og døde den 8. marts 1895.
 - 10) Andrea Minika Rasmussen, født den 7. juli 1898.

Rasmus Pedersen Rusk var husmand i Ålsø.

Ane 20:

Rasmus Jørgensen, født i Thorsager den 16. februar 1795 og blev båret til dåben den 22. februar 1795 af Boe Rasmussens hustru. Fadderne var Poul Rasmussen, Søren Poulsen og Rasmus Poulsen. Han døde i Tolstrup den 23. februar 1823 og blev begravet fra Vejlbj kirke den 28. februar. Han var bonde og tjenestekarl. Hans forældre var (ane 40) **Jørgen Rasmussen Boesen** og (ane 41) **Anne Sørensdatter**.

Rasmus Jørgensen blev gift i Ålsø kirke den 13. september 1820 med (ane 21) **Johanne Rasmusdatter Bruun**. Forloverne ved brylluppet var gårdmand Jens Nielsen og husmand Rasmus Nielsen, begge fra Homå. Ved vielsen var han tjenestekarl i Fladstrup, Lyngby sogn og hun var tjenestepige i Ålsø præstegård.

Johanne blev født den 6. juni 1792 i Ålsø og blev døbt i Ålsø kirke den 17. juni 1792. Ved dåben blev hun båret af Hans Skippers hustru fra Fladstrup, medens fadderne var Mads Smed, Poul Erik Nielsen, Jens Sørensens hustru samt Maren Nielsdatter, alle fra Ålsø. Johannes forældre var: **Rasmus Hansen Bruun** (ane 42) og **Anne Kirstine Jensdatter** (ane 43).

Forslægt til Anna Kristine Hansen

I ægteskabet mellem Rasmus Jørgensen og Johanne Bruun var der børnene:

1. (Ane 10) **Erich Rasmussen**, født den 16. december 1820 og død den 23. december 1879.
2. Ane Rasmusdatter, født den 2. november 1822. Hun blev gift med Peder Christensen (Voldby). Parret havde følgende børn:
 - 1) Peder Christian Pedersen, født på Katholm den 9. december 1850.
 - 2) Caroline Pedersdatter, født den 19. maj 1852 i Ålsrode. Hun blev gift med Martinus Hansen fra Tirstrup. Parret var bosat i Rosmus.
 - 3) Rasmine Johanne Pedersen, født den 17. december 1854 i Ålsrode.
 - 4) Matilde Amalie Pedersen, født den 20. april 1857 på Højbjerg Mark.
 - 5) Petrea Andrea Pedersen, født den 5. oktober 1859 på Højbjerg Mark.

Efter Rasmus Jørgensens død blev Johanne gift den 25. juli 1824 i Homå med Rasmus Andersen Thorn, der var væver i Grenå. Rasmus Andersen var født den 2. november 1797 i Grenå. Han døde i Tirstrup den 28. maj 1837 og blev begravet den 4. juni.

Parret fik datteren:

3. Erasmie Rasmusdatter, der er født i Hyllested den 4. februar 1826, hjemmedøbt den 7. februar og fremstillet i Hyllested kirke den 23. marts 1826. Hun blev konfirmeret i Tirstrup kirke i 1840. Hun var gift med Peder Eskildsen og parret havde 4 børn. Efter mandens død den 21. december i 1894, udvandrede hun til USA, hvor hun døde den 21. april 1904 i Manti, Sanpete i Utah. Parrets børn, hvoraf det første barn var født i Tirstrup, medens de øvrige var født i Ålsrode:
 - 1) Maren Pedersen, født den 22. januar 1850, og døde den 21. juli 1859 i Ålsrode.
 - 2) Johanne Pedersdatter, født den 3. maj 1852.
 - 3) Else Marie Pedersen, født den 12. oktober 1854.
 - 4) Ane Johanne Pedersen, født den 2. februar 1857, og døde den 27. marts 1898 i Moroni, Sanpete, Utah. Hun blev gift i Salt Lake City, Utah, med Hans Peter Petersen fra Fensholdt i Torrild sogn. Parret fik 7 børn.
 - 5) Rasmus Pedersen, født den 21. januar 1859. Han var gift med Jensine Jensen fra Albøge.
 - 6) Maren Pedersen, født den 13. maj 1861. Hun var gift med Martin Jensen Kjeldsen fra Ålsrode.
 - 7) Frederik Laurits Pedersen, født den 6. oktober 1863.
 - 8) Frederikke Laurine Pedersen, født den 29. november 1866 og døde den 8. oktober 1902. Hun var gift med Hans Bernhard Pedersen fra Pederstrup.
 - 9) Laurits Tibert Pedersen, født den 9. januar 1869 og døde den 17. november 1953 i Manti, Sanpete, Utah. Han var gift med Johanne Marie Andersen fra Ålborg. Parret havde 4 børn, der alle er født i Manti, Utah, USA.

Efter Rasmus Andersen Thorns død blev Johanne gift den 21. oktober 1837 i Tirstrup kirke med Peder Jensen. Forloverne ved dette bryllup var Jens Nielsen og Christen Sørensen. Peder Jensen døde den 29. juli 1844 i Tirstrup og blev begravet den 4. august 1844. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Johanne indtrådte for sidste gang i ægteskab den 30. oktober 1852 i Ålsø med enkemanden Jens Nielsen Munk. Forloverne ved denne vielse var gårdfæster Rasmus Bruun og husmand Jørgen Nielsen Munk, begge fra Ålsrode.

Jens Nielsen Munk var født i Højbjerg den 29. februar 1796 og blev hjemmedøbt den 5. marts 1796. Ved fremstillingen i Ålsø kirke den 13. marts 1796 blev han båret af pigen Maren Andersdatter fra Vejlbj. Fadderne var Niels Hansen af Østerballe, Jørgen Højfeldt og Rasmus Giødsen af Højbjerg, samt Jørgen Jacobsen af Ålsrode. Forældrene var Niels Sørensen Munk og Mette Marie

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Sørensdatter. Jens Munk døde i Ålsrode den 20. december 1865 og blev begravet i Ålsø den 27. december 1865. Der var 6 børn i Jens Munks første ægteskab.

Ane 22:

Peder Jochumsen, født i Ålsrode i 1766. Han blev døbt i Ålsø kirke den 5. oktober 1766. Ved dåben blev han båret af Jens Ingvarsens kone, medens fadderne var Peder Nielsen, Jens Rasmussen, Peder Hansen og Anna Rasmusdatter. Hans forældre var (Ane 44) **Joachim Nielsen** og (ane 45) **Anna Cathrina Nielsdatter**.

Peder blev konfirmeret i Ålsø kirke den 27. april 1783. Efter konfirmationen var han bl.a. tjenestekarl hos Anders Pedersen i Højbjerg. Senere blev han gårdmand i Ålsrode. Peder Jochumsen døde i Ålsrode den 19. december 1825 og blev begravet i Ålsø den 26. december 1825.

Peder Jochumsen blev trolovet i Vejlbj den 2. oktober 1803, forloverne var gårdmændene Anders Pedersen og Jens Nielsen Tækker fra Revn med (ane 23) **Maren Madsdatter**. Vielsen skete i Ålsø kirke den 26. november 1803.

Maren Madsdatter var født i Fuglsang i 1781 og blev båret til dåben i Ålsø kirke den 25. februar 1781 af Niels Jensens hustru fra Østerballe. Fadderne var Mikkelt Molboe af Ålsø, Jacob Draaby af Vejlbj, Jens Pedersen Birum af Homå, samt Inger Christensdatter af Fuglsang.

Maren døde i Ålsrode den 28. maj 1852 og blev begravet i Ålsø den 2. juni 1852. Hendes far var (ane 46) **Mads Sørensen**.

I ægteskabet mellem Peder Jochumsen og Maren Madsdatter var der følgende børn, der alle er født i Ålsrode:

1. Anne Cathrine Pedersdatter, født den 24. juni 1804, og døde den 10. marts 1825 i Ålsrode.
2. Jucum Pedersen, født den 20. august 1805 og døde den 23. oktober 1805.
3. Mads Pedersen, født den 5. maj 1807 og døde den 25. maj 1847. Han var husfæster i Sigfald. Han omkom i en sammenstyrtende mergelgrav. Mads var gift med Anne Thomasdatter. Parret havde følgende børn, der alle er født i Ålsrode:
 - 1) Mette Kirstine Madsdatter, født den 16. april 1834.
 - 2) Marie Cathrine Madsdatter, født den 5. januar 1836.
 - 3) Antonine Madsdatter, født den 1. maj 1837.
 - 4) Thomas Peter Madsen, født den 6. oktober 1838.
 - 5) Kirsten Madsdatter, født den 30. april 1840 og døde den 4. januar 1841.
 - 6) En dødfødt søn den 7. juli 1841.
 - 7) Christen Madsen, født den 13. november 1842.
 - 8) Kirsten Madsdatter, født den 22. maj 1844.
 - 9) Søren Madsen, født den 26. november 1845.
 - 10) Madsine Madsdatter, født den 14. oktober 1847.
4. Marianne Pedersdatter, født den 13. september 1808 og døde den 23. april 1851 i Ålsrode. Hun fik den 17. december 1835 datteren Mette Marie Pedersdatter. Datteren døde dog allerede den 30. december samme år. Faderen til barnet formodes at være Peder Nielsen Rusk.
5. Niels Pedersen, født den 12. april 1812.
6. Jocum Pedersen, født den 6. april 1814. Han døde den 1. september 1835 i Enslev hos gårdmand Søren Christensen, hvor han var tjenestekarl.
7. Anne Pedersdatter, født i 1816 og døde den 24. marts 1816.
8. (ane 11): **Mette Pedersdatter**, født den 30. maj 1817 og død den 31. oktober 1895. Hun var gift med (ane 10) **Erich Rasmussen**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

9. Karen Pedersdatter, født den 21. september 1819 og død den 4. marts 1892. Hun var gift med Peder Jensen (Skovfoged). Parret var bosat i Ålsrode.
Parret havde datteren Dorthe Marie Katrine Pedersen, der var født den 5. maj 1852.
10. Jacob Pedersen, født den 14. juli 1822. Jacob blev gift den 15. november 1851 i Grenå med Christine Mikkelsen fra Åstrup ved Grenå. Jacob var væver.

Efter Peder Jochumsens død i 1825, blev Maren Madsdatter trolovet med ungkarlen Søren Nielsen Blok. Forloverne var husmanden Niels Blok af Østerballe og Nicolai Jochimsen af Ålsø. Parret blev viet i Ålsø kirke den 8. Maj 1826.

Ane 24

Ludvig Warburg, er født i Hamborg den 2. januar 1807. Hans forældre var (ane 48) **Moses Warburg** og (ane 49) **Suane Eschwege**. Han døde på gården Kristiansminde ved Skanderborg den 30. april 1854 og blev begravet på Århus Jødekirkegård den 5. maj 1854.

Han blev gift den 28. oktober 1842 i Sjelle kirke med Cathrine Sophie Louise Busch, der er født i Vokslev den 3. januar 1814. Hun var datter af Hjeronimus Ditlev Georg Busch og Ingeborg Bojsen. Forloverne var Folsach, ejer af Ristrup og godsforvalter Busch på Bygholm.

I Ludvig Warburgs ægteskab med Cathrine Sophie Louise Busch var der følgende børn:

1. Amalie Georgine Christjane Warburg, født den 21. oktober 1836 på Stenaltgård i Trige sogn. Hun døde den 8. december 1846 på Mallinggård, Skannerup sogn.
2. Betty Henriette Johanne Warburg, født den 5. september 1843 på gården Laulund i Herning sogn. Hun døde i Skanderborg den 28. januar 1919. Betty var gift med skolelærer Lauritz Johan Hansen i Gammelby ved Stouby, hvor de fleste af børnene er født.
 - 1) Ellen Ingrid Hansen, født den 23. maj 1870 i Horsens.
 - 2) Viggo Hansen, født den 28. august 1871 i Horsens.
 - 3) Sigrid Hansen, født den 27. maj 1872.
 - 4) Jakob Louis Hansen, født den 10. april 1874 og død den 27. november 1875.
 - 5) Ejnar Hansen, født den 10. november 1875 og død den 23. november 1875.
 - 6) Thyra Hansen, født den 7. juli 1877.
 - 7) Folmer Hansen, født den 6. maj 1879.
3. Caroline Amalie Warburg, født den 1. marts 1845 på Mallinggård. Hun blev gift med Ole Peder Veng fra Skannerup sogn (Skanderborg).
Parret havde følgende børn:
 - 1) Hans Ludvig Carl Johan Veng, født den 20. maj 1863 på Kristiansminde ved Skanderborg.
 - 2) Carl Marinus Veng, født den 9. februar 1867 på Forlev Oliemølle.
4. Hans Frederik Søren Nicolai Warburg, født den 27. april 1846 på Mallinggård. Han var gift med Julie Henriette Poulsen.
 - 1) Olga Henriette Warburg, født i København den 18. maj 1874.
 - 2) Inger Marie Warburg, født i København den 19. december 1875.
 - 3) Louis Stange Warburg, født i København den 17. september 1877.
5. Carl Georg Warburg, født den 12. december 1848 på Mallinggård. Carl var skibssingeniør og var gift med Johanne Alvilda Krebs fra Ringsted.
Parret havde børnene:
 - 1) Louise Cathrine Warburg, født den 17. august 1886 i Shanghai, Kina.
 - 2) Herman Frederik Normann Warburg, født den 26. juni 1888 i Kina.
6. Ingeborg Ide Warburg, født den 24. juni 1853 og døde den 23. november 1853 i Skanderborg.

Ludwig Warburg har været forvalter på Wedelslund (Sjelle Skovgård) i en periode, hvor gården var ejet af handelshuset Warburg i Altona. Han var senere proprietær på Mallinggård ved Skanderborg

Forslægt til Anna Kristine Hansen

og til hans død, ligedes proprietær på Kristiansminde ved Skanderborg. Kristiansminde hedder nu Skanderup Skovgård og ligger på Kristiansmindevej lidt uden for Skanderborg.

I Ludwigs Warburgs tid på Wedelslund blev han af tjenestepigen (ane 25) **Mette Laursdatter** på samme gård udlagt som barnefader til (ane 12) **Peder Ludvigsen**, der blev født hos bedsteforældrene i Holmstol den 19. januar 1834.

Ane 25

Mette Laursdatter, født i Skannerup ved Gern den 6. juli 1807. Hun blev døbt i Skannerup kirke den 9. august 1807 og båret til kirke af Søren Pedersens kone i Ellerup. Fadderne var Christen Nielsen fra Dalbye, Rask Andersen og Niels Pedersen begge fra Skannerup.

Hendes forældre var gårdejer (ane 50) **Laurs Pedersen** og (ane 51) **Kirsten Johansdatter**.

Mette Laursdatter har blandt andet været tjenestepige i Toustrup, inden hun blev tjenestepige på Wedelslund fra den 12. november 1832. I kirkebogen for Sjelle sogn er bl.a. indført: "Den 17. januar 1834 forlader hun menigheden besvangret". Det må dog have været ret synligt for omgivelserne, at der var et barn i vente, da hun allerede to dage senere, den 19. januar 1834 får sønnen (ane 12) **Peder Ludvigsen**, hjemme hos forældrene i Holmstol.

Hun havde forinden fået en søn, Christen Skanderup, der blev født den 10. oktober 1831, og som døde den 5. januar 1835. Ved hans fødsel er følgende noter indført i kirkebogen: "*Dette barn blev døbt efter fødestedet Skannerup, da Barnefaderen i Aarhus efter foregivende skal have gjort Indsigelse til Vedkommende der for Moderen requirerte ham om det Fornødne. Den udlagde Barnefader er sandsynligen den rette Fader, skjønt han det ej, ved den omtalte Requisition fra Moderen for de udsendte vilde vedstaa.*"

Ved sønnens død er der noteret: "*En søn af Ung Karl og Træskomand Søren Poulsen og Quinden Mette Laursdatter i Skannerup, hvor han er født.*" Christen boede i huset hos sine bedsteforældre, gårdejer Laurs Pedersen og Kirsten Johansdatter i Skannerup. Bevis fra Skanderborg Skifteret af 26. maj 1835.

Den 14. september 1843 får hun en datter, Ane Christine Laursen. Her udlægges opholdsmanden Ole Rasmussen som barnefader.

Ane Christine Laursen får i 1863 arbejde som gangpige hos J. Sørensen i Sall. Den 9. februar 1866 bliver hun gift med husmanden Jens Pedersen Leth i Sall. De får sammen sønnen Marius Pedersen Leth den 26. juli 1867. Ane Christine dør af brystsvaghed den 11. oktober 1867. Hun bliver begravet den 20. oktober 1867, samme dag som sønnens dåb bliver bekræftet i kirken. Sønnen Marius dør allerede den 26. oktober 1867 af tæring, 3 måneder gammel.

Ved sønnen Lauridses konfirmation i 1848, tjener Mette Laursdatter hos Jens Christensen. Det har vist sig vanskelig at følge Mette Laursdatter videre levnedsløb, da hun tilsyneladende ofte skifter tjenested og bopæl. Hun ender dog Skannerup fattiggård, hvor hun dør den 1. marts 1882.

Ane 26

Jacob Johansen, var født i Tindbæk den 4. august 1817 og blev døbt i Skjern den 21. september 1817. Han blev båret af tjenestepige Maren Olesdatter Bonde fra Aalum. Niels Sørensen, Hans Hansen, selvejergårdfolk og Kjeld Smed, selvejerhusmand, alle fra Tindbæk, var faddere. Han blev

Forslægt til Anna Kristine Hansen

konfirmeret i Skjern i 1832. Hans forældre var (ane 52) **Johannes Jacobsen** og (ane 53) **Kiersten Nielsdatter**.

Jacob Johansen blev første gang gift i Hjorthede den 30. november 1843 med (ane 27) **Anne Marie Kristensdatter**.

Anne Marie Kristensdatter, var født i Hjorthede den 14. maj 1814 og blev døbt i kirken den 15. maj 1814. Fadderne var Jens Helstrup, Kristen Knudsen. Hendes forældre var (ane 54) **Christen Jensen Tapdrup** og (ane 55) Mariane Kristensdatter.

Hun døde i Asmildgårde den 4. august 1854 og blev begravet i Svostrup den 10. august 1854, samme dag som hendes yngste datter blev døbt. Som traditionen bød, blev datteren opkaldt efter sin afdøde moder.

I Jacob Johansens ægteskab med Anne Marie Kristensdatter var der følgende børn:

1. (ane 13) **Mariane Jacobsdatter**, født den 23. september 1843 i Hjorthede og døde den 24. maj 1886 i Gjern. Hun var gift med (ane 12) **Peder Ludvigsen**.
2. Kirsten Marie Jacobsen, født den 27. august 1845 og død den 23. januar 1846 på Allinggårds Mark i Asmildgårde.
3. Johannes Jacobsen, født den 4. juni 1848 i Asmildgårde og død den 8. juli 1891 i Åle. Johannes Jacobsen blev gift den 29. december 1870 i Åle med Frederikke Andersen. Johannes var husmand i Åle.
Parret havde børnene:
 - 1) Anders Jacobsen, født den 18. marts 1871 i Åle.
 - 2) Jensine Marie Jacobsen, født den 14. februar 1874 i Føvling og døde den 26. januar 1960 i Boring, Hvirring. Hun var gift med Jens Peter Møller Pedersen fra Boring, Hvirring.
4. Ane Marie Jakobsen, født den 11. juli 1854 i Asmildgårde og døde den 6. december 1887 i Brande.

Jacob Johansen blev anden gang gift i Grønbæk kirke den 8. december 1854 med Kristina Maria Johannesdatter, der var født den 28. marts 1834 i Lysgård, Grønbæk sogn. Hun var en datter af Johannes Philipsen og Christiane Pedersdatter.

I dette ægteskab var der følgende børn:

1. Johannes Frederik Jacobsen, født den 23. januar 1857 i Asmildgårde og døde den 24. marts 1924 i Brande som particulier. Johannes Frederik fik i 1905 navnebevis på navnet Johannes Frederik Jacobsen Søe. Johannes var husmand i Grarup ved Brande. Han blev gift den 29. juni 1888 i Brande med Maren Sørensen fra Harrild i Ejstrup sogn.
Parret havde en datter:
 - 1) Mariane Kristine Jacobsen Søe, født den 22. juni 1889. Mariane blev gift den 21. oktober 1910 i Brande med snedker Hans Christian Pedersen fra Holstebro.
2. Kirsten Maria Jakobsen, født den 12. april 1859 i Asmildgårde.
3. Søren Jakobsen, født i Asmildgårde, Svostrup den 30. september 1861 og døde den 9. februar 1881 i Kronborg ved Brande.
4. Ane Helene Jakobsen, født den 8. november 1863 i Nørhoved.
5. Petrine Marie Jakobsen, født den 7. december 1865 i Nørhoved.
6. Juliane Jakobsen, født den 8. juli 1868 i Nørhoved. Juliane var diakonisse, bl.a. i Vordingborg og senere ved stiftelsen i forbindelse med Sundby kirke på Amager.
7. Marie Jakobine Jakobsen, født den 18. august 1870 i Kronborg ved Brande og døde samme sted den 20. juni 1876.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Jacob Johansen får efter konfirmationen i 1832 arbejde som tjenestedreng og senere karl i Sdr. Tulstrup, hvor han bliver ind til den 4. november 1841, hvor han får arbejde som tjenestekarl i Stærkjær, Gerning sogn. I 1843 forlader han atter Stærkjær, hvorefter han igen får arbejde som tjenestekarl, denne gang i Hjerminde. Her bliver opholdet imidlertid ret kort, idet han bliver gift i november 1843 i Hjorthede og flytter derefter den 4. december 1843 til Asmildgårde, Svstrup sogn. Den 21. juli 1862 flytter han med sin 2. hustru og 5 børn til Nørhoved i Nr. Snede sogn. Familien flytter omkring 1870 til Kronborg på Borup Mark, ved Brande. Parret flytter til sidst til Hjortsvang Mark, Linnerup sogn, hvor Jakob Johannesen dør den 1. juni 1882.

Ane 28

Jens Jensen, er født i Høver den 4. november 1813 og blev døbt i Storning den 2. januar 1814. Han belv båren af Anne Laursdatter fra Høver og fadderne var Laurs Nielsen og Peder Nielsen fra Venge samt Anders Nielsen fra Høver. Hans forældre var (ane 56) **Jens Nielsen** og (ane 57) **Ellen Marie Jensdatter**. Jens Jensen var smed på Gammelgaard Mark ved Høver. Han døde samme sted den 30. maj 1886 og blev begravet i Storning den 3. juni 1886.

Jens Jensen blev første gang gift den 9. maj 1835 i Sjelle kirke med (ane 29) **Karen Frandsdatter**. Forloverne ved brylluppet var gårdmand Søren Frandsen fra Sjelle og smeden Jens Christoffersen fra Skovby.

Svstrup-Grønbæk kirkebog: Karen Frandsdatters fødsel og dåb:



Forslægt til Anna Kristine Hansen

Karen Frandsdatter var født i Grauballe den 30. august 1808 og blev døbt i Svostrup kirke 25. september 1808. Hun blev båret af Niels Dyhrs hustru Mette, de øvrige faddere var Anders Væver, Peder Jensen, Jens Jegsen og Niels Nielsens hustru, alle fra Grauballe. Hun blev konfirmeret i Grønbæk kirke den 6. april 1823. Hendes forældre var (ane 58) **Frantz Rasmussen Schade** og (ane 59) **Anne Jensdatter**. Karen har tjent hos Johannes Pedersen i Svostrup. Hun flytter den 5. december 1831 til Galten, den 5. marts 1835 ankommer hun fra Christiansdal til Sjelle sogn. Hun nævnes som indsidderske.

Karen Frandsdatter døde i Høver 21. marts 1864 og blev begravet i Storrिंग den 26. marts 1864.

I Jens Jensens ægteskab med Karen Frandsdatter var der følgende børn, der alle var født i Høver:

1. Ellen Marie Jensen, født den 19. september 1835 og døde den 29. august 1842.
2. Ane Jensen, født den 21. september 1839 og døde 18. marts 1845.
3. (ane 14) **Niels Jensen**, født den 19. maj 1841, gift med (ane 15) **Nicoline Schmidt**.
4. Ellen Marie Jensen, født den 7. marts 1843. Hun blev gift i Storrिंग kirke den 7. marts 1868 med bagersvend Andreas Marius Haslev. Han var først bagersvend i Høver og senere Gedved Mark, inden parret flyttede tilbage til Høver, hvor han blev kongelig postbud, parret flyttede senere til Brabrand. Andreas Marius Haslev var født i Hansted ved Horsens og var søn af Niels Sandager Haslev og Ane Cathrine Ebbesdatter.

Parret havde følgende børn:

- 1) Karen Haslev, født den 3. maj 1868 i Høver. Hun blev gift den 19. juli 1889 i Brabrand kirke med fabriksarbejder hos fabrikant Glentholm ved Ry Station, Peder Jensen Rasmussen (Agerskov), født på Them Mark i 1864.
 - 2) Sanne Katrine Haslev, født den 17. december 1869 i Høver.
 - 3) Niels Jensen Haslev, født den 22. maj 1872 på Gedved Mark.
 - 4) Andreas Sandagger Haslev, født den 3. februar 1874 i Galten. Andreas blev gift med Else Marie Dyrberg Caspersen. Familien var bosat nær Hobro station. Andreas havde arbejde som telegrafformand. Der var 9 børn i ægteskabet.
 - 5) Andreas Marius Haslev, født den 20. marts 1876 i Høver. Marius var gift med Mette Kirstine Elisabeth Jensen fra Ikast. Familien bosatte sig i Randers, hvor Marius havde arbejde som elektriker.
 - 6) Helene Marie Haslev, født den 7. august 1878 i Brabrand.
 - 7) Jenny Haslev, født den 5. oktober 1880 i Brabrand. Hun var gift med fisker Søren Peder Pedersen fra Fiskbæk ved Hjarbæk Fjord.
 - 8) Emma Haslev, født den 14. marts 1883 i Brabrand og døde den 2. september 1884 samme sted.
 - 9) Emanuel Haslev, født den 30. maj 1885 i Brabrand
 - 10) Andersigne Erikkе Haslev, født i Brabrand den 28. juli 1888 og døde den 17. februar 1889 samme sted.
5. Jens Jensen, født den 19. januar 1846. Jens blev gift den 6. november 1874 med Petrine Christensen fra Hasle.
 6. Ane Jensen, født den 9. februar 1849.

Jens Jensen blev 2. gang gift den 5. februar 1869 i Storrिंग kirke med Niels Nilsons fraskilte hustru Ane Johanne Christensen, der var født den 2. september 1839. Hendes forældre var Christen Christensen og Ane Holgersdatter.

Karen Frandsdatter har blandt andet tjent hos Johannes Pedersen i Svostrup inden hun den 5. december 1831 flytter til Galten, for til sidst at flytte til Høver.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 30

Søren Høvring Schmidt, født i Århus den 31. august 1801. Han blev døbt i Vor Frue Kirke i Århus den 30. september 1801 og fadderne var bagerjomfru Krabbe, jomfru Laurentine Wellerup, O. Guldberg og M. Herskind. Hans forældre var (ane 60) **Jens Christensen Schmidt** og (ane 61) **Else Marie Jensdatter Fuglemose**.

Søren Høvring Schmidt døde i Tåstrup den 9. maj 1857 og blev begravet i Harlev den 15. maj 1857.

Søren Høvring Schmidt blev efter kongelig bevilling gift i hjemmet den 29. juli 1828 med (ane 31) **Martha Maria Lerche**.

Martha Maria Lerche var født i Århus den 15. februar 1802 og blev døbt i Vor Frue Kirke i Århus den 7. april 1802. Fadderne var madame Kjellerup, jomfru Fogh, Chr. P.'s kone Mette og O. Langballe, alle fra Århus. Hendes forældre var bagermester (ane 62) **Christen Christensen Lerche** og (ane 63) **Marianne Møller**.

Hun døde på Harlev Fattiganstalt den 17. juni 1880 og blev begravet i Harlev den 23. juni 1880.

I ægteskabet mellem Søren Høvring Schmidt og Martha Marie Lerche var der følgende børn:

1. Jens Christensen Schmidt, født den 23. juli 1828 i Århus. Han var først gift med Ane Marie Pedersen og bosiddende i Lillering. Jens nævnes både som snedker og som tømrer. I dette ægteskab var der børnene:
 - 1) Søren Jensen Schmidt, født den 14. februar 1859 og døde den 22. juni 1861.
 - 2) Peder Jensen Schmidt, født den 20. november 1860. Peder blev gift med Maren Hansen fra Mårslet. Peder var tømrer.
 - 3) Marthe Marie Jensen Schmidt, født den 20. maj 1866.Efter Ane Marie Pedersens død i 1867 blev han gift med Kristiane Jensen og var bosiddende i Brabrand Skov. I dette ægteskab var der datteren:
 - 1) Laura Marie Jensen Schmidt, der er født den 22. oktober 1870.
2. Mariane Dorthea Schmidt, født den 2. december 1829 i Århus og døde den 19. september 1837 i Århus.
3. Anton Christian Schmidt, født den 28. april 1832 i Århus. Anton var dragon, da han døde på det militære hospital i Århus den 17. november 1855.
4. Mathilde Christina Schmidt, født den 23. september 1835 i Århus. Hun var plejedatter hos restauratør Freiesleben i Kalundborg, da hun dør der den 21. november 1841.
5. Marianna Dorthea Schmidt, født den 24. maj 1837 i Århus. Marianna blev gift den 30. januar 1870 i Galten med tjenestekarl Jens Peter Sørensen fra Toustrup.
 - 1) Maren Sørensen, født den 11. juli 1869.
6. (ane 15) **Nicoline Schmidt**, født den 25. oktober 1839 i Århus. Hun blev gift med **Niels Jensen**.
7. Kirstine Maria Schmidt, født den 25. oktober 1839 i Århus og døde den 28. december 1924 i København. Kirstine bliver adopteret af moderens søster Christine Marie Lærche, gift med gæstgiver Johan Anton Freiesleben i Kalundborg. Kirstine bliver gift den 6. august 1858 i Kalundborg med handelsfuldmægtig Axel Peter Frederik Ditmer.

Axel Ditmer var maler i sin fritid og har bl.a. malet motiver fra Københavns havn og bl.a. også det viste udsigtsbillede over Kalundborg.



Udsigt over Kalundborg, malet af Axel Ditmer

Parret havde datteren:

- 1) Agnes Augusta Ditmer, født den 28. august 1859 i København og døde den 6. juni 1915 i Slagelse. Agnes var gift med lægen Alfred Sophus Johannes Morell. De har bl.a været bosat i Hammel og i Århus.
8. Julius Schmidt, født den 29. juni 1843 i Tåstrup, Harlev sogn og døde i Århus den 21. januar 1889. Han blev gift i Brabrand den 5. december 1875 med Kristine Nielsen fra Skovby. Julius var arbejdsmand.

Parret havde børnene:

- 1) Søren Nielsen Schmidt, der er født den 21. november 1873 i Labing, Framlev sogn.
- 2) Martha Marie Schmidt, født den 8. maj 1876 i Århus.
- 3) Anton Nielsen Schmidt, født den 15. september 1878 i Århus.
- 4) Julie Nielsine Schmidt, født den 18. september 1888 i Århus. Hun blev døbt samme dag som faderen blev begravet.

Søren Høvring Schmidt var først bagemester i Århus og får borgerskab i byen den 5. maj 1834. Han flytter senere til Tåstrup og ernærer sig der som bager og husmand.

Tip Tipoldeforældre

Ane 32

Hans Jørgensen Puus, var født i Glatved i 1764 og blev døbt i Hoed kirke den 7. oktober 1764. Han blev båret af Anne Rasmusdatter og de øvrige faddere var Søren Hansen, Jørgen Ingvorsen og Maren Ingvorsdatter. Hans forældre var (ane 64) **Jørgen Hansen** og (ane 65) **Anne Ingvorsdatter**.

Han døde i Ålsrode den 22. november 1841 og blev begravet i Ålsø den 28. november 1841.

Hans Jørgensen Puus var landsoldat og blev gift i Vejlbj kirke den 20. november 1790 med (ane 33) **Ane Nielsdatter**.

Ane Nielsdatter var født ca 1756 og døde i Ålsrode den 24. februar 1832. Hun blev begravet i Ålsø den 29. februar 1832.

I ægteskabet var der følgende børn:

1. Jørgen Hansen, født i 1791 i Vejlbj og døde den 16. marts 1819. Han blev gift i Ålsø kirke den 16. januar 1814 med Maren Andersdatter Pich fra Grenå, han var indsidder i Hoed. Efter mandens død ernærede Maren sig mest ved at spinde.
Parret havde følgende børn:
 - 1) Anders Peter Jørgensen, født den 11. oktober 1814 i Ålsrode og døde i Fuglsang den 1. oktober 1856. Anders blev gift i Ålsø den 20. februar 1836 med Anne Marie Jensdatter fra Ålsø. Anders var daglejer.
 - 2) Mariane Jørgensdatter, født den 8. april 1817 i Ålsrode og døde den 12. januar 1897 på Thorsø Mark. Mariane blev gift i Vejlbj den 30. december 1841 med daglejer Søren Eriksen. Parret bosatte sig senere på Thorsø Mark i Voldby sogn.
2. Niels Hansen Puus, født i Vejlbj den 13. juli 1795 og døde i Ålsrode den 8. november 1861. Han var først gift med Dorthe Christensdatter, og i dette ægteskab fik han børnene, der alle er født i Ålsrode:
 - 1) Maren Nielsdatter Puus, født den 19. april 1819.
 - 2) Hans Christian Nielsen Puus, født den 18. marts 1822 og døde den 7. november 1895. Hans Christian var skrædder. Han var gift med Anne Marie Sørens datter fra Vejlbj.
 - 3) Anne Nielsdatter Puus, født den 25. marts 1824 og døde den 20. februar 1836.
 - 4) Lisbeth Nielsdatter Puus, født den 30. oktober 1826.Efter Dorthe Christensdatters død i 1828, blev Niels gift med Else Kirstine Pedersdatter. Der var ingen børn i dette ægteskab.
3. Mariane Puus, født i Vejlbj den 15. november 1797 og døde den 21. november 1797.
4. Lauers Hansen Puus, født i Vejlbj den 13. april 1799
5. (ane 16) **Anders Hansen Puus**, født den 5. juni 1800 og død den 3. januar 1883. Han var gift med **Anne Sørens datter**.
6. Søren Hansen, født den 19. juli 1803 i Ålsrode og død den 29. marts 1804 i Ålsrode.

Ane 34

Søren Andersen, Bend blev født i Ålsrode i 1773 og døbt i Ålsø kirke den 6. juni 1773. Fadderne var Elske Jørgens, Anna Bend, Hans Smed, Jens Smed, Mads Kong og Peder Rousing. Hans forældre var (ane 68) **Anders Jensen Bend** og (ane 69) **Inger Jørgensdatter**.

Han blev gift i Ålsø kirke den 8. december 1799 med (ane 35) **Anne Christophersdatter**, født i Glatved omkring 1774. Anne Christophersdatter var en datter af (ane 70) **Christopher Hansen**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Søren Andersen blive både kaldt Søren Andersen Bend og Søren Andersen Skrædder. Han døde i Ålsrode den 3. juli 1831 og blev begravet i Ålsø den 7. juli 1831.

Anne Christophersdatter var født i Glatved omkring 1774. Hendes forældre var (ane 70) **Christopher Hansen** og (ane 71) **Karen Christensdatter**. Hun blev konfirmeret i Hoed i 1791.

Anne Christophersdatter døde i Ålsrode den 26. april 1847 og blev begravet i Ålsø den 30. april 1847.

Søren Andersen og Anne Christophersdatter fik følgende børn:

1. Inger Marie Sørensdatter, født den 10. marts 1800 i Glatved og døde den 3. december 1876 i Ålsrode. Inger Marie blev gift den 2. april 1825 i Ålsø kirke med enkemanden efter Elisabeth Marie Nielsdatter, Jens Jensen Ladefoged. Parret havde følgende børn, der alle er født i Ålsrode:
 - 1) Marie Elisabeth Jensdatter, født den 1. oktober 1825 i Ålsrode. I 1845 tjener hun på Fævejle i Lyngby sogn.
 - 2) Anne Sophie Jensdatter, født 11. marts 1827 i Ålsrode. Anne Sophie blev gift i 1845 med arbejdsmand ved landbruget Anders Terkildsen fra Hoed.
Efter Jens Jensen Ladefogeds død i 1839 blev Inger Marie gift med enkemanden Søren Andersen Præst.
2. (ane 17): **Anne Sørensdatter**, født den 30. august 1802 i Ålsrode og døde den 3. februar 1882. Hun var gift med (ane 16) **Anders Hansen Puus**.
3. Anders Sørensen (Skræder), født den 7. juni 1805 i Ålsrode og døde den 31. marts 1849 i Lyngby. Anders blev gift i Lyngby i 1927 med enken Marianne Iversdatter, hun havde en søn, Ivar fra første ægteskab. Anders var gårdmand i Lyngby.
4. Hans Christian Sørensen, født den 3. september 1809 i Ålsrode og døde den 10. april 1836 i Ålsrode. Han var gift med Karen Mikkelsdatter fra Ålsrode, hun var en datter af Johannes Vendelboe og Marie Pedersdatter Skriver.
Parret fik datteren:
 - 1) Anne Marie Hansdatter den 4. december 1834.
Enken Karen Mikkelsdatter bliver efter Hans Christian Sørensens død gift med Jens Hansen.
5. Karen Sørensdatter, født den 23. november 1812 i Ålsrode og døde den 19. december 1821 i Ålsrode.
6. Jens Sørensen, født den 22. juni 1815 i Ålsrode og døde den 29. marts 1816.
7. Jens Sørensen Skrædder, født den 5. Februar 1819 i Ålsrode og døde den 18. marts 1820.

Her er et lille uddrag af fæstebrevet, hvor Søren overtager gården efter sin far:
Afskriften er foretaget af Kurt Kermit Nielsen, Århus.

Afskrift af fæstebreve for Katholm Gods: 157 No 6323

*Jens Jørgensen
Ejer af Katholm Gaard og Gods*

Gjør witterligt: at hawe stædt og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Søren Andersen een mig i Aalsrode By tilhørende Gaard som sidst war beboet af hans Fader Anders Bend, den han nu godwillig har afstaaet og som staar for Hartkorn 6 Tdr 3 Skp 3 Fc 1 14/14 Alb, hwilken Gaard han sin Liwstid maa nyde bruge og beholde paa følgende Wilkaar:

1 at han holder sig den imellem ham og hans Fader Anders Bend oprettede Aftægts Contract efterrettelig, nemlig 4 Læs Lyngtørw og Foder græsning til 4 Faar hans Liwstid.

2 At han deraf aarlig og til rette Tider, swarer alle Kongelige Skatter og Afgiwter som nu ere, eller herefter paabudne worder, item Landgilde efter Jordebogen Penge 1 rdr 3 mk. Rug 2 Tdr. Byg 2 Tdr. Hawre 2 Tdr 2 Skp. 1 Gaas og 40 Æg, der alt leweres og clareres inden hwert Aars 11

Forslægt til Anna Kristine Hansen

November: ligesaa forretter hans Howeri og Rejser ligemed de andre Howerigjørende Bønder af Katholm Gods efter derom indgangne Howeri foreening af 27 Marti 1792, alt efter Tilsigelse. Gaardens Bygninger og Besætning med tilhørende Inwentarium, maa Fæsteren til alle Tider holde i forswarlig Stand og i sin Tid wed fratrædelse eller Dødsfald, wære ansvarlig for samme, tilligemed det modtagne Foder og Korn, alt saaledes som det efter wedhæftede Synsforretning er ham owerleweret.

7Ligeledes maa Fæsteren afholde sig fra al Brændewiins Brænden og Krohold, samt ingen at indtage til Huuse uden Godsejerens Tilladelse.

I følge Forordningen af 25 Julii d a attesteres at Gaarden hawer det samme Hartkorn og Tilliggende som i sidste fæsters Besiddelses Tid.

Iøwrigt hawer Fæsteren at rette sig efter Hans Majestæts allernaadigste Low og Anordninger, er mig som Hosbonde og mine Udsendte, hørig og lydig, alt under dette fæstes fortabelse og anden wilkaarlig Straf. Fæsteren er forskaanet fro Indfæstning.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Katholm den 2den Novbr 1810

Jørgensen

Til Witterlighed

Morten Jensen R Muller

Tinglæst og protocolleret i Katholm Birketings Ret Torsdagen den 8de November 1810, efter at først war forewist at Afgiften efter Forordningen af 8de Febr d a war betalt. Thorbiørnsen.

Gebyhr 2 mk Forhøjelse 4 sk.

Betalt med To Mark Fiire Skilling. Sign.

No 157 Conditioner

Hworefter Anders Bends gaard, den han nu har afstaaet, i Fæste owerlades hans Søn Søren Andersen Skræder i Aalsrode. -

1 Gaarden der staar for Hartkorn Agger og Eng 6 Tdr 3 skp 3 fc 1 14/17 alb, tiltræder Fæsteren strax, hworimod han swarer alle Kongelige Skatter og Afgifter, fra 1 Januari 1810, samt Landgilde efter Jordebogen: Rug 2 Tdr Byg 2 Tdr Haure 2 Tdr 2 skp, 1 Gaas og 40 Æg der alt leweres og clareres i tiden hwert Aars 11 Novb uden nogen Restanse; Ligesaa forretter han Howerie og Reyser, ligemed de øwrigte Godsets Bønder, efter derower indgangne Howeri Foreening. -

2 Fæsteren giwer jeg til Sæden 40 Tdr Byg, 7 Tdr Haure 3 Tdr Boghwede og 1 Tdr Ærter, og desuden til Føden 2 Tdr Rug. -

3 Saasnart Syn ower Gaarden er taget, skal Fæste bliwe udstædt, og da Faderen er pligtig at aflewere Gaardens Bygninger og Besætning uden Mangler, bliwer det en selwfølge, at Sønnen sætter samme i saadan stand, at det kan staae for fuld og Lowlig Syn. -

4 Faderen fornæwnte Anders Bend, giwer Sønnen frie Huuswærelse i Gaarden og til Ildebrændsel 4 Læs Klyn Tørw, samt 4 Faaer paa Foder og Græs, plejet og passet ligemed Gaardens øwrigte Kreaturer, saa længe han lewer.

5 For Indfæstning er Fæsteren forskaanet. Paa owenanførte Wilkaar owerlades Søren Andersen Skræder i Aalsrode, hans Faders Gaard i Fæste.

Dets til Bekræftelse under min Haand.

Katholm d 17 Marty 1810. Jørgensen.

Omstaaende Wilkaar forpligter jeg mig til at efterlewe.

Søren Andersen.

Til Witterlighed R Müller. Kier.

Ane 36

Peder Rasmussen Rusk, var født i Glatved i 1750 og blev båret til dåben i Hoed kirke den 26. juli 1750 af Inger Friis' fra Glatved, fadderne var Peder Nielsen i Glatved, Anders Andersen i Ørup, Thyge Jacobsen, Jens Jørgensen, Anders Sørensen, Maren Christensdatter og Ras Friis's kone.

Peder Rusk har været vægter på Katholm, han døde i Ålsrode den 7. januar 1825 og blev begravet i Ålsø den 16. januar 1825.

Han blev første gang gift i Hoed kirke den 1. oktober 1779 med (ane 37) **Karen Sørens Datter**, en datter af (ane 74) **Søren Hansen** og (ane 75) **Anna Jensdatter**. Karen Sørens datter var født ca. 1759 og hun blev konfirmeret i Ålsø kirke i 1775. Hun døde i Ålsrode den 3. maj 1796 og blev begravet i Ålsø den 8. maj 1796.

I dette ægteskab var der følgende børn:

1. Søren Pedersen Rusk, født i Østerballe i 1780.
2. Niels Pedersen Rusk, født ca. 1784 og døde i Ålsrode den 18. oktober 1837. Han var fæstegårdmand i Ålsrode. Niels Rusk blev gift første gang den 15. juli 1815 med enken efter Søren Jensen, Mette Marie Jacobsdatter, en datter af Jakob Andersen Bruus og Birthe Olufsdatter i Ålsrode.

Parret fik børnene, der alle er født i Ålsrode:

- 1) Søren Nielsen Rusk, født den 12. juni 1816 og døde den 18. juni 1816.
- 2) Søren Nielsen Rusk, født den 9. september 1817 og døde den 5. juli 1830.
- 3) Peder Nielsen Rusk, født den 9. september 1817. Peder blev gift med Karen Sørensen Blok i Vejlbj kirke den 24. december 1848.
- 4) Chresten Nielsen Rusk, født den 20. juni 1820.

Efter at Mette Marie Jacobsdatter død den 5. marts 1828, blev Niels Rusk gift med enken efter Rasmus Christensen, Dorthe Rasmusdatter, en datter af Rasmus Sørensen Skrædder og Kiesten Jochumsdatter i Ålsrode (se også Ane 44).

Parret fik sønnen:

- 1) Søren Nielsen Rusk, født den 27. oktober 1830 i Ålsrode.

Efter Niels Rusk's død i 1838 blev enken Dorthe Rasmusdatter gift med Rasmus Nielsen Væver, der var født i gården Sigfald i Ålsø sogn.

3. (ane 18) **Rasmus Pedersen Rusk**, født i Ålsø i 1789 og død i Ålsø den 12. december 1864. Han var først gift med Kirstine Maria Pedersdatter, derefter med (ane 19) **Anne Larsdatter** og til sidst med Elisabeth Hansen.
4. Chresten Pedersen Rusk, født den 21. september 1794 og døde den 28. april 1828 i Ålsø af en smitsom nervefeber. Chresten var gift med Ane Jakobsdatter.

Parret havde børnene:

- 1) Jacob Christensen Rusk, født den 23. november 1821 i Homå.
- 2) Karen Marie Christensdatter, født den 12. januar 1823 i Homå.
- 3) Peder Christensen Rusk, født den 8. oktober 1825 i Ålsø.
- 4) Karen Christensen, født den 29. januar 1828 i Ålsø og døde den 28. marts 1880 i Ålsø. Karen blev gift den 8. december 1855 i Ålsø kirke med enkemanden Chresten Hansen Bruus.

Kort tid efter Karen Sørens datters død, blev Peder allerede trolovet i Ålsø igen den 12. maj 1796 og gift i Ålsø kirke den 25. juni 1796 med enken efter Chresten Skomager, Margrethe Sørens datter. Hun var født i Ålsrode i 1755 og døde den 27. juni 1805. Hun var en datter af Søren Nielsen Skrædder og (ane 69) **Inger Jørgensdatter**. Margrethe var en datter fra Ingers Jørgens datters første ægteskab! Der var ingen børn fra ægteskabet mellem Peder Rusk og Margrethe Sørens datter.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Peder Rasmussen Rusk blev 3. gang gift den 24. august 1805 i Ålsø kirke med Mette Jakobsdatter, en datter af gårdmand Jakob Andersen Bruus i Ålsrode og hustru Mette Hansdatter. Forloverne ved trolovelsen i Ålsø den 27. juli 1805 var **Anders Bend** og Jakob Bruus af Ålsrode. Mette Jakobsdatter døde i Ålsrode den 8. april 1812 og blev begravet i Ålsø den 12. april 1812.

I ægteskabet med Mette Jakobsdatter var der børnene:

5. Mette Cathrine Pedersdatter, født i Ålsrode den 3. november 1806 og døde den 8. januar 1807.
6. Anne Cathrine Pedersdatter (Rusk), født i Ålsrode den 31. august 1811 og døde samme sted den 30. maj 1857. Anne Cathrine var gift med Anders Peter Mathiasen.

Efter Mette Jakobsdatters død blev Peder Rusk trolovet med Anne Sørensdaughter Hiort i Ålsø den 24. april 1812, forloverne var gårdmand Peder Hiort af Ålsrode og smeden Søren Juel af Ålsø. Vielsen blev foretaget i Ålsø kirke den 27. juni 1812. Parret fik sønnen:

7. Søren Pedersen Rusk, født den 17. oktober 1816 og døde den 13. april 1817 i Ålsrode.

Ane 38

Laurids Yttesen, blev født i Hammelev i 1750. Han blev ved dåben i Hammelev kirke den 26. juli 1750 båret af degnens pige Anne Christensdatter. Fadderne var Søfren Nielsen, Else Sørensdaughter, Søren Jensen, Niels Ollemand og Maren Sørensdaughter. Han var en søn af (ane 76) **Ytte Lauritzen** og (ane 77) **Bodild Sørensdaughter**.

Laurids blev gift i Hammelev kirke den 6. oktober 1780 med (ane 39) **Anne Marie Andersdaughter**. Forloverne ved brylluppet var Anders Baltzar og Peder Andreasen.

Anne Marie Andersdaughter var født i Hammelev og blev døbt i Hammelev den 3. januar 1757. Hun blev båret til dåben af Andreas Frikes kone. Fadderne var Søren Smed, Rasmus Ollemand, Jens Frike og Niels Madsens kone af Enslev. Hendes far var (ane 78) **Anders Pedersen Baltzar**.

Laurids Yttesen var husmand i Hammelev, han døde der den 30. oktober 1828. Derefter levede Anne Marie på aftægt hos svigersønnen Rasmus Pedersen Rusk i Ålsø ind til sin død den 6. februar 1838. Hun blev begravet i Ålsø den 11. februar 1838.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Hammelev.

1. Anders Lauridsen, født i 1780.
2. Jens Lauridsen, født i 1782 og døde den 13. maj 1857 i Hammelev. Jens var hjulmand i Hammelev, han blev gift den 21. januar 1815 med Cecilie Laursdaughter. Parret havde børnene:
 - 1) Anders Jensen Baltzer, født den 29. juli 1817 i Hammelev og døde samme sted den 5. august 1883. Anders var daglejer. Han var gift med Maren Pedersen. Der var 9 børn i ægteskabet.
 - 2) Johanne Jensdaughter, født den 17. marts 1821 i Hammelev. Hun var gift med daglejer og husmand Peder Jensen Molbo fra Tved. Der var 7 børn i ægteskabet.
3. Bodild Laursdaughter, født i 1785 og døde i 1785 i Hammelev.
4. Bodild Laursdaughter, født i 1786 og døde i 1787 i Hammelev.
5. Mette Laursdaughter, født i 1788 og døde i 1788 i Hammelev.
6. Henrik Lauridsen, født i 1789 og døde i 1789 i Hammelev.
7. Terkild Larsen, født i 1790 og døde den 13. september 1847 i Ålsrode. Terkild var fæstegårdmand. Han blev gift i Hammelev kirke den 29. juli 1821 med Dorthe Hansdaughter fra Glatved. Parret havde børnene:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Anders Terkildsen, født den 11. januar 1822 i Glatved. Anders var gift med Ane Sophie Jensdatter. Der var 6 børn i ægteskabet. Anders var arbejdsmand ved landbruget.
- 2) Hans Terkildsen, født den 24. marts og døde den 30. marts 1824 i Hammelev
- 3) Laurs Terkildsen, født den 29. marts 1825 i Hammelev. Laurs var gårdejer i Ålsrode og han blev gift i Ålsø kirke den 25. september 1855 med enken efter Jens Jensen Smed, Christiane Christensendatter.
- 4) Hans Peter Terkildsen, født den 22. december 1830 i Ålsrode. Hans Peter blev gift i Homå kirke den 9. januar 1858 med Rasmine Clausdatter Farre.
- 5) Jens Terkildsen, født den 30. august 1832.

Efter Terkilds kom enken på aftægt, og der blev indgået følgende kontrakt:

Ungkarl Niels Nielsen, Aalsrode - fra Hiersholm - en Gaard som Lars Terkildsens under 24 Marts d.a. er meddelt Fæsteløvte, og som Terkild Laursens Enke sidst havde i fæste. Hk 5 td 1 3/4 alb. Indf. 100 rbd. Til Terkild Laursens Enke er han pligtig at svare aarlig aftægt: 2 td Rug, 4 skp Byggryn, 4 skp Malt, 3 skp Bygmeel, 1 lp Flæsk, skp Boghvedegryn og 8 Læs Tørv, som han leverer paa anfordring.

Foder og Græsning til en Koe og 2 Faaer, og hvilken Aftægt fremdeles skal vedblive at hefde paa Gaarden hendes Livstid, Fæsteren skal tillige være pligtig at indrette en Beboelsesleilighed til Enken paa Gaarden.

Den Hestebesætning Fæsteren har at stille, skal i alle Maader være forsvarlig og fuldkommen tilstrækkelig til Gaardens drivt, og han har ved Synsforretningen at stille 4 Heste, nemlig 1 Hest som ikke maa være over 8 Aar, 1 Do ikke over 10 Aar, 1 Do ikke over 12 Aar og 1 Do ikke over 14 Aar. - Endvidere stiller han 2 forsvarlige Vogne, 2 gode Svingplove, 2 Jernharver o 2 Sæt Seletøi.

20 August 1851.

8. (ane 19) **Anne Larsdatter**, født den 16. november 1793 og død den 2. juli 1857. Hun var gift med (ane 18) **Rasmus Pedersen Rusk** i Ålsø.

Ane 40

Jørgen Rasmussen Boesen, blev født i Thorsager i 1759 og døbt i Thorsager kirke den 20. maj 1759. Fadderne var Karen Boesdatter, Boe Nielsen, Anders Poulsen, Rasmus Kær og Peder Frandsens hustru. Han var søn af (ane 80) **Rasmus Boesen** og (ane 81) **Anna Povelstdatter**.

Han blev trolovet med (ane 41) **Anne Sørensdatter** fra Kalø i Bregnet den 20. januar 1790 og viet til hende i Bregnet kirke den 27. februar 1790. Anne Sørensdatter er født omkring 1760.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Thorsager:

1. Anne Margrethe Jørgensen, født i 1790. I 1834 er hun enke og lever af håndarbejde.
2. Mette Marie Jørgensdatter, født den 7. maj 1792 og døde i Thorsager den 12. januar 1859. Hun blev gift med Jacob Madsen fra Thorsager den 23. april 1819. Han var en søn af Mads Jakobsen og Karen Christensdatter.

Parret fik børnene, der alle er født i Thorsager:

- 1) Mads Jacobsen, født den 24. oktober 1820. I 1860 er Mads Jacobsen tjenestekarl i præstegården i Hvilsager og i 1880 er han enkemand og tjenestekarl på Schiedenseie i Voldum sogn.
- 2) Et dødfødt barn den 10. maj 1823.
- 3) Ane Kirstine Jacobsdatter, født den 1. april 1825. Hun blev gift den 20. oktober 1857 med Anders Pedersen Holst fra Thorsager.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 4) Karen Jacobsdatter, født den 6. april 1827 og døde den 9. december 1841 i Thorsager.
 - 5) Lisbeth Jacobsdatter, født den 18. november 1830. Lisbeth blev gift den 15. august 1865 i Thorsager kirke med enkemanden Søren Jensen Obsen i Hedeskov, Thorsager.
3. (ane 20) **Rasmus Jørgensen**, født den 16. februar 1795 og død den 23. februar 1823 i Vejlbj. Han var gift med (ane 21) **Johanne Rasmusdatter Bruun**.
4. Dorthe Jørgensdatter, født den 14. juli 1799 og døde den 7. maj 1862. Dorthe blev gift den 21. oktober 1826 i Thorsager kirke med enkemand og tømmermand Søren Jacobsen.
Parret fik datteren:
- 1) Else Marie Sørens datter, født den 8. august 1827 i Thorsager og døde i det samme hus, som hun blev født og har boet sammen med ægtefællen. Hun døde den 8. juni 1906. Else Marie blev gift med enkemand og væver Christen Nielsen i Thorsager den 12. august 1865.
5. Søren Jørgensen, født den 22. februar 1802 og døde i 1805.

Jørgen Rasmussen Boesen døde i Thorsager den 14. februar 1819 og blev begravet den 20. februar 1819. Hans hustru, Anne Sørens datter var død i Thorsager 6 år forinden, den 5. februar 1813 og var blevet begravet 11. februar 1813.

Fra en slægtsborg over efterkommerne af Rasmus Peter Eriksen i Ålsrode:

Jørgen Rasmussen Boesen fik den 4. april 1790 af Fridericha Juliane Christiane, grevinde af Reventlow og ejer af Kalø gods, udstedt fæstebrev på den gård i Thorsager sogn, som Mogens Olesen sidst beboede men frasagde sig. Gården stod for hartkorn ager og eng 5 tdr. 7 skp. 4/7 alb. og skovskylde 2 skp. 2 fjdk.

Den 24. marts 1813 blev der af skifteforvalteren på Kalø gods afholdt skifte efter afgangne Anne Sørens datter, udflyttergårdmand Jørgen Boesens kone i Thorsager. Foruden enkemanden efterlod den afdøde sig deres sammenavlede børn:

*Rasmus, 18 år,
Anne Margrethe, 23 år,
Mette Marie, 21 år, og
Dorthe, 15½ år gammel.*

Alle arvingerne var til stede ved skifteforretningen, og det oplyses, at de alle var tjenende i gården.

Til stede var endvidere den afdødes stedfader, der mødte som børnenes værge.

Boet var efter den tids forhold ret almindelig. Af værdierne kan bl.a. nævnes en jern-vindovn med tud, vurderet til 33 rdlr., og et klokkeværk til 3 rdlr.

Indboet bestod af ca. 150 genstande, der alle værdiansattes, og besætningen bestod af 5 køer, 2 kvier, 1 tyr, 5 kalve, 12 får, 1 vædder og 2 svin. Der oplyses intet om heste.

Boets samlede udgift androg 182 rdlr., hvoraf de 50 rdlr. var hvad enkemanden forlangte sig godtgjort til sine egne begravelsesomkostninger.

Rasmus Jørgensen anmeldte at have til gode hos sin fader "lånte og forstragte" penge af hans løn 125 rdlr.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Efter fradrag af udgiften blev boets indtægt ansat til 532 rdlr. 5 mk. 4 skill., som efter fradrag af skifteomkostninger og arveafgift reduceredes til 153 rdlr. 5 mk 7½ skill., hvoraf sønnen fik tillagt 101 rdlr. 3 mk. 6 skill., mens hver af de 3 døtre fik 50 rdlr. 24 mk. 11 skill.

Enkemanden erklærede, at han ikke evnede at udbetale børnene deres arv, og sønnen erklærede, at han ind til videre ville lade sin arv blive indestående hos faderen.

Døtrene havde i stedet for løn fået hver en egedragkiste, og enkemanden tilbød at dele imellem dem deres salige moders linned og gangklæder, ligesom han ville give dem to kister, en seng og noget sengetøj til en værdi af 58 rdlr. Desuden lovede han at give hver en hest, en ko og to får "når de bliver gift og kommer til brød og bierring."

Ane 42

Rasmus Hansen Bruun, født i Tolstrup i 1752 og døbt i Vejlby den 28. maj 1752. Han blev båret til dåben af jomfru Elseke Lisbeth Meyer i Bredstrup. Fadderne var Søren Laursen i Revn, Jens Jensen i Tolstrup, Rasmus Pedersen i Lund samt Anna Jørgensdatter i Tolstrup. Hans forældre var (ane 84) **Hans Bruun** og (ane 85) **Lisbeth Marie Pedersdatter**.

Rasmus Hansen Bruun var bonde. Han døde i Ålsø den 29. maj 1797 og blev begravet den 2. juni 1797.

Han blev trolovet på Hessel hovedgård den 9. august 1778 og gift i Vejlby den 24. oktober 1778 med (ane 43) **Anne Kirstine Jensdatter**, der var født ca. 1753. Hun var en datter af (ane 86) **Jens Andersen** og (ane 87) **Maren Laursdatter**.

I ægteskabet var der følgende børn:

1. Hans Rasmussen Bruun, født i Tolstrup, Vejlby sogn i 1779. Han blev gift i Spentrup kirke den 15. april 1811 med Johanne Marie Christiansdatter. Parret havde følgende børn:
 - 1) Rasmus Hansen Bruun, født i Spentrup den 30. november 1811. Han blev gift med Anna Maria Pedersdatter og var gårdmand i Ålsrode.
 - 2) Christen Hansen Bruun, født den 11. august 1815 i Spentrup. Han blev gift med Dorthe Jacobsdatter fra Homå og var gårdmand i Ålsø.
 - 3) Jens Hansen Bruun, født i Homå den 30. september 1817 og døde den 23. juni 1841 som almisselem under Vejlby Pastorat.
 - 4) Marianne Hansdatter Bruun, født på Homå Hede den 8. juni 1819 og død den 26. juni 1819.
 - 5) Niels Hansen Bruun, født i Homå den 24. juni 1822. Han blev gift med Maren Pedersen Konge fra Homå i 1853.Ved vielsen i Spentrup var Hans Rasmussen Bruun landsoldat, medens han senere blev hyrde i Homå. Han kaldes også Hans Tolstrup.
2. Anne Bruun, født i 1780 i Glatved.
3. Maren Rasmusdatter Bruun, født i 1781 i Tolstrup. Hun var gift med Svenning Christiansen (Bødker) i Højbjerg. Maren Bruun led af en svindelig sygdom, og var hos hendes familie i Homå for at nyde pleje, hvor hun døde, og måtte hun hurtig sømmelig begraves. Hun døde den 23. september 1819 og blev begravet i Homå den 26. september 1819. Der var ingen børn i ægteskabet.
4. Lisbeth Bruun, født i 1783 i Tolstrup og døde samme sted i 1786.
5. Giertrud Rasmusdatter Bruun, født ca. 1786. Gertrud var vanfør.
6. Jens Rasmussen Bruun, født 1787 i Ålsø. Jens var vanfør og døde den 13. april 1803 i Ålsø.
7. Lisbeth Rasmusdatter Bruun, født 1789 i Ålsø. Hun blev gift den 4. juli 1814 i Homå med Jens Nielsen. Hun døde i Homå den 26. maj 1824.
Parret havde følgende børn, der alle er født i Homå:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Rasmus Jensen, født den 29. december 1814.
- 2) Maren Jensdatter, født den 13. april 1816.
- 3) Nicoline Jensdatter, født den 6. januar 1820.
- 4) Else Marie Jensdatter, født den 6. januar 1820.
8. (ane 21) **Johanne Rasmusdatter Bruun**, født den 6. juni 1792 i Ålsø. Hun var gift med (ane 20) **Rasmus Jørgensen**.

Efter Rasmus Hansen Bruuns død i 1797 blev Anne Kirstine Jensdatter gift i Ålsø kirke den 30. september 1803 med Erik Jacobsen Keyser. Forloverne var Jens Kolind og Rasmus Molboe, begge fra Ålsø. Erik Keyser var født ca. 1767 og døde den 14. november 1808 i Ålsø. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Anne Kirstine Jensdatter blev atter trolovet i Ålsø den 22. januar 1809, denne gang med ungarlen Rasmus Jensen Kok. Forloverne var Jens Rasmussen Kok af Homå og Mikkel Taaning af Fuglsang. Parret blev gift i Ålsø kirke den 30. december 1809. Der var ingen børn i ægteskabet.

Anne Kirstine Jensdatter døde i Homå den 4. september 1817 og blev begravet den 7. september 1817 i Homå.

Ane 44

Joachim Nielsen var født ca 1728. Forældrene var (ane 88) **Niels Jacobsen** og (ane 89) **Bodild Nielsdatter**. Joachim blev trolovet første gang i Ålsø den 3. oktober 1753 og derefter gift i Ålsø kirke den 16. november 1753 med Dorthe Jensdatter. Joachim Nielsen døde den 2. marts 1798.

I dette ægteskab var der børnene, der alle var født i Ålsrode:

1. Niels Jochumsen, født i 1755.
2. Jens Jochumsen, født i 1755. Jens var gift med Anna Maria Nielsdatter Lund. I 1798 er han rømt fra stedet.
3. Kiesten Jochumsdatter, født i 1758. (se også Ane 36). Hun blev gift den 1. marts 1788 med enkemanden Rasmus Sørensen (Skræder). Rasmus var husmand i Ålsrode. Kiesten har bl.a. været tjenestepige hos bonde og gårdbeboer Jens Frandsen.
Parret havde børnene:
 - 1) Søren Rasmussen (Skræder), født i 1790.
 - 2) Dorthe Rasmusdatter, født den 28. september 1793. Hun var født gift med husmand Rasmus Christensen i Ålsrode. Derefter med enkemanden efter Mette Marie Jacobsdatter, Niels Pedersen Rusk, han var en bror til (ane 18) **Rasmus Pedersen Rusk**. Til sidst var hun gift med Rasmus Nielsen Væver.
4. Karen Jochumsdatter, født i 1758.

Efter Dorte Jensdatters død, blev Joachim Nielsen gift 2. gang i Ålsø kirke den 22. november 1763 med (ane 45) **Anna Cathrina Nielsdatter Hiort**.

Anna Cathrine var født i Hoed i 1739 og blev båret til dåben i Hoed kirke 27. september 1739 af Ras Houmands kone i Ålsø. Fadderne var Ras, Balle Møller, Ras Hiort, Christen Biærre, Else Rasmusdatter og Maren Jensdatter. Anna Cathrine døde i maj 1789 i Højbjerg og blev begravet i Ålsø den 29. maj.

I dette ægteskab var der følgende børn:

5. Niels Jochumsen, født i 1764 i Ålsrode.
6. (ane 22) **Peder Jochumsen**, født i 1766 og død den 19. december 1825. Han var gift med (ane 23) **Maren Madsdatter** og bosiddende i Ålsrode.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

7. Dorthe Cathrine, født i 1772 i Højbjerg og døde i Kolind den 6. juli 1837. Dorthe Cathrine blev gift den 23. marts 1796 med Anders Jensen.

Parret havde børnene, der alle er født i Kolind:

- 1) Niels Andersen, født den 3. oktober 1796 og døde den 15. juni 1797.
- 2) Jochum Andersen, født den 12. august 1797 og døde den 7. marts 1799,
- 3) Mariana Andersdatter, født den 21. december 1800.
- 4) Ane Katrine Andersdatter, født den 30. august 1803 og døde den 1. marts 1804.
- 5) Jens Andersen, født den 12. januar 1807 og døde den 24. november 1822.
- 6) Søren Andersen, født den 15. februar 1810.
- 7) Niels Andersen, født den 8. september 1812 . Niels var smed i Ebdrup og blev gift samme sted med Ane Kirstine Jensdatter.

8. Hans Nicolay Jochumsen, født i Højbjerg i 1776. Han døde den 12. juli 1858 hos sønnen Jacob Hansen i Vejlbj, hvor han boede. Han blev gift den 19. marts 1803 i Ålsø kirke med Kirsten Christensdatter Bruus.

Parret fik børnene:

- 1) Jukum Hansen, født i Ålsrode den 19. august 1803 og døde den 1. februar 1873 i Fladstrup, Lyngby. Jukum var husmand og kludehandler. Han blev gift den 27. maj 1838 med Stine Jensdatter fra Tolstrup ved Vejlbj.
- 2) Anders Hansen, født i Ålsrode den 22. august 1805.
- 3) Chresten Hansen, født i Ålsrode den 24. september 1807. Han blev gift 2. gang den 8. december 1855 i Ålsø kirke med Karen Christensdatter.
- 4) Jacob Hansen, født den 12. juli 1810 i Ålsrode.
- 5) Et dødfødt barn, født i Højbjerg den 27. september 1813.
- 6) Anne Cathrine Hansdatter, født i Højbjerg den 23. marts 1815 og døde den 19. marts 1877 i Fladstrup, Lyngby. Hun blev gift i Lyngby kirke den 4. december 1841 med enkemand og husmand Anders Rasmussen Henning.
- 7) Niels Hansen, født i Højbjerg den 30. oktober 1818.
- 8) Hans Hansen, født i Højbjerg den 22. oktober 1821.

9. Karen Jochumsdatter, født i Højbjerg i 1779. Hun blev gift den 3. juli 1824 med enkemanden Niels Sørensen Blom. Der var ingen børn i ægteskabet.

10. Mette Kirstine Jochumsdatter, født i Højbjerg i 1781 og døde samme sted i 1781.

Efter hustruens død, blev Joachim Nielsen trolovet den 29. juni 1789 i Ålsø med Karen Rasmusdatter, forloverne var Niels Osteborg og Niels Walther, begge fra Højbjerg. Brylluppet stod i Ålsø kirke den 28. november 1789. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Joachim Nielsen kaldes også Jochum Muurmester fra Højbjerg. Han døde den 2. marts 1798 og blev begravet den 11. marts i Ålsø.

Enken efter Joachim Nielsen, Karen Rasmusdatter blev gift den 9. marts 1799 med ungarl og landsoldat Niels Laursen.

Ane 46

Mads Sørensen blev født ca. 1747. Han var først gift med Else Jensdatter. Parret boede i Fuglsang, Ålsø sogn, hvor Else døde i 1775. Hun blev begravet i Ålsø den 18. juni 1875.

Parret havde børnene:

1. Kirsten Madsdatter, der er født i Fuglsang i 1772 og døde samme sted i 1774.
2. Dødfødt barn i 1773.
3. Søren Madsen, født i Fuglsang i 1774.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Efter Elses død i 1775 blev Mads Sørensen atter gift, denne gang den 20. oktober 1775 i Hemmed med (ane 47) **Anne Cathrine Jensdatter**, der er født i 1747 i Hemmed som datter af (ane 94) **Jens Nielsen** og (ane 95) **Kirsten Sørensdatter**.

Mads Sørensen får i det nye ægteskab børnene, hvoraf de fleste er født i Fulgsang, Ålsø sogn:

4. Else Kirstine Madsdatter, født i Fulgsang i 1776 og døde i Balle, Rosmus sogn den 22. november 1839. Hun blev gift den 16. december 1809 i Rosmus kirke med Jacob Pedersen Konge. Jacob Konge var gårdmand i Balle.
Parret havde børnene:
 - 1) Maren Jacobsdatter, født den 13. februar 1812.
 - 2) Ane Jacobsdatter, født den 4. juni 1815.
5. Niels Madsen, født i Fulgsang i 1778
6. Jens Madsen, født i Fulgsang i 1779 og døde samme sted i 1780.
7. (ane 23) **Maren Madsdatter**, født i Fulgsang i 1781 og døde den 28 Maj 1852. Hun var gift med (ane 22) **Peder Jochumsen**, og bosiddende i Ålsrode.
8. Jens Madsen, født i Fulgsang i 1783.
9. Karen Madsdatter, født i Fulgsang i 1786.
10. Anne Madsdatter, født i Lund, Homå i 1788 og døde samme sted i 1790.
11. Anne Madsdatter, født i Vejlbj den 14. maj 1792.

Ane 48

Moses Warburg var formodentlig søn af (ane 96) **Salomon Moses Warburg** og hustru (ane 97) **Zipora Leidersdorf** i Altona. Moses var gift med **Susanne Eschwege** (ane 49), der formodentlig var datter af Moses Eschwege. Moses Warburg døde den 7. december 1841 i Altona og Susanne Eschwege døde den 10. juni 1817 i Altona. Moses Warburg var handelsmand i Altona ved Hamborg.

Parret havde sønnen (ane 24) **Ludvig Warburg**, født i Altona den 2. januar 1807, som senere blev gift med Cathrine Busch.

Ane 50

Laurs Pedersen var født i Skannerup og blev døbt i kirken den 2. februar 1777. Han blev båret af Maren Nielsdatter fra Dalbygaard, de øvrige faddere var Jens Christensen, Rasmus Nielsen, Jacob Andersen og Else Pedersdatter, alle fra Skannerup. Hans forældre var (ane 100) **Peder Nielsen**, og (ane 101) **Margrethe Laursdatter**. Laurs Pedersen døde den 10. januar 1853 i Skannerup.

Han blev gift i Gern kirke den 21. november 1801 med (ane 51) **Kirsten Johansdatter**.

Kirsten Johansdatter var født i Ellerup i 1783, hun blev båret til dåben i Gern kirke den 11. maj 1783 af Ane Marie Andersdatter fra Søbjerggård. Niels Andersen, Ole Andersen, Peder Christophersen, Niels Kielsen og Karen Laursdatter, alle fra Ellerup var faddere. Kirsten døde den 31. december 1856 i Skannerup.

Hendes forældre var gårdejer (ane 102) **Johan Christensen** og (ane 103) **Mette Andersdatter**.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Ellerup:

1. Maren Laursdatter, født den 26. marts 1802.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

2. Margrethe Laursdatter, født den 2. november 1804. Hun var gift med Christen Rasmussen fra Skjørring.
Parret havde børnene:
 - 1) Maren Christensen, født den 6. oktober 1834.
 - 2) Dødfødt barn den 18. februar 1839.
 - 3) Rasmus Christensen, født den 11. februar 1841 og døde den 19. marts 1874 på Skannerup Mark. Rasmus var boelsmand og han blev gift i Hammel kirke den 13. juni 1870 med Helle Nielsen fra Haldum.
Efter Rasmus's død blev enken Helle Nielsen gift med Rasmus's grandfætter Niels Peder Svendsen fra Holmstol.
3. (ane 25) **Mette Laursdatter**, født den 6. juli 1807 og døde den 1. marts 1882.
4. Peder Laursen, født den 17. november 1810. Peder blev gift i Dallerup kirke den 11. juli 1834 med Mette Marie Andersdatter fra Toustrup. Peder var husmand og væver.
Parret havde børnene, der alle er født i Dallerup sogn:
 - 1) Kjersten Pedersen, født den 20. november 1835 og døde den 12. februar 1836.
 - 2) Ane Pedersen, født den 15. marts 1839
 - 3) Et dødfødt barn den 21. januar 1843.
 - 4) Anders Pedersen, født den 4. januar 1844 og døde den 21. juni 1852.
 - 5) Laurs Pedersen, født den 4. december 1846 og døde den 9. april 1855.
 - 6) Kjersten Pedersen, født den 15. december 1849 og døde samme dag.
5. Ane Johanne Laursdatter, født den 6. marts 1814. Hun blev gift den 12. maj 1843 i Skannerup kirke med smeden Mads Jensen fra Todbjerg.
Parret havde børnene, der alle er født i Todbjerg:
 - 1) Kirsten Marie Madsdatter, født den 30. september 1845. Kirsten Marie blev gift den 12. april 1870 i Todbjerg med Rasmus Rasmussen fra Odder.
 - 2) Laurs Peter Madsen, født den 20. april 1848. Laurs Peter var smed, og han blev gift den 20. juni 1873 i Todbjerg med Ane Kirstine Eleonora Nielsen fra Todbjerg.
 - 3) Anders Madsen, født den 19. juni 1850. Anders blev gift i Mejlby kirke den 6. maj 1881 med enken Birgitte Nielsen. Parret bosatte sig i Mejlby.
 - 4) Jens Peter Madsen, født den 18. september 1855
6. Anders Laursen, født den 17. oktober 1816 og døde ugift den 28. marts 1841 i Skannerup.
7. Christen Laursen, født den 24. maj 1820.
8. Karen Marie Laursdatter, født den 12. april 1823.
9. Bodil Laursdatter, født den 30. oktober 1825. Bodil blev gift i Todbjerg kirke den 23. oktober 1855 med smeden Niels Sørensen Volle fra Røved.
Parret fik sønnen:
 - 1) Laurs Peter Nielsen, født den 14. december 1855 i Røved, Ødum sogn.

Laurs Pedersen var ved folketællingen i 1801 ansat som tjenestekarl på gården hos sine kommende svigerforældre, han var da 26 år gammel.

Laurs Pedersen døde den 10. januar 1853 i Skannerup og hustruen døde den 31. december 1856, også i Skannerup.

Ane 52

Johannes Jacobsen var født ca. 1763. Han døde i Tindbæk den 22. marts 1837 og blev begravet i Skjern den 27. marts 1837.

Han blev gift i Skjern kirke den 28. juni 1799 med (ane 53) **Kiersten Nielsdatter**, der var født i 1773 som datter af (ane 106) **Niels Nielsen Mikkelsen** og (ane 107) **Anne Nielsdatter**. Kiersten

Forslægt til Anna Kristine Hansen

døde hos sønnen, husmand Jacob Johansen i Asmildgårde den 11. maj 1856 og blev begravet i Svostrup den 18. maj 1856.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Tindbæk.

1. Søren Johannesen, født den 28. februar 1800. Søren blev gift i Asferg kirke den 12. juni 1830 med Margrethe Andersdatter fra Asferg.
Parret bosatte sig i Over Ørnebjerg, Asferg, hvor de fik børnene:
 - 1) Anders Sørensen, født den 5. juni 1831.
 - 2) Kirsten Sørensen, født den 29. juni 1833.
 - 3) Johannes Sørensen, født den 27. september 1834.
 - 4) Ane Sørensen, født den 25. december 1838.

2. Kirsten Johannesdatter, født den 15. marts 1802 og døde samme sted den 8. juni 1876. Hun blev gift i Skjern kirke den 18. oktober 1828 med Søren Andersen fra Asferg. Parret overtager senere hendes barndomshjem i Tindbæk.
Parret fik følgende børn, der alle er født i Tindbæk:
 - 1) Anders Sørensen, født ca. 1828 og døde den 13 april 1837.
 - 2) Kirsten Sørensdatter, født den 2. maj 1830.
 - 3) Ane Sørensdatter, født den 12. august 1831.
 - 4) Et dødfødt barn den 7. marts 1833.
 - 5) Maren Sørensdatter, født den 3. juni 1834.
 - 6) Johannes Sørensen, født den 3. juni 1836.
 - 7) Ane Margrethe Sørensdatter, født den 22 september 1838.
 - 8) Anders Sørensen, født den 23. juli 1840.
 - 9) Peder Sørensen, født den 7. juli 1844.

3. Birthe Johannesdatter, født den 30. december 1803 og død den 24. oktober 1804.
4. Birthe Johannesdatter, født den 20. februar 1805 og døde i 1806.
5. Birthe Johannesdatter, født den 25. februar 1807 og døde i 1807.
6. Jacob Johannesen, født den 4. december 1808 og døde i 1811.
7. Hedevig Johannesdatter, født den 19. maj 1811 og døde den 23. februar 1850 i Lee. Hedevig blev gift i Skjern kirke den 18. februar 1832 med gårdmanden Christen Jensen fra Sdr. Tulstrup.
Parret havde børnene:
 - 1) Jens Christensen, født den 22. januar 1832.
 - 2) Sidsel Christensdatter, født den 14. oktober 1835 og døde den 13. februar 1837.
 - 3) Sidsel Christensdatter, født den 15. august 1837 og døde den 26. april 1839.
 - 4) Jensine Christensdatter, født den 10. februar 1840.
 - 5) Johannes Christensen, født den 27. januar 1842.
 - 6) Kirsten Marie Christensdatter, født den 4. marts 1844 i Lee.
 - 7) Søren Christensen, født den 23. maj 1847 og døde den 10. november 1847 i Lee.
 - 8) Søren Christensen, født den 25. november 1848 i Lee.

8. Maren Johannesdatter, født den 12. oktober 1813 og døde den 22. maj 1816 i Tindbæk, Skjern.
9. (ane 26) **Jacob Johansen**, født den 4. august 1817. Han var først gift med (ane 27) **Anne Marie Kristensdatter** og efter hendes død med Kristina Maria Johannesdatter.

I en periode ser det ud til, at Johannes Jacobsens hustru kaldes Birthe (fra 1807 til 1813). Johannes Jacobsen nævnes både som selvejergårdmand i Tindbæk ved Skjern mellem Randers og Viborg, og som husmand med jord og væver samme sted. Ved folketællingen i 1834 er han på aftægt hos datteren Kirsten, der sammen med sin mand driver gården videre.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 54

Christen Jensen Tapdrup var født i Hjorthede i 1776. Han blev båret til dåben i Hjorthede kirke den 30. juni 1776 af Christen Michelsens hustru. Fadderne var Lars Christensen, Laurs Hansen, Christen Pallesens hustru og Jens Thomassens hustru. Hans forældre var (ane 108) **Jens Christensen** og (ane 109) **Johanne Jensdatter**.

Christen Tapdrup døde i Hjorthede den 12. juli 1850 og blev begravet den 18. juli 1850.

Christen Tapdrup blev gift i Hjorthede kirke den 13. april 1808 med (ane 55) **Mariane Kristensdatter**. Hun var født i Hjermind i 1781 og blev båret til dåben den 9. oktober 1781 i Hjermind kirke af Marianna Knudsdatter. Fadderne var Knud Rasmussen i Lee, Christen Beck og Anders Jensen i Hjermind. Hendes forældre var (ane 110) **Christen Knudson** og (ane 111) **Anna Christensdatter**.

Mariane Kristensdatter døde i Hjorthede den 3. juni 1864 og blev begravet den 10. juni 1864.

I ægteskabet var der følgende børn, der begge er født i Hjorthede:

1. Johanne Kristensdatter, født den 25. januar 1809 og døde den 25. november 1890. Hun blev gift i Hjorthede kirke den 23. marts 1839 med Niels Christensen i Hjorthede.

Parret fik børnene:

- 1) Christine Nielsdatter, født den 8. august 1839. Hun blev gift den 20. juli 1865 i Hjorthede med læreren Peder Christian Christensen fra Mammen.
 - 2) Marianne Nielsdatter, født den 13. april 1842. Hun blev gift i Hjorthede kirke den 26. september 1862 med skolelærer og kirkesanger Christen Ole Christensen fra Thorning. I ægteskabet var der 7 børn.
2. (ane 27) **Anne Marie Kristensdatter**, født den 14. maj 1814 og døde den 4. august 1854. Hun var gift med (ane 26) **Jacob Johansen**.

Ane 56

Jens Nielsen, angives at være født i Søballe ved Sophiendahl ca. 1777. Hans forældre var (ane 112) **Niels Laursen (Skøt)** og (ane 113) **Anne Johanne Jensdatter**. Jens Nielsen døde i Høver den 13. januar 1858 og blev begravet i Storning den 21. januar 1858.

Jens Nielsen blev gift i Storning kirke den 27. januar 1813 med (ane 57) **Ellen Marie Jensdatter**. Forloverne ved brylluppet var Jens Møller og Søren Laursen.

Ellen Marie Jensdatter var født i 1786 i Høver og blev båret til dåben den 21. maj 1786 i Storning kirke af Peder Hansens datter Kirsten. De øvrige faddere var Jørgen Østergaard, Anders Hansen, Søren Rodkier og Daniels hustru, alle fra Høver. Ellen Marie døde i Høver den 14. august 1849 og blev begravet i Storning den 19. august 1849. Hendes forældre var smeden i Høver, (ane 114) **Jens Christensen** og hustru (ane 115) **Kirsten Christophersdatter**.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Høver:

1. (ane 28) **Jens Jensen**, født den 4. november 1813 og død den 30. maj 1886. Han var gift med (ane 29) **Karen Frandsdatter**.
2. Niels Jensen, født den 7. april 1815 og døde den 26. marts 1894 på Høver Mark. Niels blev gift i Storning kirke den 31. juli 1847 med Abbelone Rasmusdatter fra Galten og bosiddende i Høver. Niels Jensen var heste- og kvæghandler og boede hjemme hos forældrene, ind til han blev gift. Parret havde følgende børn, der alle er født i Høver:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Anthon Nielsen, født den 4. juni 1849 og døde den 27. maj 1850.
- 2) Rasmus Nielsen, født den 24. marts 1851.
- 3) Jens Nielsen, født den 3. juni 1853.

Abbelone passede ofte Caroline Jensen og Laurids Ludvigsens børn.

3. Peder Jensen, født den 23. januar 1817. Peder var murer, han blev gift den 22. juli 1856 i Lyngby kirke med Ane Pedersdatter fra Dover.
4. Rasmus Jensen, født den 8. december 1819 og døde den 23. december samme år.
5. Mads Jensen, født den 20. december 1820. Mads var træskomager. Mads blev gift i Storring den 5. juni 1846 med Ane Poulsdatter fra Storring.

Parret havde følgende børn:

- 1) Anthon Madsen, født den 25. januar 1846 og døde den 14. juni 1846.
- 2) Anthon Madsen, født den 30. april 1847 og døde den 17. maj 1848.
- 3) Poul Jesper Madsen, født den 8. oktober 1848.
- 4) Jens Peder Madsen, født den 20. februar 1850.
- 5) Anton Madsen, født den 11. april 1853 og døde den 24. april 1853.
- 6) Anton Madsen, født den 5. marts 1855 og døde den 12. juli 1855.
- 7) Ellen Marie Madsen, født den 20. maj 1857.
6. Søren Jensen, født den 10. august 1823. Søren var tjenestekarl.
7. Rasmus Jensen, født den 10. april 1826. Rasmus var murer og han døde ugift i Åby ved Århus den 1. marts 1885.
8. Christopher Jensen, født den 16. april 1829 og døde i Århus den 23. december 1892. Christopher, der var husmand og murer, blev gift den 4. december 1868 i Brabrand med enken Hansine Sørensdatter. Parret var bosat i Brabrand.

Jens Nielsen var smed i Høver, i 1814 var han dog udkommanderet som soldat.

Ane 58

Frantz Rasmussen Schade blev ifølge kirkebogen fra Grønbæk og Svostrup sogne: "Den 29. september 1811 Sammenviet i huset uden forudgående tillysning fra prædikestolen efter hertil Erholdet Bevilling hr. Frants Rasmussen Schade da sig opholdende i Thaarupgaard, og Mette Andersdatter af Borrup Bÿe i Svostrup sogn. - Forlovere: Gaardbeboer Peder Andersen Riis af Grauballe og ditto Thomas Nielsen udflötter af Borrup Bÿe."

Parret fik følgende børn:

1. Rasmus Frandsen Schade, født den 28. september 1811 i Borup, Svostrup sogn og døde i Løgstør, hvor han var værtshusholder, den 2. november 1873. Rasmus blev gift i Næsborg kirke den 3. juli 1855 med den fraskilte kone Frederikke Jacobine Jensine Blæsberg, der var født i Ålborg.

Parret bosatte sig i Løgstør, hvor de fik børnene:

- 1) Frederikke Fernande Frandsen, født den 2. februar 1859 og døde den 29. oktober 1925 i De Clasenske Boliger på Frederiksberg. Frederikke blev gift den 11. maj 1877 i Frederiksberg kirke med Rudolf Niels Christopher Høxbroe. Parret fik 10 børn.
 - 2) Frandsine Frandsen, født den 29. august 1861 og døde den 21. december 1945 i Løgstør. Hun blev gift med smeden Carl Johan Nielsen fra Ålborg. Parret var bosat i Løgstør, hvor de fik 7 børn.
 - 3) Marthe Frandsen, født den 29. april 1864. Marthe blev gift i Løgstør kirke den 18. december 1886 med bageren Niels Andreas Nielsen. Der var 8 børn i ægteskabet, hvoraf de fleste døde som små. Marthe fortsatte med at drive bageriet efter at Niels døde i oktober 1900.
2. Marie Kierstine Frandsdatter Schade, født på Skjerpinggård i Kettrup sogn. Hun bliver gift i Vester Brønderslev den 23. maj 1843 med Peder Andersen Hjort.

De fik børnene:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Carl Christian Pedersen, født den 21. juni 1847 på Ålstrup Mark, Jerslev og døde dage efter.
- 2) Carl Christian Andreas Pedersen Hjort, født den 24. april 1849. Han blev gift med Anna Margrethe Jensen fra København. De var bosat i Årestrup, hvor Carl var førstelærer på Årestrup skole.

Medens Frants Rasmussen Schade var foged på Grauballegård, blev han udlagt som barnefader af den døvstumme Anne Jensdatter til hendes datter (ane 29) **Karen Frandsdatter**, der blev født den 30. august 1808 og som døde den 21. marts 1864.

Ane 59

Anne Jensdatter var født i Lemming i 1777 og båret til dåben i Lemming kirke den 19. maj 1777 af moderens søster Kirsten. Fadderne var Niels Elling, Søren Dahl, Peder Dahl, Gregers Hansens og Preben Bondgaards hustruer af Lemming. Hendes forældre var (ane 118) **Jens Povelson** og (ane 119) **Anne Nielsdatter**.

Hendes moder var (ane 119) **Anne Nielsdatter**, der senere blev gift med hyrden i Grauballe, Laurs Pedersen.

Anne Jensdatter var døvstum. Hun boede hos moderen og stedfaderen, hyrden i Grauballe, Laurs Pedersen ind til han døde, derefter kom de begge på fattiggården i Bårup. De sidste år tilbragte hun på Grønbæk hospital, hvor hun døde den 21. august 1859.

Annes tilværelse kan ikke altid have været let, idet det på det tidspunkt ikke var muligt at tilegne sig et sprog, som andre end dem hun skulle omgås i hverdagen, kunne forstå, hvilket ses tydeligt i de korte referater i forbindelse med forhørene, når hun har fået et barn. Hun levede også i en tid, hvor omgivelserne begyndte at være meget fordømmende over for personer, der ikke var helt som flertallet, hvilket tydeligt fremgår af kirkebogsindførslerne, når hun har fået et barn. Det må dog til hendes forsvar her bemærkes, at hun på grund af sit handicap var afskåret fra at indgå ægteskab, idet hun ikke var i stand til at gennemføre konfirmationsforberedelsen, og dermed blive konfirmeret, som var et krav for at indgå ægteskab. Denne mulighed kom i 1807, da kongen underskrev loven om undervisning af døve, efter at der året før havde været afholdt de første prøver.

Anne Jensdatter fik følgende børn, der alle er født i Grauballe:

1. Maren Nielsdatter, født den 30. november 1799 og døde den 25. februar 1800. Ved Marens fødsel har præsten noteret følgende: *"Til Barnefader blev udlagt Ungkarl og Landsoldat Niels Hansen, tjenende hos Niels Jensen i Grauballe, og den stummes forældre erklærede for de 2de i dette Herred udnævnte Sandemænd, Anders Sørensen, Skoleholder i Svostrup og Niels Nielsen af Grauballe at hun med tegn tilkiendegivet, at det var bemeldte Niels Hansen."*
2. Anne Pedersdatter, født den 24. oktober 1803. Der er nu kommet en ny præst til sognet, og han har noteret følgende ved Annes fødsel: *"1. søndag i advent 1803 havde den døve og stumme Anne JensDatter i Grauballe Bje hendes uægte Barn i Kirke som blev født d: 24de oktober 1803 kaldet Anne. Til Barnefader blev af den dumme Anne JensDatters Moder Anne NielsDatter udlagt ugifte Peder Jensen Smed i Grauballe, hvem denne dumme med tegn havde angivet.*
NB: denne dumme Anne JensDatter har tilforn ladet sig besvangre, se pagina 29-."
Dette nota bene er ret usædvanlig, da det er yderst sjældent med sidehenvisninger. Anne Pedersdatter tjente ved sin konfirmation hos degnen i Grønbæk.
3. (ane 29) **Karen Frands Datter**, født den 30. august 1808 og døde den 21. marts 1864. Hun var gift med smeden (ane 28) **Jens Jensen** i Høver.
4. Peder Pedersen (Bilidt), født den 4. juni 1821 i Grauballe, Svostrup. Peder var daglejer og husmand. Peder blev gift 1. gang i Gjærn den 26. november 1848 med Anne Kirstine

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Sørensdatter, der var født i Sminge.

De fik børnene:

1) Marie Pedersdatter, født den 6. december 1849 og døde den 7. marts 1851.

2) Søren Pedersen, født den 6. januar 1851.

Anne Kirstine Sørensdatter døde den 10. januar 1851, hun blev begravet samme dag som sønnen Søren blev holdt for dåben.

Peder blev derefter gift den 2. december 1851 i Svostrup kirke med Marie Margrethe Nielsdatter, der var født i Tulstrup ved Ikast.

De fik en dødfødt datter den 2. maj 1852 i Grauballe.

Parret flyttede senere til Lemming.

Ane 60

Jens Christensen Schmidt var født i Århus den 8. januar 1756 og blev døbt i Vor Frue Kirke i Århus den 9. januar 1756. Fadderne var Hans Hatting's kone, Lauritz Schiøts, Jørgen Sørensen, Hans Pedersen og Jens Jensen Schmidt. Hans forældre var (ane 120) **Christen Jensen Smidt** og (ane 121) **Anne Sørensdatter Schiødt**.

Jens Christensen Schmidt var først svend hos kobbersmed Søren Høvring i Århus og efter mesterens død, overtog Jens forretningen med enken og hendes stedbørn. Jens Christensen Schmidt døde den 9. august 1804 i Århus.

Fra Borgerskabsprotokollen i Århus:

Mandagen den 21. december 1801:

Jens Christensen Schmidt, født i Aarhus, gammel 45 Aar, begivet og anmeldt Borgerskab som Kaabersmed, aflagt eed efter loven og til de fattige udkomst aarlig 1rd 3 sk. Anført efter Rescriptet for 50rd.

Jens Christensen Schmidt blev gift i Vor Frue Kirke i Århus den 10. december 1800 med (ane 121) **Else Marie Jensdatter Fuglemose**. Else Marie var født ca. 1768, formodentlig på Fuglemosegård ved Vinderslev. Hun døde den 17. oktober 1819 i Århus.

I ægteskabet mellem Jens Christensen Schmidt og Else Marie Fuglemose var der følgende børn, der alle er født i Århus:

1. (ane 30) **Søren Høvring Schmidt**, født den 31. august 1801 og døde 9. maj 1857. Han var gift med (ane 31) **Martha Maria Lerche**.
2. Christen Jensen Schmidt, født den 7. august 1802 og død den 31. maj 1803.
3. Jens Christensen Schmidt, født den 1. januar 1805.

Else Marie Jensdatter Fuglemose var før ægteskabet med Jens Christensen Schmidt gift med kobbersmed Søren Høvring, med hvem hun fik datteren Elisabeth Sørensdatter, der er født den 26. august 1794 og som døde den 22. marts 1795. Hun fik igen datter med ham den 28. oktober 1799, som også blev døbt Elisabeth. Else Marie blev ved det første ægteskab stedmoder til Søren Høvrings øvrige børn, deriblandt Niels Revsbech Høvring, der senere blev præst i Kolind.

4. Elisabeth Sørensdatter Høvring, født den 28. oktober 1799 og døde den 26. marts 1840 i Århus. Elisabeth fik først en datter med Conrad Frisk:

1) Else Maria Conradsdatter, født den 26. december 1820.

Elisabeth blev gift den 17. december 1824 i Vor Frue kirke, Århus, med værtshusholder Knud Pedersen fra Egense.

Parret havde børnene, der alle er født i Århus:

2) Peter Petersen, født den 24. november 1825.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 3) Karen Petersen, født den 20. august 1829.
- 4) Jens Christian Petersen, født den 21. marts 1832.
- 5) Maria Kirstine Petersen, født den 25. juli 1834.
- 6) Niels Petersen, født den 9. december 1838

Efter ægteskabet med Jens Christensen Schmidt blev Else Marie gift den 20. november 1805 i Vor Frue Kirke i Århus med Peder Jørgensen Trane.

Peder Trane overtog formodentlig Varna Mølle efter faderen, og drev sin feldberedervirksomhed der, ind til han overgik til at drive et værtshus. Hans fader drev feldberedervirksomhed på Varna Mølle fra 1761.

Fra Borgherskabsprotokollen i Århus:

Peder Trane, født i Århus, gammel 35 aar, begieret og anmeldt Borgherskab som feldbereder, aflagt Eed efter Loven

Ansæt efter Rescriptet for 50rd.

Ane 62

Christen Christensen Lerche, var født i Randers i 1771. Han blev båret til dåben i Sct. Mortens kirke i Randers den 24. februar 1771 af Laus Christensens kone, som fulgte med Kiersten Jens' datter. De øvrige faddere var Knud Stolemager, Anton Sørensen og Rasmus Borup. Hans forældre var (ane 124) **Christen Christensen Lerche** og (ane 125) **Maren Andersdatter**. Christen døde den 29. juli 1846 i Kalundborg. Han boede da hos datteren Christine Marie og svigersønnen Johan.

Han blev gift "i Huuset efter Kongelig bevilling under 6. januar 1801" den 4. marts 1801 i Århus med (ane 63) **Marianne Møller** afgangen Bager Møllers datter fra Vestergade.

Marianne Møller var født i Århus i 1770 og blev døbt i Vor Frue Kirke i Århus den 19. februar 1770. Fadderne var bager Nicolai Smelz's hustru, bager Johan Holst's hustru. Hans Christian, smed Simon Nielsen samt bødker Rasmus Nielsen. Hendes forældre var (ane 126) **Terkild Hansen Møller**, og (ane 127) **Martha Maria Michelsdatter Larsen**.



Bindingsværkshuset på hjørnet af Vestergade 66 - Vesterport I i Århus (nu nedrevet).

I 1917 var det 6 fag langt, men havde oprindeligt den dobbelte længde.

En stentavle med bagerkringle og initialerne CL og ML samt årstallet 1805 stammer fra gården og findes nu i Den Gamle By i Århus. Stentavlen henviser til bager-mester Christen Lerche og hans hustru Marianne Lerche, der overtog ejendommen i 1805 efter Mariannes mor.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Marianne Møller døde i Århus den 29. december 1822 og blev begravet den 3. januar 1823.

I ægteskabet mellem Christen Christensen Lerche og Marianne Møller var der følgende børn:

1. (ane 31) **Martha Maria Lerche**, født den 15. februar 1802 og død den 17. juni 1880. Hun var gift med (ane 30) **Søren Høvring Schmidt**.
2. Christine Marie Lærche, født den 26. maj 1803 og døde den 3. juni 1878 i Kalundborg. Hun blev gift i 1831 med Johan Anton Freiesleben fra Kalundborg. Johan ejede Hotel Postgården i Cordilgade samt en del andre udskænkingssteder i Kalundborg. Parret fik ingen børn, men tog to af Martha Marie og Søren Høvring Schmidts børn i pleje, da Søren måtte afstå bagerforretningen i Århus.
3. Terkel Lærche, født den 9. februar 1805. Terkel bliver bagersvend, og arbejder som sådan i Nykøbing Mors, hvor han sammen med gårdmandsdatteren Margrethe Nielsdatter Dahl fra Vestervig får datteren:
 - 1) Nielsine Lovise Marie Lærche, født i Nykøbing Mors den 23. august 1830 og døde den 20. november 1916 i Lundø. Hun var gift med skipper og husmand Jesper Clemmensen i Lundø. Der var 13 børn i ægteskabet. Terkel bliver senere bagersvend på Jegindø, inden han får arbejde som bagersvend i Viborg. Bageriet, hvor Terkel arbejder i Viborg, blev nedlagt i forbindelse med byfornyelsen i 1850-erne.
4. Nicoline Kirstine Marie Lærche, født den 24. maj 1812 og døde den 4. oktober 1846 i København. Nicoline blev gift den 6. december 1845 i Trinitatis kirke, København, med hofdametjener Laurs Laursen Willadsen, der var født i Støvring og ved vielsen bosat i Dronningens Palais. Parret fik datteren:
 - 1) Laura Nicoline Lovise Willadsen, født den 26. september 1846 og døde den 13. oktober 1846 i København.

Christen Christensen Lerche blev optaget i borgerskabslisten for Århus den 18. august 1800. Han var udlært bager hos Niels Christoffersen i Randers inden han flyttede til Århus.

Fra Borgerskabsprotokollen i Århus:

Mandagen den 18. august 1800:

Christen Christensen Lerche, fød i Randers, gammel 29 Aar, begieret og anmeldt Borgerskab som Bagermester, aflagt Eed efter Loven og til de Fattige udlovet aarlig 1 rd. - Ansat efter Rescript for 50 Rd.

3 gange Tipoldeforældre

Ane 64

Jørgen Hansen blev født i Østerballe i 1737 og båret til dåben i Hoed kirke den 25. august 1737 af Rasmus Nielsens kone. De øvrige faddere var Peder Jensen, Niels Michelsen fra Højbjerg og Niels Hiorts kone fra Østerballe. Hans far var (ane 128) **Hans Puus** i Østerballe.

Jørgen Hansen blev gift den 3. januar 1764, formodentlig i Ålsø kirke med (ane 65) **Anne Ingvorsdatter**.

Anne Ingvorsdatter var født i Højbjerg i 1741 og blev båret til dåben i Ålsø kirke den 29. januar 1741 af Niels Skræders kone fra Ålsø. De øvrige faddere var Ras Mounsen, Knud Andersen i Ålsø, Knud Christensen, Niels Jørgensen, Jørgen Træskomand, Karen Jørgensdatter, Jacob Jørgensen alle i Høberg. Hendes forældre var (ane 130) **Ingvor Jensen** og (ane 131) Dorthe Jørgensdatter. Anne Ingvorsdatter døde den 14. februar 1796.

I ægteskabet var følgende børn, der var født i Glatved:

1. (ane 32) **Hans Jørgensen Puus**, født i 1764 og døde den 22. november 1841. Han var gift med (ane 33) **Ane Nielsdatter** og bosiddende i Ålsrode.
2. Jens Jørgensen, født i 1768. Han blev gift den 14. november 1795 med Ane Pedersdatter. Han har lige som faderen, været hyrde i Højbjerg.
Parret havde børnene:
 - 1) Anne Marie Jensdatter, født den 1. februar 1797 i Højbjerg.
 - 2) Karen Jensdatter, født den 11. oktober 1799 i Højbjerg.
3. Jacob Jørgensen, født ca. 1774 og døde den 14. maj 1837. Han var tjenestekarl og blev 1. gang gift den 5. marts 1803 i Ålsø kirke med enken Karen Pedersdatter Kiær. Efter hendes død i 1817, blev han igen gift i Ålsø kirke, denne gang med Maren Christensdatter. Der var ingen børn i ægteskaberne.
4. Dorthe Kirstine Jørgensdatter, født i 1779.
5. Anders Jørgensen (Puus), født i 1782 og døde den 6. august 1847 i Mårup, Nødager. Anders var først gift med Ane Marie Eriksdatter, med hvem han fik sønnen:
 - 1) Jørgen Andersen, født og død den 24. oktober 1820 i Feldballe.Ane Marie Eriksdatter døde i 1829 i Gravlev, Fuglslev, hvorefter Anders Jørgensen flyttede til Mårup i Nødager, hvor han blev gift med enken Dorthe Rasmusdatter. Dorthe have to børn fra ægteskabet med Søren Sørensen Laursen.
Anders Jørgensen ernærede sig som daglejer, tilligemed han ejede et lille jordlod.

Efter Anne Ingvorsdatters død, ægtede Jørgen enken Bodil Sørensdatter Bloch den 6. maj 1797 i Vejlbj kirke. Jørgen Hansen døde den 6. maj 1802 i Vejlbj.

Ane 68

Anders Jensen Bend, blev født ca. 1739 og døde i Ålsrode den 15. juli 1813. Han blev gift i Ålsø kirke den 4. marts 1768 med enken (ane 69) **Inger Jørgensdatter**. Anders Jensen Bend var fæstegårdmand under godset Katholm.

Parret havde børnene, der alle er født i Ålsrode:

1. Jens Andersen Bend var født i 1768. Han døde den 8. december 1800 i Ålsrode. Han var landdrytter.
2. Ellind Andersdatter var født i 1771 i. Hun døde i juli 1772 i Ålsrode.
3. (ane 34) **Søren Andersen (Skrædder)** var født i 1773 og døde den 3. juli 1831. Han var gift med (ane 35) **Anne Christophersdatter**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

4. Birthe Kierstine Andersdatter var født i 1776. Hun døde før 1798.

Efter Inger Jørgensdatters død, blev Anders Jensen Bend gift med Pernille Pedersdatter, der var født i 1774, hendes forældre var Peder Johnsen og Anna Clausdatter.

Anders Jensen Bend og Pernille Pedersdatter fik børnene:

5. Inger Andersdatter, født den 16. maj 1779 og død samme dag.
6. Inger Andersdatter, født den 8. maj 1800.
7. Anne Kirstine Andersdatter, født den 11. marts 1804.
8. drengbarn, født den 1. november 1807 og døde udøbt den 2. november 1807.
9. Anne Andersdatter, født den 29. januar 1809.

Inger Jørgensdatter, var født i 1730 i Glatved og blev båret til dåben af Anne Andersdatter fra Ålsrode den 13. august 1730 i Hoed Kirke. Fadderne var Jens Jørgensen i Østerballe og Rasmus i Balle Mølle, Jørgen Smed i Hoed, Thomas Jensens kone af Østerballe og Jens Andersens kone af Glatved, tillige med Laurs Bødker i Hoed. Hendes forældre var (ane 138) **Jørgen Jørgen Jensen Smed** og (ane 139) **Marie Rasmusdatter**.

Inger døde den 26. februar 1798 i Ålsrode og blev begravet den 4. marts 1798 på Ålsø kirkegaard.

Inger Jørgensdatter blev første gang gift med Søren Nielsen Skræder den 23. september 1750 i Hoed kirke. Søren døde omkring 1760.

De havde følgende børn:

1. Niels Sørensen var født i 1751 i Ålsrode og blev døbt den 19. december 1751 i Ålsø kirke. Han døde efter 1801. Niels var husmand, Gaardmand.
2. Jørgen Sørensen var født i 1753 i Aalsrode og blev døbt den 5. august 1753 i Aalsø kirke. Han var organist.
3. Margrethe Sørensdatter var født i 1755 i Aalsrode og blev døbt den 27. december 1755 i Aalsø kirke. Margrethe blev konfirmeret den 18. april 1773 i Aalsø kirke.

Margrethe blev først gift med Chresten Jensen Skomager, søn af (ane 276) **Jens Jørgensen** og (ane 277) **Inger**, den 16. december 1785 i Aalsø kirke. Chresten var født i 1710. Han døde den 16. marts 1794 i Aalsrode og blev begravet den 23. marts 1794 på Aalsø Kirkegaard. Chresten ernærede sig som skomager, væver og husmand.

Efter Chrestens død, blev Margrethe denne gang gift med (ane 36) **Peder Rasmussen Rusk**.

4. Rasmus Sørensen Skræder var født i 1758. Han døde den 9. januar 1798 i Aalsrode og blev begravet den 14. januar 1798 på Aalsø Kirkegaard. Rasmus Skrædder var husmand.

Rasmus var først gift med Karen Pedersdatter, og efter hendes død i 1787 blev han atter gift den 1. marts 1788 i Ålsø kirke med Kiesten Jochumsdatter, en datter af (ane 44) **Jochum Nielsen** og Dorthe Jensdatter.

Rasmus og Kiesten havde børnene:

- 1) Søren Rasmussen Skrædder, født i Ålsrode i 1790
- 2) Dorthe Rasmusdatter, født i Ålsrode den 28. september 1793.
Dorthe blev gift med Rasmus Christensen den 15. november 1818 i Ålsø kirke. Efter hans død den 9. juli 1827, blev hun gift med enkemanden Niels Pedersen Rusk den 31. maj 1828. (se også ane 36). Dorthe Rasmusdatter blev sidste gang gift den 13. maj 1838 i Ålsø kirke, denne gang med Rasmus Nielsen Væver.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

5. Anne Sørensdaughter var født omkring 1760 og hun døde før 1798. Hun var gift med Johannes Stuntz, som var født i 1757. Johannes var garver.

Inger Jørgensdaughter blev efter Søren Nielsen Skræders død gift med Niels Rasmussen Rousing omkring 1760. Niels var født i 1729 i Østerballe og blev døbt den 29. maj 1729 i Hoed Kirke. Han døde i december 1767 i Aalsrode og blev begravet den 13. december 1767 på Ålsø kirkegård.

De havde følgende børn:

6. Anne Marie Nielsdaughter var født omkring 1761. Hun blev konfirmeret den 14. april 1776 i Homå kirke.
7. Christen Nielsen var født i 1765 i Aalsrode og blev døbt den 4. august 1765 i Aalsø kirke. Han døde før 1798.

Efter Niels Rasmussen Rousings død blev Inger Jørgensdaughter gift med før nævnte (ane 68) **Anders Jensen Bend**.

Ane 70:

Christopher Hansen, formodentlig født i Glatved omkring 1750 og døde i Ålsrode den 19. januar 1827, han blev begravet i Ålsø den 28. januar 1827.

Han var gift med (ane 71) **Karen Christensdaughter**, der var født ca 1746 og døde den 4. april 1822 i Ålsrode, men var dog bosiddende i Glatved. Hun blev begravet i Ålsø den 8. april 1822.

Parret havde følgende børn, der alle er født i Glatved:

1. (ane 35): **Anne Christophersdaughter**, født i 1774 i Glatved og døde den 26. april 1847. Hun var gift med (ane 34) **Søren Andersen Skrædder** og bosiddende i Ålsrode.
2. Hans Christophersen, født i 1776.
3. Else Christophersdaughter, født i 1779. hun blev gift i Ålsø kirke den 15. maj 1802 med husfæster og landsoldat Mathias Sørensen og bosiddende i Ålsrode.

Parret fik børnene, der alle er født i Ålsrode:

- 1) Dorthe Marie Mathiasdaughter, født den 1. oktober 1802. Hun døde den 31. maj 1880 i Homå. Hun var gift med husmand og daglejer, senere gårdfæster Jens Nielsen (Blok). Der var 7 børn i ægteskabet.
 - 2) Karen Mathiasdaughter, født den 4. november 1804 og døde den 8. september 1883 på Ålsø Fattiggård. Hun var først gift med hyrde Niels Pedersen (Møller) i Ålsrode. Der var 6 børn i ægteskabet. Efter Niels' død, blev hun gift med Søren Sørensen fra Ålsø.
 - 3) Søren Mathiasen, født den 16. marts 1808. Han var indsidder og daglejer i Hoed. Han var gift med Dorthe Marie Clausdaughter.
 - 4) Christopher Mathiasen, født den 1. september 1810 og døde den 21. oktober 1820.
 - 5) Anders Peter Matthiasen, født den 15. november 1813 og døde den 23. november 1863 i Ålsrode. Han var daglejer i Ålsrode og var først gift med Anne Cathrine Pedersdaughter (Rusk) og efter hendes død i 1857 blev han gift med Anne Dorthe Sørensdaughter. Der var 6 børn i det første ægteskab og 2 børn i det sidste.
 - 6) Et dødfødt drengebarn den 27. december 1816.
 - 7) John Mathiasen, født den 30. januar 1819 og døde den 16. december 1820.
 - 8) Anne Marie Matthiasdaughter, født den 22. november 1821.
4. Hans Christophersen, født i 1782. I 1801 var han tjenestedreng hos Mikkel Sørensen i Glatved.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

I 1771 overtager Christopher Hansen en fæstegård i Glatved:

Christopher Hansen, Glatved. Han er født paa Godset. Et Huus Jens Lydrichsen er fradød. Hk 2 fc samt tillagt halvparten af de 2 stk Jord paa Hoed Mark som af John og Peder Carlsonner er solgt til Katholm. 28 October 1771.

Ved udskiftningen er Hk 3 skp.

I 1822 overgår fæstet til Lars Nielsen Fisker. I den forbindelse holdes der også en synsforretning:

Lars Nielsen Fisker, Glatved. Et Huus som sidst var beboet af Christopher Hansen. Hk 3 skp No 2. Indf. 8 rdr. Sedler.

12 December 1822.

Synsforretningen paa samme:

Johan Christian Wibe Stockfleth

Kongelig Mayestæts Owerauditeur, Byefoged i Ebeltoft, samt Herredsfoged i Sønder og Mols Herreder

Niels Sinding

Byeskriwer og Postmester i Ebeltoft samt Herredsskriwer i fornævnte Herreder

Giøre vitterligt at Aar 1822 Mandagen den 21 October blew Sønder og Mols Herreders Ret sadt og betient af dens Tilforordnede i Owerwærelse af Tingmænd Peder Winther, Christian Lind, Peder Groulev og Jens Sørensen.

Fra D Herrer Godseyere Secher & Jørgensen paa Katholm fremkom Begjering til Retten saalydende: Til owerensstemmende med Fr: 8 Juni 1787 at hold den befalede Syns og Owerleweringsforretning ower Besætning, Bygninger m: w: til følgende Fæstested under Katholms Gods i Glatved Bye, nemlig et Huus af Ager og Engs Hartkorn 3 skp, som sidst i fæste hawdes af Christopher Hansen, men nu er owerdraget til Lars Fischer, wille Retten behageligen udmelde 2de Kyndige og upartiske Mænd, næste Retsdag.

Den nye Fæster indkaldes hermed til at paahøre Udmeldelsen.

Katholm den 10de October 1822. Ærbødigst Secher & Jørgensen.

Til Sønder og Mols Herreders Ret.

At jeg som tiltrædende Fæster intet har at erindre imod Mænds Udmeldelse i den begjærte Hensigt, tilstaaes hermed med min Underskriwt.

Glatved den 10de October 1822. Lars Nielsen Fischer.

Irettelagt den 21 October 1822. Stockfleth.

Retten udmeldte Sognefogden Niels Hansen i Rosmus og Selweier Jørgen Lund i Balle til efter Aftenswarsel at foretage den begjerte Forretning og skriwtligen at forfatte samme owerensstemmende med Fr: af 8 Juni 1787.

Derhos hawe de udmeldte Mænd næste Tingdag efter Forretningens Afholdelse at fremlægge samme her for Retten til eedelig Afhjæmning.

Aar 1822 Mandagen den 18de November blew Sønder og Mols Herreders Ret sadt og betient af dens Tilforordnede i Owerwærelse af Tingmænd Peder Winther, Peder Groulov, Niels Laan og Jens Sørensen.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

For Retten mødte Sognefoged Niels Hansen af Rosmus og Gaardmand Jørgen Lund af Balle og fremlagde deres i Følge Rettens Udmeldelse af 21de f: M: i Owerensstemmelse med Fr: 8 Junii 1787 afholdte Syns Forretning ower et Huus i Glatved under Katholms Gods som sidst war beboet af Christopher Hansen og nu owerdrages i Fæste Lars Nielsen Fischer, hwilken forretning lyder saaledes:

Aar 1822 den 13de November mødte, i følge Rettens Udmeldelse af 21de f: M: wi undertegnede 2de Mænd Niels Hansen af Rosmus og Jørgen Lund af Balle i Glatved Bye under Katholms Gods for at syne det Huus sammesteds som sidst war beboet af Christopher Hanen og nu owerleweres ifæste til Lars Nielsen Fisker der, saawelsom Proprietair Jørgensen fra Katholm war nærwærende. Wi befandt Huuset at bestaae af 6 Fag, bygt af Eege Under og forskjellige Slags Owertømmer, Klinede Wægge og Straaetag, forsynet med en Skorsteen og Bagerown samt Loft ower 2 Fag.

Derpaa mangler:	Sølv
1 Stolpe	2 mk
3 Løsholter	1 rbd 1 mk
1 Poster	1 rbd 1 mk
1 Syldstykke til Gawlen	3 mk
2 korte Ditto	2 mk
1 Spændtræe	1 mk 12 sk
2 Tylter Fjel til Loft a 3 rbd	6 rbd
1 Læs Wonner	3 mk
4 Trawe Langhalm	1 rbd 2 mk
en Tømmermand i 6 Dage a 2 mk 7 sk	2 rbd 2 mk 10 sk
en Tækkemand 1 Dag	2 mk 7 sk

Summa Brøstfeld i Sølw 14 Rbd 2 mk 13 sk

Det gamle Loft ower 1 1/2 Fag anwendes til at reparere een Dør og det øwrige Loft med, det bemærkes derhos at Winduerne saawelsom Lægterne er i maadelig Tilstand. - De paagjeldende fandt dem tilfreds med Forretningen, den wi hawe afholdt, efter wor Samwittighed og bedste Skjønnende saaledes som wi til næste Ting med wor Eed wil bekræfte.
Niels Hansen. Jørgen Lund med ført Pen Lars Nielsen Fisker. Secher Jørgensen.

Irettelagt den 18 November 1822. Stockfleth.

De udmeldte Mænd bekræftede med Lowens Eed at den fremlagte Forretning er afholdt efter deres bedste Skjønnende og blewe fra Retten demitterede.
Til Bekræftelse under wore Hænder og Seigle: Stockfleth. Sinding.

Gebyr	2 mk 4 sk	Sølv
Justitsf	7 sk	
Papiir	1 sk	

Betalt 2 mk 12 sk Sølv er to Mk tolv Skill. Sølv. Stockfleth. Sinding.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 72

Rasmus Rusk boede i Hoed. Han var far til (ane 36) **Peder Rasmussen Rusk**, der blev gift med (ane 37) **Karen Sørensdatter**.

Ane 74

Søren Hansen blev trolovet den 7. april 1755 i Hoed og gift med (ane 75) **Anna Hansdatter** i Hoed kirke den 20. juni 1755. Søren var bonde i Fuglslev, hvor han døde i 1788.

Parret fik børnene:

1. (ane 37) **Karen Sørensdatter** i 1756. Hun blev gift med (ane 36) **Peder Rasmussen Rusk**.
2. Niels Sørensen ca. 1760.

Efter Søren Hansens død, blev enken Karen Sørensdatter gift den 8. november 1788 i Ålsø kirke med ungkarlen Niels Hansen fra Højbjerg.

Ane 76:

Ytte Lauritzen, formodentlig født i Hammelev ved Grenå omkring 1700.

Ytte Lauritzen var gift første gang med Karen Andersdatter. De var blevet trolovet i Voldby den 18. april 1729 og viet i kirken den 24. juni 1729. Karen Andersdatter var formodentlig født før 1710 i Sangstrup, hun døde i Hammelev i 1748 og blev begravet den 10. marts.

I ægteskabet mellem Ytte Lauritzen og Karen Andersdatter var der følgende børn, der alle er født i Hammelev:

1. Dorothe Yttesdatter, født i Sangstrup i 1729 og døde samme sted i 1729.
2. Maren Yttesdatter, født i 1730 og død i 1783 i Voldby. Hun var først gift med Peder Christensen Heilskov og efter hans død med Jens Sørensen Elmand.

I ægteskabet med Peder Christensen Heilskov var der følgende børn:

- 1) Christen Pedersen Heilskov, født 1762 i Sangstrup.
- 2) Anders Pedersen Heilskov, født 1764 i Sangstrup. Han var gift med Kiersten Sørensdatter Bitz.
- 3) Erich Pedersen Heilskov, født 1767 i Sangstrup.

Der var ingen børn i ægteskabet med Jens Sørensen Elmand.

3. Dorthea Yttesdatter, født i 1733 og døde i 1736.
4. Anna Yttesdatter, født i 1734 og døde i Sangstrup, Voldby sogn i 1754.
5. Anders Yttesen, født i 1738.

Ytte Lauritzen blev trolovet anden gang i Hammelev den 3. april 1748 og senere gift samme sted den 9. oktober 1748 med (ane 77) **Bodild Sørensdatter**, der formodentlig er født omkring 1730. Bodild dør i Hammelev i 1769 og bliver begravet den 2. juni.

Der var følgende børn i det andet ægteskab, der var født i Hammelev

6. (ane 38) **Laurids Yttesen**, født i 1750. Han var gift med (ane 39) **Anne Marie Andersdatter**.
7. Terchild Yttesen, født i 1753 og død den 1. september 1811. Han var gift med Anna Povlsdatter og bosiddende i Hammelev.

Parret havde følgende børn, der alle er født i Hammelev:

- 1) Bodil Terkildsdatter, født i 1775 og døde den 10. april 1879 i Nørager. Hun var gift med Peder Jørgensen. Der var 6 børn i ægteskabet.
- 2) Anne Marie Terchildsdatter, født i 1777 og døde i Egsmark, Dråby sogn den 15. februar 1853. Hun blev gift den 20. juli 1805 i Hammelev kirke med Niels Jensen Høegh fra Dråby. Der var 8 børn i ægteskabet.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 3) Povel Terchildsen, født i 1780.
- 4) Mariane Terchildsdatter, født i 1783. Hun blev gift den 18. juli 1807 i Hammelev kirke med Søren Pedersen Juel. Parret var bosat i Ålsø og de fik 8 børn. Efter Søren Juels død blev enken gift med enkemanden Jørgen Nielsen fra Ålsø.
- 5) Anders Terchildsen, født i 1786 og døde i Dråby den 31. december 1842. Han blev gift den 2. november 1816 i Dråby kirke med enken Kirsten Christensdatter fra Egsmark. Der var 1 datter i ægteskabet, lige som familien havde 2 plejebørn. Anders havde fast tjenste i Elsegårde.
- 6) Dorte Marie Terchildsdatter, født i 1791 og døde den 4. september 1875 i Boslum. Hun var tjenestepige på Havmøllen ved Ebeltoft inden hun den 25. juli 1818 blev gift med enkemand og husmand Rasmus Hansen i Holme. Der var 3 børn i ægteskabet.

Ytte Lauritzen får den 24. november 1724 fæstebrev på en halv eng i Hammelev under Grevskabet Scheel. Fæstebrev i Benzon Godsarkiv (G280) i fæsteprotokollen fra 1719-1788, lbnr, 57, s. 99.

Den 28. december 1731 får han endnu en halv eng i fæste under Grevskabet Scheel, denne gang i den såkaldte "Stensmark". (Må være Stensmark ved Fornæs fyr).

Ane 78:

Anders Pedersen Baltzar, formodentlig født i Hammelev ved Grenå omkring 1720. Han dør 67 år gammel og bliver begravet i Hammelev den 15. april 1788. Anders blev gift i Hammelev kirke den 26. september 1753 med (ane 79) **Mette Henrichsdatter** fra Hammelev. Mette var født ca. 1721 og var en datter af (ane 158) **Hendrich Andersen Frik** og (ane 159) **Anna Terchelsdatter**. Mette Hendrichsdatter døde i Hammelev den 25. juni 1799.

Anders Pedersen Baltzar var fæstegårdmand i Hammelev ved Grenå.

Parret havde følgende børn, der alle er født i Hammelev:

1. Anne Andersdatter, hun døde i 1756
2. Jens Andersen Baltzar, født i 1754 og døde den 6. maj 1831 i Hammelev. Jens blev gift med Kiersten Pedersdatter i Hammelev kirke den 21. september 1779.
Parret havde børnene, der alle er født i Hammelev:
 - 1) Mette Jensdatter, født i 1779 og døde den 23. september 1843 i Hammelev.
 - 2) Birthe Jensdatter, født i 1781 og døde ugift den 4. oktober 1855 i Hammelev. Birthe Jensdatter var blind og levede af almisser. Hun har blandt andet været indtinget på Steensmark Hovedgård i Hammelev.
 - 3) Peder Jensen, født i 1784 og døde i Hammelev i 1787.
 - 4) Anders Jensen, født og død i 1787.
 - 5) Anders Jensen, født i 1789 og døde i Hammelev i 1794.
 - 6) Anne Margrethe Jensdatter, født den 19. april 1792. Hun blev gift med arbejdsmanden Niels Pedersen Baltzar fra Karlby. Der var en datter i ægteskabet.
 - 7) Henrik Jensen, født den 27. juli 1794.
3. Maren Andersdatter, født i 1755.
4. (ane 39) **Anne Marie Andersdatter**, født i 1760 og død den 6. februar 1838. Hun var gift med (ane 38) **Laurids Yttesen**.
5. Bodild Andersdatter, født i 1759 og døde i Hammelev den 29. august 1836. Bodild blev gift i Hammelev kirke den 24. juni 1788 med fæstegårdmanden Christen Sørensen Albech fra Gjerrild.
Parret havde børnene, der alle er født i Hammelev:
 - 1) Søren Christensen, født i 1790 og døde i 1794.
 - 2) Anders, født den 9. september 1791

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 3) Henrich, født den 24. december 1792 og døde i 1794.
 - 4) En dødfødt dreng i oktober 1795.
 - 5) Søren Christensen, født den 14. januar 1797 og døde samme år den 26. januar.
 - 6) Ane Christensdatter, født den 16. marts 1798 og døde i Hammelev den 10. januar 1848.
 - 7) Mette Kierstine Christensdatter, født den 21. november 1801 og døde den 19. marts 1849 i Tirstrup.
-
6. Peder Andersen Baltzar, født i 1760 og død i 1766.
 7. Birthe Andersdatter, født i 1763.
 8. Maren Andersdatter, født i 1765.
 9. Peder Baltzar, født i 1767 og døde den 29. februar 1840. Peder blev gift i Hammelev kirke den 14. februar 1800 med Inger Pedersdatter. Parret havde børnene:
 - 1) Anders Pedersen (Baltzar), født den 19 april 1800 i Hammelev
 - 2) Mette Maria Pedersdatter, født den 3. marts 1802 i Ålsø og døde den 5. marts 1802 samme sted.
 - 3) et dødfødt barn den 12. februar 1803.
 - 4) et dødfødt barn i 1805.
 - 5) Mette Marie Pedersdatter, født den 6. november 1806 og døde den 16. april 1874 i Kastbjerg. Hun blev gift i Kastbjerg kirke med enkemand og fæstehusmand Jacob Jensen.
 - 6) Peder Pedersen Baltzar, født den 19. maj 1810 i Hammelev og døde den 29. september 1810 samme sted.
 - 7) Maren Pedersdatter, født i 1812 og døde den 8. april 1812 i Hammelev.
 - 8) Peder Pedersen Baltzar, født i Hammelev den 28. marts 1813.

Ane 80

Rasmus Boesen blev født i Thorsager i 1733, og blev båret til dåben i Thorsager kirke den 3. maj 1733 af Maren Michelsdatter. Fadderne var Knud Boesen, Søren Nielsen og Maren Søfrensdatter. Forældrene var (ane 160) **Bo Nielsen** og (ane 161) **Anna Rasmusdatter**.

Rasmus Boesen døde i 1776 og blev begravet i Thorsager den 10. november 1776.

Rasmus Boesen blev trolovet i Thorsager den 14. januar 1759 og gift i kirken den 10. april 1759 med (ane 81) **Anna Povelsdatter**.

Anna Povelsdatter var født i Thorsager i 1734 og blev båret til dåben i Thorsager kirke den 19. september 1734 af Sidsel Basses. Fadderne var Søren Kiær, Peder Bertelsen, Niels Jørgensen, Anna Olufsdatter og Anna Michelsdatter. Annas forældre var (ane 162) **Pofvel Andersen** og (ane 163) **Anna Sørens datter**.

Rasmus Boesen og Anna Povelsdatter fik børnene, der alle er født i Thorsager:

1. (ane 40) **Jørgen Rasmussen Boesen**, født i 1759 og døde den 14. februar 1819. Han var gift med (ane 41) **Anne Sørens datter**.
2. Anna Rasmusdatter, født i 1761 og døde i 1761.
3. Anna Rasmusdatter, født i 1763 og døde i 1763.
4. Poul Rasmussen, født i 1764.
5. Poul Rasmussen (Boesen), født i 1766.
6. Boe Rasmussen (Boesen), født i 1768 og døde den 15. marts 1846 i Ebdrup. Han blev gift den 30. oktober 1792 i Thorsager kirke med Maren Sørens datter. De fik følgende børn:
 - 1) Rasmus Boesen, født den 2. maj 1793 i Thorsager.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 2) Søren Boesen, født den 18. september 1796 i Thorsager og døde den 21. juli 1872 i Thorsager. Søren blev gift i Thorsager kirke den 3. april 1824 med Birthe Andersdatter. Søren Boesen var gårdmand i Thorsager. Der var 5 børn i ægteskabet.
- 3) Jens Boesen, født den 23. september 1798 i Thorsager.
- 4) Knud Boesen, født den 2. september 1803 i Meesballe og døde i Thorsager den 2. maj 1867. Knud boesen blev gift i Thorsager kirke den 11. maj 1823 med Karen Sørensdatter. Der var 7 børn i ægteskabet.

Efter Maren Sørensdatters død, blev Boe Rasmussen gift den 17. august 1804 i Thorsager kirke med Marens søster Ane Sørensdatter. Med hende fik han børnene, der alle er født i Meesballe:

- 5) Bertel Christian Boesen, født den 10. marts 1806 og døde den 7. august 1830 i Meesballe.
- 6) Maren Boesen, født den 31. august 1808 og døde den 19. oktober 1832 i Meesballe.
- 7) Niels Boesen, født den 18. juli 1813. Han blev gift den 11. februar 1843 i Marie Magdalene kirke med Caroline Friderichsen fra Margrethelund i Marie Magdalene. Niels Boesen var gårdejer i Ebdrup. Der var 8 børn i ægteskabet.

7. Jens Rasmussen, født i 1770.
8. Kirsten Rasmusdatter, født i 1771.
9. Anna Rasmusdatter, født i 1776.

Efter Rasmus Boesens død i 1776 blev Anna Povelsgatter trolovet igen i Thorsager, denne gang med Haagen Olsen, der var født i Thorsager i 1743. Parret blev gift i Thorsager kirke den 3. juli 1777. Haagen Olsen døde i Thorsager den 1. september 1815.

Ane 84

Hans Bruun, var født ca. 1712 og blev trolovet i Ålsø den 7. juni 1740 og gift i Ålsø kirke den 24. november 1740 med (ane 85) **Lisbeth Marie Pedersdatter**.

Han døde i 1771 i Tolstrup, 59 år gammel og blev begravet i Vejlbj den 24. november 1771.

Parret fik børnene:

1. Maren Bruun, født i Ålsø i 1741 og døde i 1742.
2. Anne Bruun, født i Ålsø i 1743.
3. Maren Hansdatter Bruun, født i 1747.
4. Petrina Augusta Bruun, født i Tolstrup i 1750.
5. (ane 42) **Rasmus Hansen Bruun**, født i 1752 og døde den 29. maj 1797. Han var gift med (ane 43) **Anne Kristine Jensdatter**.
6. Peder Hansen Bruun, født i Tolstrup i 1754.
7. Maren Hansdatter Bruun, født den 19. august 1759 i Tolstrup.
8. Jacob Hansen Bruun, født i 1764.

Efter Hans Bruuns død blev enken Lisbeth Marie Pedersdatter gift den 26. november 1779 i Vejlbj kirke med enkemanden Henrich Andersen Schultz.

Ane 86

Jens Andersen var født omkring 1729 og bosat i Revn i Vejlbj sogn. Han blev trolovet den 22. november 1755 i Vejlbj og gift den 17. januar 1756 i Vejlbj kirke med (ane 87) **Maren Laursdatter**. Ved vielsen var han landsoldat.

Parret havde datteren (ane 43) **Anne Kirstine Jensdatter**, der blev født i 1756 og døde den 4. september 1817. Hun var først gift med (ane 42) **Rasmus Hansen Bruun**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 88

Niels Jacobsen var bosat i Højbjerg, Ålsø og var gift med (ane 89) **Bodild Nielsdatter**. Niels døde i Højbjerg den 31. januar 1772.

Parret havde børnene:

1. (ane 44) **Joachim Nielsen**, født ca. 1728 og død den 2. marts 1798 i Højbjerg. Joachim var gift 3 gange. 2. gang var med (ane 45) **Anna Cathrina Nielsdatter Hjort**.
2. Maren Nielsen, født ca. 1730.

Ane 90

Niels Hiort boede i Hoed.

Hans datter (ane 45) **Anna Cathrina Nielsdatter (Hiort)** var gift med (ane 44) **Jochum Nielsen** i Højbjerg.

Ane 94

Jens Nielsen, døde i Hemmed den 26. marts 1785. Han var gift med (ane 95) **Kirsten Sørensdaughter**.

Parret havde børnene, der alle er født i Hemmed:

1. Maren Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Thorsø.
2. Karen Jensdatter g.m. Peder Jensen i Sangstrup.
3. Mette Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Rimsø.
4. Anne Jensdatter, født ca. 1743 og døde i 1792 i Østerballe, Hoed. Anne blev i Hemmed kirke den 9. juli 1765 med Peder Rasmussen Rossing.

Parret havde børnene, der alle er født i Østerballe, Hoed:

- 1) Anne Pedersdatter, født i 1766.
 - 2) Jens Pedersen, født i 1767.
 - 3) Maren Pedersdatter, født og død i 1769.
 - 4) Bodil Pederdatter, født ca. 1771.
 - 5) Maren Pederdatter, født ca. 1773.
 - 6) Mette Pederdatter, født i 1777.
- Peder Rasmussen Rousing døde i 1778, og efter hans død blev Anne Jensdatter gift i Hoed kirke den 3. november 1778 med Niels Jensen. Niels Jensen var gårdmand i Østerballe.
- Der var følgende børn i ægteskabet:
- 7) Peder Nielsen, født i 1779.
 - 8) Mette Nielsdatter, født ca. 1780.
 - 9) Edel Nielsdatter, født i 1783.
5. Anders Jensøn, født i 1744 og døde den 26. marts 1785 i Hemmed.
 6. (ane 47) **Anne Cathrine Jensdatter** g.m. (ane 46) **Mads Sørensen** i Fuglsang,
 7. Kirsten Jensdatter tjener i Neder Slemming i 1785.

Ane 96

Salomon Moses Warburg, født i Altona den 17. august 1747 som søn af (ane 192) **Moses Warburg** og (ane 193) **Ella Elkel**. Han døde i Altona den 2. april 1824. Salomon blev gift ca. 1775 med (ane 97) **Zipora Leidersdorf**.

Parret havde sønnen: (ane 48) **Moses Salomon Warburg**, født den 8. april 1775 og døde den 7. december 1841.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 98

Moses Eschwege, bosat i Tyskland, far til (ane 49) **Susanne Eschwege**, født ca. 1778 og døde den 10. juni 1817.

Ane 100

Peder Nielsen, var født ca. 1731, og han døde i Skannerup ved Gern den 12. januar 1799. Han blev begravet i Skannerup den 18. januar 1799.

Peder Nielsen var første gang i ægteskab med Kirsten Nielsdatter, hvor med han blev trolovet i Skannerup den 14. august 1763, forloverne var Peder Hougaard og Christen Christensen Biergraf i Lyngbye. Brylluppet stod i Skannerup kirke den 4. november 1763.

I dette ægteskab var der følgende børn, der er født i Skannerup:

1. Niels Pedersen, født i 1764.
2. Hans Pedersen, født i 1770.

Peder Nielsen bliver gift anden gang ca. 1774 med (ane 101) **Margrethe Laursdatter**, som er født ca. 1749 og døde den 22. maj 1818, hun blev begravet den 29. maj 1818 i Skannerup. I dette ægteskab var der følgende børn, der alle er født i Skannerup:

3. Kiersten Pedersdatter, født og død i 1774.
4. Laurs Pedersen, født og død i 1775.
5. (ane 50) **Laurs Pedersen**, født i 1777, og død den 10 januar 1853. Han var gift med (ane 51) **Kirsten Johansdatter**.
6. Birthe Pedersdatter, født i 1780.
7. Kirsten Pedersdatter, født i 1781.
8. Maren Pedersdatter, født i 1783 og døde i 1784.
9. Svend Pedersen, født i 1785 og døde den 4. december 1876. Han blev gift i Skannerup kirke den 27. februar 1813 med Birthe Jensdatter. Hun var født i 1793, og var en datter af Jens Danielsen og Maren Nielsdatter.

Parret fik børnene, der alle er født i Holmstøl:

- 1) Kirsten Margrethe Svendsdatter, født den 10. juni 1815.
- 2) Jens Svendsen, født den 21. marts 1818.
- 3) Peder Svendsen, født den 23. november 1820 og døde den 29. januar 1825.
- 4) Anne Marie Svendsdatter, født den 17. april 1825.
- 5) Peder Svendsen, født den 20. december 1827 og døde den 24. juni 1829.
- 6) Mariane Svendsdatter, født den 15. juli 1830 og døde den 12. december 1832.
- 7) Niels Peder Svendsen, født den 4. december 1833.

Efter Birthe Jensdatters død i 1842, blev Svend gift den 20. december 1842 i Skannerup kirke med Else Pedersdatter, der var født den 16. januar 1804. Hun var en datter af Peder Nielsen Bach og Maren Thomasdatter.

I dette ægteskab fik han børnene:

- 8) Peder Svendsen, født den 7. september 1843.
- 9) Birthe Marie Svendsen, født den 27. marts 1846 og døde den 15. september 1861.

Ved Margrethe Laursdatter død er der noteret følgende: ”Modtog her en del år understøttelse fra det Getreuerske Legat i Kjøbenhavn, nl. 20 rb. årlig”. Hun var aftægstkone hos Søren Bul i Skannerup.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 102

Johan Christensen, var født i Gern i 1751 og blev båret til dåben den 4. april 1751 af Kiersten Nielsdatter. De øvrige fadder var Svend Jensen, Niels Jensen og Maren Nielsdatter alle fra Gern. Hans forældre var (ane 204) **Christen Sørensen** og (ane 205) **Maren Johansdatter**.

Han blev gift i Gern kirke den 12. juli 1782 med (ane 103) **Mette Andersdatter**.

Mette Andersdatter var født i Ellerup i 1762 og blev båret til dåben den 6. juni 1762 af Maren Pedersdatter fra Ellerup. Thomas Jensen, Christen Nielsen, Laurs Jensen og Anna Jensdatter, alle fra Ellerup var faddere. Hendes forældre var (ane 206) **Anders Sørensen** og (ane 207) **Kiersten Nielsdatter**. Mette Andersdatter døde den 7. februar 1822 i Ellerup og blev begravet den 13. februar i Gjern.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Ellerup:

1. (ane 51) **Kirsten Johansdatter**, født i 1783. Hun blev gift med (ane 52) **Laurs Pedersen** og de overtager senere hendes barndomshjem.
2. Anna Maria Johansdatter, født i 1787 og døde den 11. november 1835 i Ellerup. Hun var gift med Søren Pedersen.
Parret havde børnene, der alle er født i Ellerup:
 - 1) Maren Sørens datter, født i 1806.
 - 2) Peder Sørensen, født den 5. maj 1812 og døde den 13. maj 1812.
 - 3) Peder Sørensen, født den 27. august 1813.
3. Anders Johansen, født i 1790.
4. Niels Johansen, født i 1793 og død i 1794.
5. Maren Johansdatter, født i 1797.
6. Christen Johansen, født den 23. januar 1802.

Johan Christensen var gårdejer i Ellerup. De sidste år boede han på aftægt hos sønnen Christen Johansen i Ellerup. Han døde den 17. december 1842 og blev begravet i Gjern den 22. december.

Ane 104

Jacob NN, formodentlig bosat i Tindbæk, Skjern. Han havde børnene:

1. (ane 52) **Johannes Jacobsen**, født ca. 1763 og døde den 22. marts 1837.
2. Karen Jacobsdatter, født ca. 1764 og døde i Løvskal, Skjern i 1796. Karen var gift med Mads Jensen (Rytter). Parret havde børnene:
 - 1) Jens Madsen, født ca. 1788.
 - 2) Birthe Madsdatter, født den 21. marts 1794 i Løvskal, Skjern.

Ane 106

Niels Nielsen Mikkelsen, født i Tindbæk i 1749 og døde samme sted i 1810. Niels blev gift i Skjern kirke den 17. september 1775 med Inger Christensdatter.

Parret fik børnene:

1. Et dødfødt barn i 1776.
2. Else Nielsdatter, født i 1777.
3. Christen Nielsen, født i 1779.

Efter Inger Christensdatters død ca. 1781. blev Niels denne gang gift i Vester Velling kirke med (ane 107) **Anne Nielsdatter**, med hvem han havde den datter fra før ægteskabet med Inger.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Parret havde børnene:

4. (ane 53) Kiersten NielsDatter, født i 1773 og døde den 11. maj 1856.
5. Niels Mikkelsen, født og død i 1783.

Efter Anne Nielsdatters død i februar 1800, blev Niels denne gang gift med Maren Nielsdatter. Med hende fik de sønnen:

6. Niels Nielsen, født og død i 1805.

Efter Maren Nielsdatters død i 1805, blev Niels denne gang gift i Vester Velling kirke den 17. oktober 1806 med Edel Sørensdatte. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Ane 108

Jens Christensen (Tapdrup) var formodentlig født i Tapdrup omkring 1732. Han døde i Hjorthede den 14. januar 1823, 91 år gammel og almissem. Han blev begravet den 19 januar 1823. Hans forældre var formodentlig (ane 216) **Jens Christensen Tapdrup** og (ane 217) **Dorothe Sophia Clausdatter Dam**.

Han var gift med (ane 109) **Johanne Jensdatter**, der er født omkring 1737 og døde den 20. april 1816 i Hjorthede 78 år gammel og blev begravet i Hjorthededen 28. april 1816.

Ved folketællingen i 1801 er der noteret at: Jens Christensen var husmand, nærer sig ved at binde uldne strømper. Konen kræver almisse af sognet.

Parret havde børnene:

1. Kiersten Jensdatter, født omkring 1775.
2. (ane 54) **Christen Jensen Tapdrup**, der er født i 1776 og som døde den 12. juli 1850. Han var gift med (ane 55) **Marianna Kristensdatter**.

Ane 110

Christen Pedersen Knud, søn af (ane 220) **Peder Knud**, boede i Hjerminde. Han blev trolovet den 15. marts 1780 med (ane 111) **Anna Christensdatter**. Foloverne var Niels Knudsen og Niels Lindberg. Parret blev viet i Hjerminde kirke den 15. maj 1780.

I ægteskabet var der børnene:

1. Kiersten Christensdatter, født i 1780.
2. (ane 55) **Marianna Kristensdatter**, født i 1781 og døde den 3. juni 1864. Hun var gift med (ane 54) **Christen Jensen Tapdrup**.

Oplysninger fra folketællingen i 1801 i Hjerminde by:

*Christen Pedersen, 63, Gift, Mand, Inderste nærer sig ved Uldbind,
Anne Christensdatter, 55, Gift, Hans Kone, ,*

Ane 112

Niels Laursen (Skytte), blev født i Harlev i 1742 og blev båret til dåben i Harlev kirke den 5. august 1742 af Knud Knudsens hustru fra Tåstrup. Faderne var Berthel Nielsen, Søren Jensen, Lisbeth Andersdatter, Anders Christensens hustru og Dorthe Mortensdatter alle af Harlev. Hans forældre var (ane 224) **Laurids Christensen Skøt** og (ane 225) **Kirsten Sørensdatte**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Niels Laursen blev trolovet i Stjær den 14. februar 1777 med (ane 113) **Anne Johanne Jensdatter**, forloverne var Jens Nielsen fra Søballe og Rasmus Siøgaard fra Thostrup (Tåstrup i Harlev sogn). Parret blev gift i Stjær kirke den 21. marts 1777.

Anne Johanne Jensdatter blev født i Stjær i 1750 og båret til dåben i Stjær kirke den 18. november 1750 af Rasmus Lauridsens kone fra Mesing. Der er en bemærkning i kirkebogen om at forældrene måtte betale en ekstra skat for at få barnet døbt. Hendes forældre var (ane 226) **Jens Nielsen** og (ane 227) **Gjertrud Jespersdatter**. Anne Johanne Jensdatter døde i Veng den 1. november 1817 og blev begravet den 9. november 1817.

Niels Laursen har haft tjeneste i Harlev Præstegård og blev senere daglejer og husmand i Søballe ved Sophiendahl. Han døde i Veng den 8. oktober 1819 og blev begravet den 17. oktober 1819.

I ægteskabet var der følgende børn:

1. Anne Nielsdatter, født i 1776 i Stjær. Hun fødte den 18. september 1799 datteren Maren Pedersdatter, til hvem hun udlagde gårdmandssøn Peder Sørensen fra Framlev som barnefader.
2. (ane 56) **Jens Nielsen**, født ca. 1777 og døde den 13. januar 1858. Han var gift med (ane 57) **Ellen Marie Jensdatter** og var smed i Høver.
3. Laurs Nielsen (kaldet Skjøt), født i Søballe, Veng i 1783. Han blev trolovet den 25. oktober 1817 Else Andersdatter, forloverne var husmand Anders Jensen i Veng og Jens Nielsen i Høver. Parret blev gift i Veng kirke den 25. april 1818. Laurs Skjøt var husmand i Vissing. I ægteskabet var der børnene, der alle er født i Vissing:
 - 1) Ane Johanne Lauritzdatter, født den 16. maj 1819 og døde den 21. juni 1857 i Nørre Vissing. Hun var gift med pottemager Rasmus Jørgensen (Laalænder). Parret havde 2 børn.
 - 2) Niels Lauritzen, født den 3. juni 1821.
 - 3) Christen Møller Lauritzen, født den 12. april 1823 og døde den 18. april 1823.
 - 4) Jens Lauritzen, født den 23. maj 1824.
 - 5) Karen Laursdatter, født den 13. marts 1827.
 - 6) Hendrich Rasmus Laursen, født den 20. juni 1829.
4. Niels Nielsen, født i Søballe, Veng sogn, i 1787 og døde den 11 juli 1810 i Veng og blev begravet den 15. juli.
5. Peder Nielsen, født 1791 i Lillering. Han blev gift den 2. oktober 1819 i Veng kirke med Maren Kirstine Pedersdatter, der var født den 17. juli 1797 i Linå. Peder Nielsen var husmand og hjulmager i Vissing, lige som han ved folketællingen i 1850 nævnes som rokkedrejer. I ægteskabet var der børnene, der alle er født i Vissing:
 - 1) Anne Johanne Pedersdatter, født den 3. maj 1820. Hun blev gift den 10. juni 1843 i Veng kirke med Rasmus Thomasen. Parret boede på Nørre Vissing Mark og drev landbrug, de havde 5 børn.
 - 2) Kirsten Pedersdatter, født den 11 Jul 1822.
 - 3) Niels Peter Pedersen, født den 7 Nov 1824.
 - 4) Anders Pedersen, født den 19 Feb 1828.
 - 5) Jens Pedersen, født den 30 Aug 1831.
 - 6) Laurs Pedersen, født den 6 Mar 1836.

Ane 114

Jens Christensen, født ca. 1747, var først gift med (ane 115) **Kirsten Christophersdatter**, der var født ca. 1753.

Parret havde følgende børn:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

1. Christopher Jensen, født i Lillering i 1776 og døde den 23. januar 1850 i Skovby. Han var gift med Mette Rasmusdatter. Christopher Jensen var smed, først i Labing og senere i Skovby. Parret havde børnene:
 - 1) Rasmus Christophersen, født den 5. februar i Labing 1804 og døde den 20. februar 1874 i Skovby. Han blev gift i Brabrand kirke den 10. december 1830 med Karen Carlsdatter fra Brabrand. Parret havde 5 børn.
 - 2) Jens Christophersen, født den 27. oktober 1805 i Skovby. Han var bosiddende i Skovby og blev gift med Marianne Sørensdatter.
 - 3) Marie Kjerstine Christophersdatter, født den 25. august 1808 i Skovby.
 - 4) Kjersten Christophersdatter, født den 14. december 1815 og døde den 28. januar 1816.
 - 5) Kirsten Christophersdatter, født den 16. december 1816.
 - 6) Niels Henning Christophersen, født den 27. marts 1820.
 - 7) Mette Marie Christophersdatter, født den 11. marts 1823 i Skovby og døde den 28. april 1836 i Skovby.
2. NN Jensen, født i Lillering i 1778 (Præsten har glemt at notere navnet på barnet, men det blev båret til dåben i Framlev kirke den 3. maj 1778). Barnet døde i Høver i 1784 og blev begravet den 2. januar 1785 i Storning.
3. Christen Jensen, født i Høver i 1780
4. Mette Marie Jensdatter, født i Høver i 1783
5. (ane 57) **Ellen Marie Jensdatter**, født i Høver i 1786 og døde den 14. august 1849. i Høver. Hun var gift med (ane 56) smeden **Jens Nielsen**.
6. Mads Jensen, født i Høver i 1786 og døde samme sted i 1786. Han var en tvillingbroder til Ellen Marie.

Efter Kirsten Christophersdatters død, blev han atter gift, denne gang med Maren Rasmusdatter. Brylluppet var i Veng kirke den 17. oktober 1788 efter forudgående trolovelse den 27. juli 1788, forloverne var Daniel Rasmussen og Lauritz Nielsen, begge fra Høver.

Parret fik sønnen:

7. Jens Jensen, født i Storning i 1788.

Jens Christensen var smed i Lillering 1776 ved sønnen Christoffers fødsel, senere blev han smed i Høver og til sidst i Storning.

Fra Kalbygård gods Skifteprotokol 1767-1813:

111 Anne Rasmusdatter i Flensted. 3.7.1805, side 428.

[Enke efter Rasmus Rasmussen Skrædder sst, skifte 6.6.1787 lbnr.59]. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen Smed i Høver, bror Oluf Rasmussen i Javngyde, brordatter Anne Jespersdatter, enke efter en skrædder i Århus.

Ane 116

Rasmus Frandsen Schade, født på Hessel, Ålsø sogn i 1737 som søn af gartneren (ane 232) **Frands Rasmussen Schade** og (ane 233) **Else Madsdatter**. Han døde i Skanderborg den 16. juni 1792. Rasmus blev gift i Alling kirke den 12. august 1768 med (ane 117) **Marie Magdalene Glahn**, født i 1748 som datter af stedets præst (ane 234) **Adam Wilhad Henriksen Glahn** og hustru (ane 235) **Inger Christine Weffling**. Marie Magdalene døde på Demstrup i Råby sogn den 18. april 1813.

Parret havde børnene:

1. (ane 58) **Frans Rasmussen Schade**, født i 1769 og døde den 22. december 1831.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

2. Adam Wilhadt Schade, født i 1772 og døde den 13. februar 1799 i Skanderborg. Adam blev gift i Skanderborg Slotskirke den 5. november 1791 med Christiane Eleonora Siersted.

Parret havde børnene, der alle er født i Skanderborg:

- 1) Niels Siersted Schade, født den 16. januar 1792 og døde i Dalbyneder Kjærhus den 27. januar 1859. Niels var gift med Mette Kirstine Nielsdatter. Der var 2 børn i ægteskabet. Niels arbejdede som daglejer, bl.a. på Demstrup Hovedgård, der ejedes af en slægtning.
- 2) Rasmus Schade, født og død i 1793.
- 3) Friderich Anthon Sophus Schade, født den 31. marts 1794 og døde den 29. august 1851 i Korup Hedehuse, Solbjerg sogn. Friderich Schade var gift med Anne Marie Hansdatter, og der var 6 børn i ægteskabet. Friderich var fæstegårdmand.
- 4) Anne Cathrine Hansine Christiane Schade, født den 18. december 1795 og døde den 1. januar 1842 i Løgstør. Hun var gift med told- og consumptionsbetjent Knud Schytte, der også har været ejer af gården Kodallund ved Nim. Der var 3 børn i ægteskabet. I 1829 var Knud Schytte værtshusholder på Brestenbro Mølle.

Her er prislister fra den nærliggende Brestenbro Kro, hvor der også var et overgangssted over Gudenåen:

I 1833 fik en senere kroholder, P. A. Thaanum, godkendt en omfattende prisliste på herredskontoret i Horsens. Middagsmad for et herskab kunne fås for 1 Mark og 4 Skilling, mens kusk eller tjener kunne nøjes med mad for 1 Mark. 1 skæppe havre til hestene kostede noget mere, nemlig 1 Mark og 8 Skilling.

Marksystemet er et af de ældste danske møntsystemer, og der går 16 skilling til 1 mark. Find selv prisen på en pægl dansk brændevin i listen:

SPISEVARER

Kold frokost eller aftensmad af skinke, okse, kalve- eller lammesteg med brød, sennep, salt, smør etc. 1 m. 8 sk.

En portion smørrebrød af 3 stykker rug- eller surbrød med kød eller ost 8 sk.

En kryddertvebak med ost 3 sk.

Et flækket rundbrød med smør og almindelig ost 4 sk.

En ret almindelig, god tilstrækkelig middagsmad med tilbehør af brød, salt, senep etc. på værelset 2 m.

Tvende retter 2 m. 8 sk.

Trende retter 3 m.

Fire retter 4 m.

Middagsmad ved værtens eget bord, én ret og i forhold dertil for flere, hver ret 1 m. 4 sk.

Middagsmad for kusk eller tjener 1 m.

DRIKKEVARER

En flaske god rødvin 3 m.

En dito gammelvin 3 m.

En bolle punch á 4 potter 2 m. 1 sk.

Et glas punch indeholdende 1 pægl 1 m.

En flaske vinkandel (varm vin tilsat sukker og krydderier) af gammelvin 4 m. 8 sk.

En dito af afbrændt rødvin 4 m. 8 sk.

En dito æggeøl 1 m. 4 sk.

En søpken (1 genstand) rom 5 sk.

En søpken cognac 6 sk.

En dito fransk brændevin 5 sk.

En dito kommenkvavit 4 sk.

En dito bitterbrændevin 4 sk.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

En dito dansk brændevin 2 sk.

1 æggesopken (æggesnaps) 12 sk.

En flaske dobbeltøl 1 m.

En dito dagligøl 6 sk.

Et glas øl 2 sk.

En portion chokolade, i alt mindst 4 kopper 1 m. 8 sk.

En dito kaffe, ligeledes 1 m. 4 sk.

En spølkum kaffe 8 sk.

En portion fin the på maskine med sukker og fløde, 4 kopper 1 m. 4 sk.

En portion tvebakker eller kringler dertil 4 sk.

En spølkum thevand 4 sk.

IDEN ALMINDELIGE KROSTUE

En sopken dansk brændevin 2 sk.

Et glas øl 2 sk.

En flækket 2-skillings surbrød med smør og ost 4 sk.

En pægl dansk brændevin 6 sk.

En dito mjød 6 sk.

LOGI OG NATTELEJE

For en stue eller sal og sengekammer med seng og lys fra 6 til 24 timer uden varme 4 m.

Samme med varme 5 m.

For et værelse med seng for en enkelt person med varme 3 m.

Dito uden varme 2 m.

Dito for 2 personer med varme 3 m. 8 sk.

Dito uden varme 3 m.

Natteleje for simple folk, for 1 person 8 sk.

HESTEFODER OG STALDRUM

En skæppe havre 1 m. 8 sk.

En dito hakkelse 4 sk.

Et lispund hør 1 m. 4 sk.

Strøelse til en hest, 1 lispund 1 m.

Dito, ½ lispund 4 sk.

Dito, 4 pund 2 sk.

En skofte (brødskorpe) eller et stykke brød til en hest 2 sk.

Staldrum for en hest i 24 timer 4 sk.

For en vogn og 2 heste i samme tid 1 m.

For vognskur for en vogn 6 sk.

5) Carl Adolph Schade, født i 1797 og døde i 1798.

3. Inger Christine Schade, født den 3 april 1774 og døde ugift den 25. november 1805 i Randers.

4. Hendrich Christopher Schade, født i 1776 og døde den 1. april 1826 i Kornum Præstegård, hvor han var forvalter.

5. Frederich Ludvig Schade, født den 18. marts 1778 og døde den 18. maj 1856 i Næsborg, hvor han havde været forvalter på Krasborg. Frederich blev gift i Næsborg kirke den 15. oktober 1840 med Margrethe Marie Quist Rasmusdatter Ravn.

Parret havde børnene, der alle er født i Kornum:

1) HendriJette Chrestine Friderichsdatter Schade, født den 28. april 1816 og døde i Løgstør den 20. oktober 1898. Hun blev gift den 19. maj 1857 i Næsborg kirke med boelsmand og enkemand Anders Christian Jensen. Han døde dog allerede året efter uden at der var kommet børn i ægteskabet.

Henriette blev derefter gift den 16. oktober 1858 i Næsborg kirke med Michel Christian Nielsen. Der var ingen børn i ægteskabet.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 2) Hendrich Napoleon Frederiksen Schade, født den 17. januar 1819 og døde i St. Ajstrup på Risageragergård den 4. juni 1885. Han blev gift den 29. december 1854 i Ajstrup kirke med Jensine Christensdatter. Der var 5 børn i ægteskabet.
- 3) Rasmus Friderichsen Schade, født den 27. februar 1822. Rasmus blev gift den 1. december 1857 i Løgstør kirke med Karen Marie Jensen. Rasmus var arbejdsmand og parret var bosat i Mjallerup ved Løgstør.
- 4) Christian Fischer Schade, født den 2. maj 1827. Christian blev gift i Løgstør kirke den 15. august 1856 i Løgstør kirke med Apelone Thorstensen. Christian var smed og parret var bosat i Løgstør.
6. Marie Elise Schade, født i 1780 og døde den 31. marts 1856 i Ålborg. Marie blev gift i Råby kirke den 27. december 1805 med Jens Magnus Berg. Jens var kystbefalingsmand og ernærede sig ved landbrug.
Parret havde børnene, der alle er født på Demstrup i Råby sogn:
 - 1) Anders Mogens Berg, født den 7. marts 1806 og døde den 31. juli 1874 på Skikkild i Vejrum sogn. Anders var gårdejer i Råby. Han var gift med Georgine Amalie Valeur. Parret havde 10 børn.
Anders var cand. phil., landvæsenskommisær. Landmand, proprietær på Skikkild. Boede i nogle år efter sit giftermål på Demstrup, som han drev sammen med sin bror, Rasmus Schade Berg. Ved gårdens salg i begyndelsen af 1840 flyttede han til Mariager og boede til leje her, mens han søgte sig en ny ejendom. Købte 24 august 1842 gården Skikkild.
 - 2) Rasmus Schade Berg, født den 23. oktober 1807 og døde den 26. august 1878 i Ålborg. Rasmus var gårdejer i Haderup, Vindblæs og gift med Malvine Steensdatter Blicher (*Datter af forfatter og præst Steen Steensen Blicher*). Der var 1 barn i ægteskabet.
 - 3) Lauritz Anton Jespersen Berg, født den 25. marts 1809 og døde den 18. juni 1848 i Mindegade i Århus. Anton var gartner og han blev gift med Elisabeth Maria Hansen. Der var 4 børn i ægteskabet.
 - 4) Christian Hendrich Berg, født den 18. december 1811.
 - 5) Julius Berg, født den 13. april 1817. Julius var gartner, bosat i Ålborg. Han var gift med Lise Cathrine Schell.
7. Mette Elisabet Sophie Schade, født den 27. december 1782 og døde den 13. juli 1859.
8. Johan Baltzer Schade, født og død i 1785.
9. Frederikke Anne Sophie Schade, født i 1787 og døde den 20. januar 1794.
10. dødfødt søn i 1790.

Fra Nygaards sedler angående Rasmus Frandsen Schade:

18/3-1767 - kaldsbrev som slotsdegn i Skanderborg, Kilde bog i Aarhus Bispearkiv

1775: Jyske Registre 43.54: degn i Skanderborg

16/6-1792: Nygaards notat: En doven slyngel, der førte kb som en rasende.

Ane 118

Jens Povelsøn var født i Lemming i 1751 og blev båren til dåben i Lemming kirke den 25. juli 1751 af Peder Holtes hustru. Fadderne var Søren Christensen, Mads Christensen, Rasmus Andersen og Peder Sørensens hustru alle af Nisset. Forældrene var (ane 236) **Povel Jørgensen** og (ane 237) **Anne Jensdatter**.

Jens Povelsøn blev udlagt til barnefader af (ane 119) **Anne Nielsdatter** til datteren (ane 59) **Anne Jensdatter**, der blev født i 1777.

Jens Povelsøn var husmand og tjenestekarl i Linå, hvor han døde den 27. januar 1814. Jens blev gift i Linå kirke den 19. april 1785 med Berethe Jensdatter.

Parret fik børnene, der alle er født i Linå:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

1. Poul Jensen, født i 1785
2. Søren Jensen, født ca. 1794
3. Ane Jensdatter, født ca. 1797.
4. Jens Jensen, født ca. 1799.
5. Anders Jensen, født den 30. juli 1803
6. Jørgen Jensen, født den 27. juni 1808

Ane 119

Anne Nielsdatter er født i 1747 i Lemming. Hendes forældre var (ane 238) **Niels Rasmussen Bundgaard** og (ane 239) **Karen Christensdatter**.

Hun døde i Svostrup Fattiggård den 28. marts 1832 og blev begravet i Svostrup den 1. april 1832.

Før hun blev gift, fik Anne Nielsdatter en datter (ane 59) **Anne Jensdatter**, med sin daværende samlever, gårdmandssønnen (ane 118) **Jens Povelson**.

Hun blev gift den 2. november 1782 i Lemming kirke med enkemanden og hyrden i Grauballe, Laurs Pedersen. Han var født i 1735 og døde den 21. juli 1801. Hans far var Peder Giordsen i Grønbæk.

I dette ægteskab var der følgende børn, hvoraf de sidste 4 er født i Grauballe:

2. Niels Lauridsen, født den 14. juni 1783 i Dalsgård, Svostrup og døde i Velleb den 2. oktober 1860. Niels blev gift i Velleb kirke den 18. juni 1825 med pigen Maren Jensdatter. Der var ingen børn i ægteskabet.
3. Anne Marie Lauridsdatter, født den 30. november 1784 og døde den 31. oktober 1786.
4. Søren Lauridsen, født den 30. maj 1787 og døde den 23. august 1788.
5. Anne Marie Lauridsdatter, født den 31. oktober 1788.
6. Peder Lauridsen, født den 7. november 1790 og død den 30. januar 1792.

Ane 120

Christen Jensen Smidt, født i Århus i 1722 og døde i 1762. Han blev begravet i Århus den 6. april 1762. Christen var søn af (ane 240) **Jens Christensen** og hustru (ane 241) **Mette Jensdatter**.

Christen blev trolovet den 21. november 1749 med (ane 121) **Anne Sørensdatter Schiødt**.

Forloverne var Anders Jensen, guldsmed og Søren Sørensen kobbersmed. Parret blev gift i Vor Frue Kirke i Århus den 2. januar 1750.

Anne var født ca. 1714 og hun døde i 1776. Hun var datter af (ane 242) Søren Pedersen Schiødt og (ane 243) Karen Pedersdatter.

I ægteskabet var der følgende børn, der alle er født i Århus:

1. Jens Christensen Smidt, født i 1750 og død i 1755.
2. Christian Henning Smidt, født i 1752.
3. Karen Smidt, født den 25. januar 1754.
4. (ane 60) **Jens Christensen Schmidt**, født den 8. januar 1756 og død den 9. august 1804. Han var gift med (ane 61) **Else Marie Jensdatter Fuglemose**.
5. Søren Smidt, født den 7. april 1758 og død i 1762.
6. Mette Cathrine Smidt, født i 1761.

Efter Christen Jensen Schmidts død i 1762 blive Anne Sørensdatter Schiødt gift den 20. oktober 1763 med skipper Peder Laursen Ørbech. Der er givet kongelig dispensation til vielsen med Skipper

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Peder Laursen Ørbech. Det nævnes ikke, hvad dispensationen går ud på, men da det var almindeligt for "finere folk" at blive viet i eget hjem, formodes det, at det var dette, der er givet dispensation til. Peder dør allerede året efter i maj 1764.

Efter Peder Laursen Ørbech's død, blev Anne gift med købmand og værtshusmand Jens Urth.

Ane 122

Jens Madsen (Munch), født ca. 1718 og døde på Fuglemosegård ved Vinderslev den 6. januar 1794. Han var søn af (ane 244) **Mads Sørensen** og (ane 245) **Anna Jensdatter**.

Jens blev gift i Hørup kirke den 8. november 1750 med (ane 123) **Kirsten Madsdatter**. Kirsten er født i 1729 Dalsgård, Hørup sogn, og døde den 10. august 1796. Hun var datter af (ane 246) **Mads Jensen** og (ane 247) **Maren Knudsdatter**.

Parret havde børnene, der alle er født på Fuglemosegård ved Vinderslev:

1. Anne Kirstine Jensdatter Munch, født i 1751.
2. Mads Jensen Munch, født i 1753
3. Anne Marie Jensdatter Munch, født i 1755.
4. Mariane Jensdatter Munch, født i 1756.
5. Mads Jensen Munch, født i 1758 og døde den 27. juni 1825 i Århus.
6. Mette Kirstine Jensdatter Munch, født i 1760.
7. Mette Jensdatter Munch, født i 1763.
8. Else Marie Jensdatter Fuglemose, født i 1764 og døde i Århus den 17. oktober 1819.
9. Niels Jensen Munch, født i 1766.
10. Niels Christian Jensen Munch, født i 1770

Ane 124

Christen Christensen Lerche var født i Randers ca. 1744. Han døde i 1784 og blev begravet fra Sct. Mortens kirke i Randers den 12. juni 1784.

Han blev trolovet den 22. september 1768 og viet i Sct. Mortens kirke i Randers den 3. november 1768 med (ane 125) **Maren Andersdatter**. Vidnerne ved trolovelsen var Antoni Sørensen og L. C. S. - Laurids Christensen.

Maren Andersdatter var født ca 1742 og hun døde i Randers i 1780

I ægteskabet var der følgende børn, der alle var født i Randers:

1. Anne Lerche, født i 1769 og døde i 1770.
2. (ane 62) **Christen Christensen Lerche**, født i 1771. Han var gift med (ane 63) **Marianne Møller** og var bagermester i Århus.
3. Anne Lerche, født i 1773.
4. Anders Lerche, født i 1774.

Efter hustruen Maren's død, blev han gift i Sct. Mortens kirke i Randers, denne gang med pigen Kirsten Marie Nielsdatter den 2. august 1781.

Ane 126

Terkild Hansen Møller født ca. 1707 og døde i Århus i 1781. Han blev begravet fra Vor Frue kirke i Århus den 23. april 1781. Terkild var snedker i Århus.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Terkild blev første gang gift i 1742 i Vor Frue kirke i Århus med Else Nielsdatter. Else døde ca 1746. I dette ægteskab var der børnene:

1. Inger, født i Århus i 1743.
2. Anne Johanne, født i Århus ca. 1746.

Terkild blev gift anden gang i 1746 i Vor Frue kirke i Århus med Anne Dorthe Jensdatter Svane. Anne Dorthe var født i København ca. 1726 og døde i 1762 i Århus. I dette ægteskab var der børnene:

3. Hans, født i Århus i 1747.
4. Jens, født i Århus i 1749.

Terkild blev 3. gang gift i Vor Frue Kirke i Århus den 8. juni 1763 med (ane 127) **Martha Maria Michelsdatter Larsen**.

Martha Maria Michelsdatter Larsen var født ca. 1738. Hun døde i Århus den 16. januar 1805 og blev begravet i Århus 22. januar 1805.

I Terkild Hansen Møllers ægteskab med Martha Maria Michelsdatter Larsen var der følgende børn, der alle er født i Århus:

5. Michel Larsen, født i 1764 og død i 1764.
6. Anne Dorthe Møller, født i 1765.
7. Nille Marie Møller, født i 1769.
8. (ane 63) **Marianne Møller**, født i 1770 og døde den 29. december 1822. Hun var gift med bagemester (ane 62) **Christen Christensen Lerche**.

Efter Terkild Hansen Møller's død i 1781 blev Martha Maria Michelsdatter Larsen gift den 22. marts 1786 med bager Nicolaj Smels. Døtrene Anne Dorthe på 22 og Mariane på 17 boede hos moderen i Vestergade i Århus ved folketællingen i 1787.

4 gange Tipoldeforældre

Ane 128

Hans Puus, boede i Østerballe i Hoed sogn. Han havde bl.a. følgende børn:

1. et dødfødt barn i 1728.
2. Dorthe Hansdatter Puus, født i 1732.
3. Karen Hansdatter Puus, født i 1735.
4. (ane 64) **Jørgen Hansen**, født i 1737. Han var gift med (ane 65) **Anne Ingvorsdatter**.

Ane 130

Ingvor Jensen, født i Ålsrode før 1710 som søn af (ane 260) **Jens Ingvarsen**.

Han blev trolovet den 19. februar 1730 og gift i Ålsø kirke den 10. april 1730 med (ane 131) **Dorthe Jørgensdatter**. Dorthe Jørgensdatter er formodentlig født før 1710.

I ægteskabet var der følgende børn:

1. Maren Ingvorsdatter, født i 1731 og døde den 26. december 1796. Hun var først gift med Rasmus Bach, og efter hans død i 1768, blev hun gift den 26. april 1768 i Ålsø kirke med Rasmus Pedersen. I 1754 fik datteren Anna uden for ægteskab. Anna døde i 1756.
2. Jens Ingvorsen, født i 1733 og døde den 15. maj 1805. Han blev gift den 16. november 1763 med Anne Rasmusdatter (Hiort) og bosat i Ålsrode.
Parret havde børnene, der alle er født i Ålsrode:
 - 1) Dorthe Marie Jensdatter, født og død i 1764.
 - 2) Dorthe Jensdatter, født i 1765.
 - 3) Anne Marie Jensdatter, født i 1767.
 - 4) Dorthe-Marie Jensdatter, født i 1770.
 - 5) Rasmus Jensen, født og død i 1773.
3. Lars Ingvorsen, født i 1736 og døde i 1736
4. Jørgen Ingvorsen, født i 1736 og døde i 1736
5. Anders Ingvorsen, født i 1736 og døde i 1736 (Lars, Jørgen og Anders var trillinger og blev fra ca. 14 dage til 3 uger gamle).
6. Jørgen Ingvorsen, født i 1738 og døde den 17. maj 1805. Han blev trolovet i Ålsø den 7. november 1766 med Dorthe Marie Pedersdatter og gift med hende i Ålsø kirke den 28. november 1766, parret var bosat i Højbjerg og fik der børnene:
 - 1) Peder Jørgensen, født i 1769.
 - 2) Jacob Jørgensen, født i 1773 og døde den 5. september 1801.
 - 3) Dorthe Jørgensdatter, født i 1778 og døde i 1779.
 - 4) Edel Jørgensdatter, født 1781. Hun blev gift i Ålsø kirke den 6. marts 1802 med ungkarl og gårdfæster Jakob Andersen.
7. (ane 65) **Anne Ingvorsdatter**, født i 1741. Hun var gift med (ane 64) **Jørgen Hansen** og bosat i Glatved.
8. Mette Ingvorsdatter, født i 1744 og døde i Ålsrode den 20. november 1802. Hun blev trolovet den 30. december 1768 og gift i Ålsø kirke den 12. maj 1769 med husmand Christen Andersen Bruus og bosat i Ålsrode. Parret fik der børnene:
 - 1) Kirsten Chrestensdatter, født i 1775.
 - 2) Dorthe Christensdatter Bruus, født i 1777 og døde i 1779.
 - 3) Dorthe Chrestensdatter, født i 1780.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

9. Laurs Ingvorsen, født i 1747 og døde den 14. april 1807 i Tolstrup, Vejlby sogn. Han var først gift med Maren Sørensdatter. Hun døde i Tolstrup den 27. december 1800. Laurs var kun kort tid i enkestanden, hvorefter han blev trolovet i Vejlby den 8. februar 1801 med Ane Rasmusdatter, forloverne var Rasmus Nielsen af Lille Mølle og Rasmus Christensen Lund af Homå. Parret blev viet i Vejlby kirke den 14. marts 1801 og de fik børnene:
- 1) Marie Cathrine Ingvorsen, født den 7. marts 1802 og døde den 24. marts 1802.
 - 2) Ingvor Lauersen, født den 20. november 1803.
 - 3) Rasmus Laursen, født den 2. oktober 1806.

Ane 136

Jens Bend var formodentlig bosat i Ålsø sogn. Han havde sønnerne:

1. (ane 78) **Anders Jensen Bend**, født ca. 1739 og døde den 15. juli 1813.
2. Niels Jensen Bend, født ca. 1741. Niels har bl.a. været røgter på Katholm. Niels blev gift den 23. juni 1778 i Ålsø kirke med Birthe Marie Jensdatter.
Parret havde børnene:
 - 1) Anne Kirstine Nielsdatter, født i 1780 i Vejlby.
 - 2) Maren Nielsdatter, født 1781 i Vejlby.
 - 3) Jens Nielsen, født 1785 i Ålsrode og døde samme sted i 1790.

Ane 138

Jørgen Jensen Smed var født i 1706. Han død i Glatved i november 1771 og blev begravet på Hoed kirkegård den 10. november 1771. Han var søn af (ane 276) **Jens Jørgensen** og (ane 277) **Inger NN**.

Jørgen ernærede sig som smed. Han købte en grund (Huusplads) i Glatved i 1759 af Jens Hansen, Feldbereder i Grenå på godt 1 td. hartkorn for 115 Rd. Han solgte sit hus, godt 1 tønne Hartkorn, til sin søn, Hans Jørgensen Smed, 14 dage før sin død i 1771.

Jørgen blev gift i Rosmus kirke den 30. april 1730 (ane 139) **Marie Rasmusdatter**. Marie var født i 1715 i Hoed og døbt den 7 juli 1715 i Hoed kirke. Hun døde den 12. marts 1785 i Hoed og blev begravet den 20. marts.

Jørgen og Marie havde følgende børn:

1. (ane 69) **Inger Jørgensdatter** var født i 1730 og døde den 26. februar 1798. Hun var bl.a. gift med (ane 68) **Anders Jensen Bend**.
2. Jens Jørgensen Smed var født i 1731 og døde den 18. april 1810.
3. Margrethe Jørgensdatter var født i 1733 og døde den 27. maj 1808.
4. Maren Jørgensdatter var født i 1735 og døde efter 1785.
5. Ellen Jørgensdatter var født i 1736 i Glatved og blev døbt den 16. december 1736 i Hoed kirke. Hun døde den 7. april 1813 i Hoed og blev begravet den 11. april 1813 på Hoed kirkegård. Hun var gift med Jens Rasmussen Bødker. Jens døde efter 1797.
6. Kirsten Jørgensdatter var født i 1738 i Glatved og blev døbt i maj 1738 i Hoed kirke. Hun døde efter 1785. Hun var gift med Peder Ollesen. Peder døde efter 1785. Peder arbejdede som smed ved Holmen i København.
7. Else Jørgensdatter var født i 1740 i Glatved og blev døbt den 3. april 1740 i Hoed kirke. Hun døde efter 1785. Hun var ligeledes gift med en smed ved Holmen i København.
8. Anne Jørgensdatter var født i 1742 i Glatved og blev døbt den 18. februar 1742 i Hoed kirke. Hun døde før 1785.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

9. Peder Jørgensen var født i 1744 i Glatved og blev døbt den 2. februar 1744 i Hoed kirke. Han døde før 1758.
 10. Elskens Jørgensdatter var født i 1746 i Glatved og blev døbt den 6. marts 1746 i Hoed kirke. I 1801 boede Elskens i et hus med skomager-værksted, som hun driver i Hoed. Hun er enke. Hendes første ægteskab var med Rasmus Jensen Møller. Rasmus var født i 1744. Han døde den 1. juli 1799 i Hoed og blev begravet den 7. juli 1799 på Hoed kirkegård. Rasmus var selvejer-husmand, skomager og sognefoged.
I dette ægteskab var der sønnen:
 - 1) Jens Jørgen Møller, født i Hoed i 1787 og døde samme sted den 13. april 1828. Jens Jørgen blev gift i Hoed kirke den 10. august 1810 med Christine Dorothea Stunz. Christine Dorthea var datter af Jens Jørgen Møllers stedfader Johannes Stunz. Jens Jørgen Møller var gårdmand i Hoed. I ægteskabet var der 8 børn.
- Efter Rasmus' død ægtede Elskens den 20. november 1801 enkemanden Johannes Stuntz i Hoed kirke. Johannes var født i 1757. Johannes var beskæftiget som garversvend og senere garver.
11. Hans Jørgensen Smed var født i 1747 og døde den 6. maj 1797.
 12. Elisabeth Jørgensdatter var født i 1749 i Glatved og blev døbt den 31. august 1749 i Hoed kirke. Hun døde efter 1785. Hun var gift med Peder Ollesen.
 13. Anne Marie Jørgensdatter var født i 1751 i Glatved og blev døbt den 13. juni 1751 in Hoed kirke. Hun var gift med Anders Molboe. De døde begge efter 1785.
 14. Karen Jørgensdatter var født i 1753 i Glatved og blev døbt den 23. september 1753 i Hoed kirke. Hun døde i marts 1756 i Glatved og blev begravet den 7. marts 1756 på Hoed kirkegård.
 15. Karen Jørgensdatter var født i 1756 i Glatved og blev døbt den 8. august 1756 i Hoed kirke. Hun var gift med Christen Nielsen. De døde begge efter 1785.
 16. Peder Jørgensen blev født i 1758 i Glatved og blev døbt den 9. januar 1758 in Hoed kirke. Han blev konfirmeret i 1773 i Hoed kirke. Han var beskæftiget som smed ved Holmen i København. Ved folketællingen 1801 i Sokkelund Herred, København, Christianshavns kvarter er Peder enkemand og bor til leje hos en glarmester Gædecken.

Ane 152

Laurids Yttesen var bosat i Hammelev, og døde der i 1744. Han var gift med (ane 153) **Dorethe**, hun døde i 1732.

Parret havde sønnen:

1. (ane 76) **Ytte Lauritzen**, født før 1710.

Ane 158

Hendrich Andersen Frich, født ca. 1690 og døde i Hammelev ved Grenå i 1769. Hendrich blev gift i Hammelev kirke den 28. juli 1717 med Anna Terchelsdatter. Anna blev født ca. 1687 og hun døde i 1771 i Hammelev.

Parret havde børnene, der alle er født i Hammelev:

1. Terchel Henrichsen Frich, født i 1718 og døde i 1721.
2. (ane 79) **Mette Henrichsdatter**, født ca. 1720 og døde den 20. juni 1799.
3. Andreas Henrichsen Frich, født i 1721 og døde i 1788. Andreas var fæstegårdmand i Hammelev. Andreas var gift 2 gange, første gang med Maren Christensdatter, der døde i 1748.

I dette ægteskab var der børnene:

- 1) Anne Andreasdatter, født og død i 1744.
- 2) Berthe Andreasdatter, født og død i 1745.
- 3) Anne Marie Andreasdatter. Født og død i 1746.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Efter Maren's død blev Andreas gift den 26. juli 1748 i Hammelev kirke med Berit Clemensdatter.

I dette ægteskab var der børnene:

4) Terkild Andreasen Frich, født i 1751 og døde den 24. februar 1817 i Hammelev. Terkild var fæstegårdmand i Hammelev. Han blev gift den 21. juni 1776 med Karen Nielsdatter. Der var 4 børn i dette ægteskab.

Efter Karen's død i 1787 blev Terkild denne gang gift med Maren Hansdatter. I dette ægteskab var der 3 børn.

5) Clemen Andreasen Frich, født i 1753 og døde i 1754.

6) Henrich Andreasen Frich, født i 1766 og døde i Hammelev den 21. maj 1838. Henrich var fæstegårdmand i Hammelev. Han blev gift i Hammelev kirke den 1. maj 1794 med Maren Andersdatter. Der var 3 børn i ægteskabet.

Maren døde i barselsseng den 10. februar 1800.

Henrich blev derefter gift igen den 18. april 1800 i Hammelev kirke med Kirsten Andersdatter Bilde. I dette ægteskab var der 4 børn.

7) Giertrud Andreasdatter, født i 1766 og døde den 13. januar 1840 i Rimsø. Giertrud blev gift i Hammelev kirke den 28. juni 1795 med fæstegårdmand og enkemand Jacob Rasmussen fra Rimsø. Der var 3 børn i ægteskabet.

4. Jens Henrichsen Frich, født i 1725 og døde den 16. december 1816. Jens var fæstegårdmand i Hammelev. Jens blev gift den 6. oktober 1768 i Hammelev kirke med Birgithe Kirstine Rasmusdatter.

Parret havde børnene:

1) Anna Jensdatter Frich, født i 1769. Anna blev gift i Hammelev kirke med fæstegårdmanden Henrik Pedersen. Der var 2 børn i ægteskabet.

2) Anne Marie Jensdatter, født i 1772.

3) Birthe Jensdatter, født og død i 1774.

4) Mette Jensdatter, født i 1777 og døde i 1780.

5. Christopher Henrichsen Frich, født i 1728 og døde i 1731.

6. Rasmus Henrichsen Frich, født i 1730.

Ane 160

Bo Nielsen var født i Thorsager i 1702 og blev døbt i Thorsager kirke den 12. februar 1702 .

Fadderne var Anne Marie Adriansdatter, Søfren Boesen og Karen Boesdatter. Hans forældre var (ane 320) **Niels Jørgensen** og (ane 321) **Maren Boesdatter**.

Bo Nielsen døde i Thorsager i 1773 og blev begravet den 28. marts 1773.

Han blev gift første gang i Thorsager kirke den 9. juli 1730 med (ane 161) **Anna Rasmusdatter**.

Anna Rasmusdatter var født i Thorsager i 1702 og blev døbt i Thorsager kirke den 9. juli 1702.

Fadderne var Kirsten Andersdatter, Anders Murmand, Tyge Jørgensen, Christen Jensen og Birgitte Jacobsdatter. Hendes forældre var (ane 322) **Rasmus Jacobsen** og (ane 323) **Kirsten Andersdatter**.

Parret havde børnene, der alle er født i Thorsager:

1. Maren Boesdatter, født i 1731.

2. (ane 80) **Rasmus Boesen**, født i 1733 og døde i 1776. Han var gift med (ane 81) **Anna Povelsdatter**.

3. Karen Boesdatter, født i 1736.

4. Niels Boesen, født i 1740.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Efter Anna Rasmusdatters død blev Bo Nielsen trolovet i Thorsager den 14. januar 1742 og gift i Thorsager kirke den 13. november 1742 med Karen Sørensdatter. Karen døde i 1769 i Thorsager.

Ane 162

Pofvel Andersen blev født i Thorsager i 1707 og blev båret til dåben i Thorsager kirke den 20. februar 1707 af Kirsten Stubs. Fadderne var Jørgen Davidsen, Espen Pofvelsen, Anna Pofvelsdatter og Birret Pofvelsdatter. Hans forældre var (ane 324) **Anders Pofvelsen** og (ane 325) **Appelone Davidsdatter**. Pofvel Andersen døde i Thorsager i 1763 og blev begravet den 2. februar 1763.

Pofvel Andersen blev trolovet i Thorsager den 2. marts 1732 og gift i Thorsager kirke den 4. maj 1732 med (ane 163) **Anna Sørensdatter**.

Anna Sørensdatter var født i Thorsager i 1712 og blev båret til dåben i Thorsager kirke den 4. december 1712 af Maren Pedersdatter. Fadderne var Mads Bruus, Terkel Erichsen, Jens Bach, Maren Rasmusdatter og Birrete Nielsdatter. Anna's forældre var (ane 326) **Søren Sørensen Bach** og (ane 327) **Maren Rasmusdatter**. Anna døde i Thorsager i 1782 og blev begravet den 17. april 1782.

Parret havde børnene, der alle er født i Thorsager:

1. Anders Pofvelsen, født i 1733.
2. (ane 81) **Anna Povelsdatter**, født i 1734 og døde i 1811. Hun var gift med (ane 80) **Rasmus Boesen** og bosat i Thorsager.
3. Oluf Pofvelsen, født i 1737 og døde i 1803. Han blev trolovet den 1. marts 1778 og blev gift den 24. april 1778 i Thorsager kirke med Anna Kirstine Christensdatter. Hun var født ca. 1755 og døde i 1803 i Thorsager. Oluf var husmand uden jord og rørmager.
Parret havde følgende børn, der alle er født i Thorsager:
 - 1) Povel Olesen, født i 1778. Han blev gift den 10. maj 1809 med Else Marie Andersdatter og var bosat i Thorsager.
 - 2) Jens Olesen, født i 1780 og døde i 1780.
 - 3) Kirsten Olesdatter, født i 1781.
 - 4) Jens Olesen, født i 1785.
 - 5) Christen Olesen, født og død i 1787.
 - 6) Anne Olesen, født i 1789.
 - 7) Niels Olesen, født den 4. marts 1795.
4. Margrete Pofvelsdatter, født i 1740.
5. Søren Pofvelsen, født og død i 1742.
6. Søren Povelsen, født i 1743.
7. Madtz Povelsen, født i 1746.

Ane 192

Moses Warburg boede i Altona ved Hamburg og var gift med (ane 193) **Ella Elkel**.

Parret havde sønnen;

1. (ane 96) **Salomon Moses Warburg**, født den 17. august 1747 og døde den 2. april 1824.

Ane 202

Laurids Rasmussen, født 1721 i Lyngby, Sporup og døde samme sted i 1786. Laurids var smed i Lyngby. Laurids Rasmussen var søn af (ane 404) **Rasmus Nielsson**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Laurids blev gift den 15. november 1742 i Sporup kirke med (ane 203) **Maren Nielsdatter**. Maren var født ca. 1722 som datter af (ane 406) Niels Nielssøn.

Parret havde børnene, der alle er født i Lyngby, Sporup.

1. Niels Lauridsen, født i 1745 og døde den 29. juni 1750.
2. Ane Lauridsdatter, født i 1747 og døde i 1784 i Dalby.
3. (ane 101) **Margrethe Laursdatter**, født i 1749 og døde i Skanderup, Gjern, den 22. maj 1818.
4. Niels Lauridsen, født i 1753.
5. Dorothe Lauridsdatter, født i 1755 og døde den 4. maj 1801 i Skanderup, Gjern. Dorothe blev gift den 19. august 1777 i Skanderup kirke med hyrden Ole Pedersen.

Parret havde børnene, der alle født i Skanderup:

- 1) Peder Olesen, født i 1777.
 - 2) Niels Olesen, født i 1779 og døde i 1780.
 - 3) Karen Olesen, født i 1780.
 - 4) Niels Olesen, født i 1782.
 - 5) Anne Olesen, født i 1784 og døde den 3. november 1842 på Linå Mark, Linå. Anne var gift med daglejer Mads Axelsen.
 - 6) Jørgen Olesen, født i 1786 og døde i Virklund, Them den 14. marts 1864. Jørgen blev gift den 13. februar 1822 i Them kirke med Anne Kirstine Nielsdatter. Der var 8 børn i ægteskabet. Jørgen Olesen var ejer af Christinedal ved Them.
 - 7) Peder Olesen, født og død i 1787.
 - 8) Laurs Olesen, født i 1789.
 - 9) Peder Olesen, født i 1791.
 - 10) Rasmus Olesen, født i 1792 og døde i Virklund, Them. Rasmus blev gift den 25. september 1824 i Them kirke med Karen Marie Rasmusdatter. Der var 5 børn i ægteskabet. Rasmus var daglejer.
 - 11) Greys Olesen, født og død i 1798.
6. Søren Lauridsen, født i 1757.
 7. Gregers Lauridsen, født i 1761.
 8. Jens Lauridsen, født og død i 1762.
 9. Gregers Lauridsen, født i 1764.

Ane 204

Christen Sørensen var fra Gern og blev gift i Gern den 1. juli 1742 med (ane 205) **Maren Johansdatter** fra Nårup.

I dette ægteskab var der følgende børn, som er født i Gern:

1. Maren Christensdatter, født i 1743 og død i 1756.
2. Bodil Christensdatter, født i 1745.
3. Søren Christenssøn, født i 1748.
4. (ane 102) **Johan Christensen**, født i 1751. Han var gift med (ane 103) **Mette Andersdatter** og bosiddende i Ellerup.

Ane 206

Anders Sørensen fra Dalby blev trolovet med Mette Jensdatter fra Dalby den 25. oktober 1739 og gift med hende i Skanderup den 10. januar 1740. Parret flyttede til Ellerup omkring 1743. Mette Jensdatter døde i Ellerup i 1753 og blev begravet den 23. maj 1753 i Gern.

I dette ægteskab var der følgende børn:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

1. Jens Andersen, født 1740 i Dalby.
2. Niels Andersen, født i 1742 i Dalby.
3. Ingeborg Andersdatter, født i 1744 i Ellerup.
4. Ole Andersen, født i 1747 i Ellerup.
5. Søren Andersen, født i 1750 i Ellerup.
6. Anne Andersdatter, født i 1752 i Ellerup.

Anders blev derefter gift i Gern kirke den 21. november 1753 med (ane 207) **Kiersten Nielsdatter**.

I dette ægteskab var der blandt andet følgende børn, der alle er født i Ellerup:

11. Mette Andersdatter, født i 1754.
12. Et dødfødt barn i 1755.
13. Ole Andersen, født i 1757. Han blev gift den 8. oktober 1785 i Gjern kirke med Johanne Simonsdatter.
14. Et dødfødt barn i 1759.
15. (ane 103) **Mette Andersdatter**, født i 1762. Hun blev gift med (ane 102) **Johan Christensen** og var bosiddende i Ellerup.
16. Et dødfødt barn i 1766.

Anders Sørensen havde en ryttergård i Ellerup under Skanderborghus Rytterdistrikt i fæste. Han døde i 1785 og blev begravet i Gjern den 28. juli. Kiersten døde i 1789.

Ane 212

Niels Mikkelsen, født i Lille Torup, Vester Velling i 1697 og døde i Tindbæk, Skjern i 1773. Niels Mikkelsen var søn af (ane 424) **Michel Nielsen Torup** og hustru (ane 425) **Karen Lauridsdatter**. Niels Mikkelsen blev gift ca. 1727 med Else Nielsdatter, der var født ca. 1707 og døde i Tindbæk, Skjern i 1771.

Parret havde børnene, der alle er født i Tindbæk, Skjern:

1. Michel Nielsen, født i 1729.
2. Maren Nielsdatter, født ca. 1731 og døde i Løvskal i 1784. Maren blev gift den 2. oktober 1763 i Skjern kirke med Mads Thomasen Ydsen. Parret døde uden at efterlade livsarvinger. De havde dog haft en søn, der døde 1 måned gammel i 1767.
3. Karen Nielsdatter, født ca. 1733 og døde i Tindbæk i 1781. Karen blev gift den 29. september 1754 i Skjern kirke med Niels Kjeldsen Smed.
Parret havde børnene, der alle er født i Tindbæk, Skjern:
 - 1) Kield Nielsen, født i 1760 og døde den 27. november 1833 i Tindbæk, Skjern. Kield blev gift den 9. oktober 1792 i Skjern kirke med Inger Andersdatter. Der var 4 børn i ægteskabet.
 - 2) Maren Nielsdatter, født i 1770. Hun har været bosat i Tånum.
 - 3) Niels Nielsen, født i 1775 og døde den 13. oktober 1855 i Torup, Sdr. Vinge. Niels blev gift i Vinge kirke den 11. april 1803 med Mariane Christensdatter.
4. Niels Nielsen, født i 1737.
5. (ane 106) **Niels Nielsen Mikkelsen**, født i 1749 og døde i Tindbæk i 1810.
6. Kirsten Nielsdatter, født ca. 1753.

Ane 214

Niels NN var formodentlig bosat i Skjern sogn. Han havde døtrene:

1. (ane 107) **Anne Nielsdatter** døde ca. 1800 i Tindbæk, skjern.
2. Kirsten Nielsdatter, født ca. 1732 og døde i 1811.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 216

Chresten Jensen Tapdrup formodentlig født i 1687 i Tapdrup og død samme sted i 1758.

Han blev trolovet i Tapdrup den 21. februar 1731 og gift i Tapdrup kirke den 17. juni 1731 med enken (ane 217) **Dorothe Sophia Clausdatter Dam**.

Parret fik sønnen:

1. (ane 108) **Jens Christensen (Tapdrup)** omkring 1732. Han var gift med (ane 109) **Johanne Jensdatter**.

Dorothe Sophia Clausdatter Dam blev trolovet i Tapdrup den 6. august 1716 og gift i Tapdrup kirke den 11. september 1716 med Chresten Lassen, der var født ca. 1683 og døde i 1730.

Dorothe og Chresten Lassen havde børnene, der alle er født i Tapdrup:

1. Hans Chrestensen, født i 1717.
2. Ædele Elisabeth Chrestensdatter, født i 1719.
3. Zidsel Marie Chrestensdatter, født i 1722.
4. Anne Christensdatter, født i 1724.

Ane 220

Peder Knud var formodentlig bosat i Hjermind.

Han havde sønnerne:

1. Niels Pedersen Knud, født ca 1723 og døde i Hjermind i 1800. Niels var gift med Anne Nielsdatter.
2. (ane 110) **Christen Pedersen Knud**, født ca. 1737. Christen var uldbinder, lige som han levede af almisser. Christen blev gift i Hjermind kirke den 15. maj 1780 med (ane 111) **Anne Christensdatter**.

Ane 224

Laurids Christensen Skøt blev født i Harlev i 1716 og båret til dåben i Harlev kirke den 22. marts 1716 af Elle Søfrendatter fra Harlevholm. Fadderne var Niels Skøt af Aars, Jens Smid af Tostrup, Lorens Huus af Harlev, Anne Hermands og Mætte Christensdatter, begge af Harlev. Hans forældre var (ane 448) **Christen Christensen** og (ane 449) **Voldborg Michelsdatter (Skøtt)**.

Laurids Skøt blev trolovet i Harlev den 14. december 1736 med (ane 225) **Kirsten Sørensdatter**. Forloverne var Michel Rasmussen og Jens Sørgaard, begge af Taastrup. Parret blev gift i Harlev kirke den 14. juni 1737.

Parret havde følgende børn, der alle er født i Harlev:

1. Mads Laursen (Skøt), født i 1737. Han blev gift med Mette Sørensdatter, der var født ca. 1741 og døde i september 1812. Mads Skøt var tømrer i Harlev.
Parret havde børnene, der alle er født i Harlev:
 - 1) Kirsten Madsdatter, født i 1768.
 - 2) Hans Madsen, født i 1770.
 - 3) Abellone Madsdatter, født i 1771 og døde i 1772.
 - 4) Lars Madsen (Skøt), født i 1773.
 - 5) Chresten Madsen (Skøt), født og død i 1774.
 - 6) Lars Madsen, født i 1779.
 - 7) Jens Madsen, født i 1785.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

2. Maren Laursdatter, født i 1739.
3. (ane 112) **Niels Laursen**, født i 1742 og døde den 8. oktober 1819 i Veng. Han var gift med (ane 113) **Anne Johanne Jensdatter**.
4. Maren Laursdatter, født i 1744.
5. Voldborg Laursdatter, født i 1747 og døde i 1748.
6. Kirsten Laursdatter, født i 1749.
7. Woldborg Laursdatter, født i 1751.
8. Christine Laursdatter Skøt, født i 1753.
9. Chresten Laursen Skiøt, født i 1757. Han blev gift den 21. oktober 1785 i Framlev kirke med Sidsel Sørensdatter.
10. Søren Larsen Skøt, født i 1760. Han blev gift første gang i Harlev kirke den 13. juni 1795 med Sidsel Jensdatter. Hun var født ca. 1762 og døde i 1797.
Parret fik sønnen:
 - 1) Laurits Sørensen Skiøt, født den 20. oktober 1795 i Harlev og døde den 3. februar 1817 i Harlev.
Efter Sidsels død i 1797 blev Søren trolovet i Ormslev den 11. august 1797 med Mogens Nielsen Kolds datter Catharina Mogensdatter, der var født i 1774. Hun døde den 2. juli 1815.
 - 2) Sidsel Sørensdatter, født den 4. oktober 1798.
 - 3) Kirsten Sørensdatter, født den 15. december 1801 og døde den 18. december 1801.
 - 4) Mogens Sørensen, født den 4. april 1806 og døde den 5. april 1806.
 - 5) Mogens Sørensen Skøt, født den 25. august 1808.

Ane 226

Jens Nielsen boede i Stjær. Han var søn af (ane 452) **Niels NN**. Jens blev gift i Stjær kirke den 31. maj 1742 med enken (ane 227) **Gjertrud Jespersdatter**.

Gjertrud Jespersdatter var født i Framlev i 1716 og blev båret til dåben i Framlev kirke den 5. juli 1716 af Peder Bondes kone Jahan Knudsdatter af Skibbye. Fadderne var Anna Pedersdatter, Michel Knudsen af Framlev, Søfren Jensøn af Lillering, Kirsten Jensdatter, Segnior Peder Jacobsøns kone, Kirsten Søfrens datter, begge af Framlev. Hendes forældre var (ane 454) **Jesper Mortensen** og (ane 455) **Anne Knudsdatter**. Gjertrud døde i Stjær i 1777.

Parret fik børnene, der alle er født i Stjær:

1. Niels Jensen, født i 1744.
2. Dorethe Jensdatter, født i 1745 og døde 1748.
3. NN, født i 1747 og døde i 1751 (navn og køn er ikke oplyst i kirkebogen).
4. (ane 113) **Anne Johanne Jensdatter**, født i 1750 og døde den 1. november 1817. Hun var gift med (ane 112) **Niels Laursen**.

Gjertrud Jespersdatter var først i ægteskab med enkemanden Rasmus Rasmussen. Hun blev trolovet med ham i Framlev den 5. april 1741, forloverne var Niels Jensen og Jens Kirkegaard, begge af Framlev. De blev viet i Framlev kirke den 20. juni 1741 af Hr. Lodberg. Rasmus Rasmussen døde i 1741 og blev begravet samme dag som hans fader Rasmus Pedersøn, nemlig den 29. november 1741 i Stjær. Gjertrud fødte deres fælles søn Rasmus Rasmussen i 1742.

Ane 232

Frands Rasmussen Schade, født ca 1705 og døde på Mejgård, Glæsborg i 1763. Frands var gartner / podemester på Hessel ved Ålsø og på Mejlgård. Det er muligvis også ham, der er nævnt som Frands Podemester på Vinderslevgård i 1731, hvor den ældste datter så i givet fald er født.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Frands Rasmussen Skade blev gift med (ane 233) **Else Madsdatter** i Feldballe kirke den 4. marts 1731, medens de begge var på Møllerup. Else var født ca. 1709 og døde i Skanderborg i 1782. Faderen var (ane 466) **Mads NN**. Frand's fader var (ane 464) **Rasmus NN**.

Parret havde børnene, hvoraf de sidste 5 er født på Hessel i Ålsø sogn:

1. Ane Margrethe Frandsdatter Schade, født ca. 1731 og døde i Næstved i 1809. Ane Margrethe blev gift den 18. december 1764 i Tved kirke på Mols med Niels Rasmussen Hornstrup.

Parret havde børnene:

- 1) Johanne Elisabeth Hornstrup, født i Strands, Vistoft i 1765 og døde samme sted i 1766.
- 2) Joachimine Margrethe Marie Hornstrup, født i Strands, Vistoft i 1769 og døde i Næstved den 30. november 1821. Joachimine blev gift med sadelmager Georg / Jørgen Friderich Kaaber. Der var 6 børn i ægteskabet.

2. Anna Kierstine Frandsdatter, født i 1733 og døde i 1736.

3. Katrine Frandsdatter, født og død i 1736.

4. (ane 116) **Rasmus Frandsen Schade**, født i 1737 og døde i Skanderborg den 16. juni 1792.

5. Hylleborre Frandsdatter Schade, født i 1739 og døde i Århus den 28. december 1812.

6. Marie Elisabeth Frandsdatter Schade, født i 1741 og døde i Århus den 6. juni 1812.

Fra Mejlgaard Skifteprotokol:

Skifteforvalteren Iver Bie, Mejlgaard iværksatte 11. juli 1763 Skifte efter gartneren og podemesteren Frands Schade, Mejlgaard, der efterlader Enken Else Madsdatter samt Børnene: Rasmus Frandsen Schade 26 Aar, i Tjeneste hos Amtmand Woyda i Skanderborg, en Datter Anne Margrethe Frandsdatter 32 Aar, 1 Datter Hylleborg Frandsdatter 24 1/2 Aar, og Marie Elisabeth Frandsen 22 Aar gammel. Enken antog som sin Lavvæрге Degnen Christian Garps i Fjellerup og for de ugifte Døtre antages til Formynder deres Farbroder Rasmus Rasmussen i Rigtrup paa Clausholm Gods. Af Værdier i Boet kan nævnes: En blaamalet Dragkiste med Messingbeslag samt Laas og Nøgle, skal dog af Faderen være skænket til Datteren Anne Margrethe, 1 Egedragkiste, umalet staar paa en Fod tilligemed et lidet Spejl er skænket til den anden Datter Hylleborg, ansat til 6 Rdr. og 4 mk. Sønnen Rasmus derimod fik nogle af hans sal. Faders Skruestikker samt nogle faa Bøger.

Enken derimod fik en Seng med grønt Omhæng, 4 Hovedpuder, 3 Par Lagner, 1 brun Egetræskiste med Laas og Nøgle, 1 grøn rødmalet Dragkiste med Laas og Nøgle, sat til en Værdi af 33 Rdr. 2 mk.

Af andre Værdier i Boet kan nævnes: 1 malet Fyrreskrin, 1 Do. Skab, 1 Spejl, 1 Fyrbækken, 1 gl. Spejl, 4 gl. Lampether, 1 Jernbilæggekakkelovn, 6 Sølvsker og 1 lidet Sølbæger for 10 Rdr., 1 Trefferdings kobberkeddel med Hat, Laag og Piber sat till 2 Rdr., 5 Tinfade, 12 Do. Tallerkner, 3 Lysstager og 1 Haandkværn.

Af Besætning var der 5 gl. Faar til 3 Rdr. 2 mk., 1 So med 2 Grise, 1 Rdr. 4 mk. 8 Skilling, 7 Bistader sat til 5 Rdr.

Boets hele Værdi var 97 Rd. medens Gælden var på 17 Rdr., tilovers til Deling blev der 80 Rdr., hvoraf Enken modtog Halvdelen med 40 Rdr. og Resten deles med 12 Rdr. 2 mk. og 10 6/7 Skilling til Sønnen og 5 Rdr. 4 Mark og 5 3/7 Skilling til hver af Døtrene.

Mejlgaard Skifteprotokol.

Ane 234

Adam Wilhadt Henriksen Glahn, født i København den 3. november 1707 og døde i Alling den 1. december 1780. Han var søn af (ane 468) **Henrik Christoffersen Glahn** og hustru (ane 469) **Abel Kirstine Meyer**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Adam Wilhad Glahn blev gift første gang i København den 19. oktober 1736 med (ane 235) **Inger Christine Weffling**. Inger blev født i 1710 i København og hun døde den 19. april 1750 i Alling. Inger var datter af (ane 470) Christian Frederik Weffling og hustru (ane 471) Inger Christine Zuch.

Parret havde børnene, der alle er født i Alling Præstegård:

1. Et dødfødt barn i 1737.
2. Henrik Christopher Glahn, født i 1738 og døde i Riserup Præstegård, Nr. Vedby den 21. juli 1804. Henrik blev gift den 14. august 1771 i Vartov Hospitalskirke med Giertrud Kirstine Egede. Hun var barnebarn af missionæren Hans Egede.

Henrik Christopher Glahn blev undervist i Hjemmet og siden privat i Kjøbenhavn, deponerede 1755, tog 1756 Examen philos. og blev Baccalaureus, hvorpaa han tilbragte 1 1/2 Aar i Hjemmet som Lærer for 2 Halvbrødre, medens han selv forberedte sig til Attestats, som han tog 1761, efter at han Aaret forud var indskreven som grønlandsk Seminarist. Ved Læsning af Egedernes - navnlig Niels E.s - Beretninger var hans Lyst til at blive Missionær i Grønland tidlig vakt, og han blev kaldet dertil 1763, rejste i April og virkede med Iver og Lyst paa Holsteinborg, hvor han fik Grønlænderne til ved Sømmenshud at bygge en Kirke. 1769 fik han tilsendt Bestalling som Viceprovst og Visitator, om han ikke vilde benytte Tilladelsen til at rejse hjem, hvilket han gjorde. Medens han var der oppe, fik han Befaling at skrive Bemærkninger til David Crantz' Grønlands Historie, og han kom saaledes til at levere et vigtigt Kildeskrift (udkom 1771) til den grønlandske Missions Historie, hvori han paaviste en Mængde Fejltagelser og stor Partiskhed for Herrnhuterne i det omhandlede Værk. Hjemkommen maatte han vente paa Kald til 1771, da han blev udnævnt til Sognepræst i Kingservik. I Kingservik bragte han i Gang den af Formanden, Hans Atche, begyndte Potetesavl og ophjalp den for Distriktet saa vigtige Frugttrædyrkning ved at lære Bønderne den hidtil ukjendte Podning. Han var meget elsket og mindes ved et Legat til Præstegjældets fattige, hvilket han stiftede ved sin Afrejse uden at nævne sig som Giver. Familieforbindelser droge ham til Danmark, og han blev 1778 Sognepræst til Tingsted (Falster), hvorfra han 1781 flyttede til Nørre Vedby (ogsaa paa Falster). 1779 fik han Titel af Professor i det grønlandske Sprog, og 1780 blev han Provst. Han var en i sit Embede højt fortjent, oplyst, from og virksom Mand. I Norge blev han 1772 Medlem af Videnskabsselskabet i Throndhjem og leverede i dets Samlinger og i særskilte Skrifter adskilligt til Oplysning om grønlandske Forhold.

Parret havde børnene:

- 1) Inger Kirstine Glahn, født den 21. juni 1772 i Ullensvang, Norge og døde den 27. december 1843 i Nykøbing F. Inger Kirstine blev gift den 21. oktober 1798 med Carl Ludvig Johan Budtz. Carl Johan var fæstegårdmand i Nr. Vedby. Der var 10 børn i ægteskabet.
- 2) Pauline Maria Amalia Glahn, født den 9. januar 1774 i Ullensvang, Norge og døde den 11. november 1865 i Nykøbing F.
Pauline Glahn blev gift i Nr. Vedby kirke med forstskriver Lars Bagger Ørbech. Der var 6 børn i ægteskabet, der alle er født på Christiansminde i Systofte.
- 3) Adam Wilhad Glahn, født den 17. oktober 1775 i Ullensvang, Norge og døde den 19. april 1863 i Væggerløse, hvor han havde været sognepræst. Adam Glahn var præst. Han var gift med Andrea Bredenberg. Parret fik 3 børn, der alle er født medens Adam var præst i Tårs på Lolland.
- 4) Paul Egede Glahn, født den 28. oktober 1778 i Ullensvang, Norge og døde den 15. juli 1846 i København. Paul Egede Glahn var kappelán ved Garnison kirke, København. Han var gift med Bodil Marie Elisabeth Blicher. Der var 5 børn i ægteskabet.
- 5) Marcus Glahn, født i Tingsted Præstegård den 2. januar 1781 og døde ca. 1868. Marcus var gift med Karen Johanne Laurentze Schiott. Der var 7 børn i ægteskabet. Marcus var officer i artilleriet og sluttede sin karriere som generalmajor.
- 6) Hans Egede Glahn, født den 22. april 1783 i Riserup Præstegård, Nr. Vedby, og døde den 3. maj 1874 i Sorø. Han var apoteker i Sorø, forstkasserer og kammerråd. Hans Egede Glahn

Forslægt til Anna Kristine Hansen

blev gift i Holmens sogn den 23. november 1811 med Ane Birgithe Margrethe Jensen. I dette ægteskab var der 4 børn. Ane døde i 1823, og efter hendes død blev Hans atter gift. Denne gang i Holmens kirke med Henriette Jacobine Scharling. Der var ingen børn i dette ægteskab.

- 7) Giertrud Rask Glahn, født i Riserup Præstegård den 16. august 1786 og døde den 20. september 1863 i Kastbjerg. Giertrud var gift med Skovridder Timm Sievers på Hanenau ved Tingsted. Der var 2 børn i ægteskabet.
- 8) Tønne Bloch Glahn, født den 2. december 1788 i Riserup Præstegård og døde den 12. februar 1874. Tønne blev gift den 1. januar 1823 i Stenmagle kirke med Elisabeth Marie Salomine Fischer. Der var 3 børn i ægteskabet. Tønne Bloch Glahn var oberst og var i en periode udstationeret i Rendsborg.
- 9) Marie Elisabeth Glahn, født i Riserup Præstegård den 5. oktober 1792, og døde samme sted den 30. maj 1793.
3. Abel Christian Glahn, født i 1740 og døde den 20. maj 1749 i Alling.
4. Christian Frederik Glahn, født i 1742 og døde samme år.
5. Inger Christine Glahn, født i 1743 og døde i 1803. Inger var født gift med Anders Kjærulf Brasch, med hvem hun havde sønnen:
 - 1) Jens Andersen Brasch.Efter Anders' død i 1775 blev hun gift med Jens Hasselager.
6. Margrethe Glahn, født i 1745 og døde den 27. juni 1823 i Svendborg. Margrethe blev gift i Alling kirke den 26. juni 1767 med sognepræsten fra Nysted, Christian Volchersen. Parret havde børnene:
 - 1) Johan Henrich Volchersen, født ca. 1776.
 - 2) Anna Catharina Henningia Volchersen, født 1780 i Nysted.
 - 3) Otte Ludwig Volchersen, født den 4. november 1783 i Nysted.
 - 4) Christian Frederich Volchersen, født den 19. maj 1785 i Nysted.
7. (ane 117) **Marie Magdalene Glahn**, født i 1748 og døde i Råby den 18. april 1813.
8. Abel Christian Benoni Glahn, født i 1750 og døde den 12. august 1755.

Efter hendes død giftede Adam Wilhardt Glahn sig igen, efter at han havde erholdt bevilling til at indlede nyt ægteskab, førend sørgeåret efter hans afgangne hustru var forløbet, den 13. oktober 1750 med Mette Magdalene Essemann. Hun er født den 12. marts 1720 i Tønning, som datter af Ritmester Hermann Essemann og Benedikte Marie Aagaard, og hun døde den 6. maj 1776.

Parret havde børnene, der alle er født i Alling Præstegård:

9. Benedictus Abelus Glahn, født i 1751. Han var gift med Anna Bech.
10. Johan Henrich Glahn, født i 1752 og død den 26. marts 1819. Johan var forpagter af Teglgården i Skørping. Han var gift med Bodil Bøgh. Parret havde børnene, der er født på Teglgården i Skørping:
 - 1) Karen Glahn, født i 1783 og døde den 3. marts 1867. Karen blev gift i Skørping kirke den 30. maj 1810 med kappelán Hans Adam Fridrich Brasch. Parret havde 7 børn, der er født i henholdsvis Ålborg og Lerup, hvor Hans Adam har været præst.
 - 2) Mette Magdalene Glahn, født i 1784 og døde i Ålborg den 9. august 1848. Mette blev gift med sognepræsten fra Rær, Børge Pontoppidan. Parret havde 8 børn, der alle er født i Rær præstegård.
 - 3) Hans Jørgen Glahn, født i 1790 og døde ugift i Næsborg den 14. marts 1858. Hans Jørgen var handelsbetjent.
11. Benedikte Marie Glahn, født og død i 1753.
12. Benedikte Marie Glahn, født i 1756 og døde på Frederiksberg den 31. august 1818.

Adam Wilhardt Glahn bestod 1727 studentereksamen i København, tog 1728 Philosophikum og i 1730 Theologisk Embedseksamen. I 1734 blev Adam Wilhardt Glahn feltpræst ved Oberst Henrik Bielke Kaas jyske gevorbne Regiment til Hest. Dette Regiment hørte til det korps, der i anledning

Forslægt til Anna Kristine Hansen

af den polske Tronfølgestrid 1734-36 sendtes til Rhinlandene. Efter faderens ansøgning derom, blev han 1736 ordineret til sognepræst og fik sit embede i Alling-Tulstrup. Fra 1. maj 1754 til 4. august 1770 virkede han som provst i Gjern herred.

Den 9. juli 1740 bliver der paa Ryttersessionen i Skanderborg udstedt et fæstebrev til præsten Adam Wilhardt Glahn i Alling paa det kirkejord til Alling og Tulstrup Kirker, som hans formand Niels Krog Sommerfeld forud har haft i fæste. Arealet var 1 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. 1 Album samt 1 eng paa Javngyde Mark med 1 Album hartkorn. Han skal heraf betale 2 Rdr. i indfæstning. Der står endvidere, at han tilbørlig og til rette tider skal betale skatterne og landgildet (ikke nærmere præciseret hvor stor den årlige afgift eller Landgilde er).

Fæstebrevet er nedskrevet i Skanderborg paa Kirkesessionen den 15. juli 1740. Ifølge Ryttersessionen i Skanderborg den 10. november 1757 står følgende:

*På Hans Kongelige Majestæts vores allernaadigste Arvekonge og Herres Vegne, haver vi meddelt såsom vi og hermed meddeler Præsten Hr. Adam Wilhardt Glahn Husbondholdbrev paa Morten Knubs Partgaard i Alling, som han til sin Svigersøn Anders Broge havde afstaaet, men igen formedelst uformuenhed har maattet forlade, staar for Hartkom 4 Tdr. 6 Skp. 1 Album, hvoraf udi Husbondhold udlægges 1 Rdr., som hans kongelige Majestæt allemaadigst til Indtægt beregner. Bygningen er på 18 Fag Hus o.s.v.
Sign. Skanderborg Rytterdistrikts Fæsteprotokol.*

I 1768 overtog provsten Adam Wilhardt Glahn gaarden Kiilsgaard i Alling-Tulstrup kommune. Ved siden af sit embede drev han denne gård indtil 6 mdr. før sin død, hvor han afhændede den til Niels Pedersen, Flensted.

Skøde af 12 Januar 1768
Udskrift af Rentekammerets Skiøde protokol Nr. 20
Schanderborgske fra 22. Septbr. 1767 til 30 Juli 1770

Nr. 61. Skiøde for Provst Adam Wilhad Glahn i Alling paa Hartkorn Ager og Eng 6 Td. 7 Skp. 2 Fj. 2 Aib. af det forrige Schanderborgske Rytter Districts Gods i Schanderborg Amt.

Os (Adam Wilhad Glahn Provst udi Giern Herred og Sogne Præst for Alling og Tulstrup Sogner) af det ved samme Auction bortsolgte Gods er bleven tilsiagen og overdraget efterskrevne Hartkorn udi Schanderborg Amt i Vor Provinse Nørre Jylland beliggende for den Summa 598 Rd. 40 Sk. hvoraf den halve Kiøbe Summa der med Rente indtil den Dag Betaling er skeet beløber (311 Rd. 17 Sk.) udi vores Zahl Cassa efter Os elskelig vores Kammer Raad og Zahl Casserer Erich Birks (den 17 Decbr.) 1767 udgivne Qvittering er betalt, men den øvrige halve Deel der er (299 Rd. 20 Sk.) forbuver efter auctions Conditionerne udi Hartkornet, imod at fomevnte (Provst Adam Wilhad Glahn) og efterkommende Eyere svarer af hver 100 Rd. aarlig 4 Rd. som en Afgift, der bestandig og uforanderlig hæfter paa Grunden og Stæderne og hvilken Afgift til hver aars 11 Decbr. i vores Cassa erlægges. Saa have vi ved dette vort aabne Brev allernaadigst villet Skiøde og afstaa, saasom vi hermed fra Os og vore Arve Successorer udi Regieringen til forbemelte (Provst Adam Wilhat Glahn) hans Arvinger og efferkommere skiødes og aldeles afhænde følgende Os under det forrige Schanderborgske Rytter Districts Gods forhen forbeholdne Hartkorn neml. udi Schanderborg Amt, Giern Herred, Tulstrup Sogn saa kaldet Kiilsgaard Hartkorn nye Matricul Ager og Eng sex Tønder syv Skiepper toe fierdingkar toe Album, hvoraf Erich Dinesen og Rasmus Poulsen, efter den in anno 1733 seenest forfattede Jordebog svarer aarlig Landgilde aatte Rigsdaler 12 Sk., og som ellers af fornevnte Kiilsgaard aarlig til Aarhus Hospital svares Ploug Havre trei skiepper, der betaales med Penge 24 Sk. saa skal meerbemelte Provst Adam Wuhat Glahn og efterkommende Eiere være forbunden til Aarhus Hospital bestandig aarlig i stæden for

Forslægt til Anna Kristine Hansen

forbemelte 3 Skp. Havre at betale berørte 24 Sk. hvilket Hartkorn Ager og Eng sex Tønder syv Skiepper toe Fjerdingkar toe Album, med dertilhørende Bygninger etc. NB. observeres Afgift (11 Rd.935k.)

Ane 236

Povel Jørgensen er født i Lemming omkring 1714. Han døde som aftægtsmand i Lemming den 16. april 1797 og blev begravet den 22. april 1797 i Lemming.

Povel Jørgensen var gift med (ane 237) **Anne Jensdatter**, der er født omkring 1725 og døde den 30. maj 1794. Hun blev begravet i Lemming den 7. juni 1794.

Parret havde børnene, der alle er født i Lemming:

1. (ane 118) **Jens Povelson**, født i 1751. Udlagt som barnefader af (ane 119) **Anne Nielsdatter**.
2. Jørgen Poulsen, født i 1754.
3. Chresten Poulsen, født i 1756.
4. Mette Poulsdatter, født i 1759. Hun var gift med Søren Iversen i Lemming.

Ane 238

Niels Rasmussen fra Lemming blev trolovet i Lemming den 11. januar 1740 med (ane 239) **Karen Christensdatter**. Forloverne var Niels Rasmussen og Laurids Dal, begge fra Lemming by. Parret blev gift i Lemming kirke den 8. juni 1740.

Karen Christensdatter blev født i 1716 og båret til dåben i Lemming kirke den 1. januar 1717 af Anne Pedersdatter. Fadderne var Jens Madsen, Søfren Moesgaard, Chresten Jansen, Kirsten Pedersdatter og Kirsten Nielsdatter. Karens forældre var (ane 476) **Christen Nielsen** og (ane 477) **An Pedersdatter**.

Parret havde børnene, der alle er født i Lemming:

1. Maren Nielsdatter, født i 1739.
2. Jens Nielsen, født i 1742.
3. (ane 119) **Anne NielsDatter**, født i 1747 og døde den 28. marts 1832 i Svstrup. Hun udlagde (ane 118) **Jens Povelson** som barnefader.
4. Niels Nielsen, født i 1750.
5. Karen Nielsdatter, født i 1753.

Efter Niels Rasmussens død mellem 1751 og 1755 blev Karen Christensdatter denne gang gift med Peder Mikkelsen, der var født omkring 1720. Han døde i 1788 i Lemming. Parret får en datter:

6. Kiersten Pedersdatter, født i 1756.

Ane 240

Jens Christensen var ankersmed i Århus. Han døde den 20. april 1743. Jens Christensen var gift med (ane 241) **Mette Jensdatter**.

Parret havde børnene, der alle er født i Århus:

1. (ane 120) **Christen Jensen Smidt**, født i 1721 og døde i 1762.
2. Anne Margrethe Schmidt, født i 1723.
3. Jens Jensen Schmidt, født i 1735.

Efter Jens Christensens død blev Mette Jensdatter gift med Christian Henningsen.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 242

Søren Pedersen Schiødt, født ca 1677 i Århus og døde samme sted i 1760. Han var gift med **Karen Pedersdatter**, der var født ca. 1679 og døde i 1774.

Parret havde børnene:

1. Niels Sørensen Schiødt havde børnene:
 - 1) Karen Marie Schiødt, født ca. 1760.
 - 2) Søren Schiødt, født ca. 1762.
2. Cidsel Sørensdatter, var først gift med kobbersmeden Hans Pedersen. Efter hans død, blev hun gift den 12. juni 1766 med kobbersmeden Søren Pedersen Høvring. Cidsel døde ca. 1773.
3. (ane 141) **Anne Sørensdatter Schiødt**, døde i 1776.
4. Else Sørensdatter Schiødt, døde i 1777. Else var gift med Søren Sørensen Fraker. Søren var avlsmand i Århus.

Parret havde børnene, der alle er født i Århus:

- 1) Søren Sørensen, født ca. 1745.
 - 2) Rasmus Sørensen, født ca. 1747.
 - 3) Søren Sørensen, født ca. 1750.
 - 4) Anders Sørensen, født ca. 1753.
 - 5) Elisabeth Sørensdatter, født ca. 1755 og døde i Århus i 1793. Hun blev gift med Søren Pedersen Høvring den 24. juli 1773. Hun fødte ham 11 børn, hvoraf sønnen Niels Revsbech Høvring blev sognepræst i Kolind.
 - 6) Maren Sørensdatter, født ca. 1760.
5. Laurids Sørensen Schiødt, født ca. 1725 og døde i 1770. Laurids var skipper og var gift med Maren Pedersdatter.

Ane 244

Mads Sørensen var gift med Anna Jensdatter

Parret havde sønnen:

1. (ane 122) **Jens Madsen Munch**, født ca. 1718 og døde den 6. januar 1794.

Ane 246

Mads Jensen blev gift i Hørup kirke i 1727 med (ane 247) **Maren Knudsdatter**.

Parret havde datteren:

1. (ane 123) **Kirsten Madsdatter**, født i 1729 og døde den 10. august 1796.

5 gange Tipoldeforældre

Ane 260

Jens Ingvarsen var født ca. 1671 og døde i Ålsrode i 1708. Han blev begravet i Ålsø den 20. marts 1708. Jens Ingvarsen var far til (ane 130) **Ingvor Jensen**.

Ane 276

Jens Jørgensen var født i 1671. Han døde i august 1746 i Glatved og blev begravet den 7. august 1746 i Hoed. Jens var en søn af (ane 552) **Jørgen Jensen**.

Jens var gift med Inger ?. Hun var født i 1669. Inger ? døde i april 1741 i Glatved og blev begravet den 23. april 1741 i Hoed. Navnet kendes ikke, men sandsynligvis hed hun Inger, da Jørgen Jensens første datter blev døbt Inger.

Parret havde følgende børn:

1. (ane 138) **Jørgen Jensen Smed** var født i 1706 og døde i november 1771. Han var gift med (ane 139) **Marie Rasmusdatter**.
2. Chresten Jensen Skomager var født i 1710. Han døde den 16. marts 1794 i Aalsrode og blev begravet den 23. marts 1794 i Ålsø. Chresten var skomager, væver og husmand. Folketællingen 1787, Aalsrode: Chresten og Margrethe bor alene i et hus. Chresten gift 3 gange, Margrethe 1.
Chresten ægtede Margrethe Sørensdatter, en datter af Søren Nielsen Skræder og Inger Jørgensdatter, den 16. december 1785 i Ålsø kirke. Margrethe var født i 1755 i Ålsrode og blev døbt den 27. december 1755 i Ålsø kirke.
3. Peder Jensen var født i september 1712 i Østerballe og blev døbt den 25. september 1712 i Hoed kirke. Han døde i oktober 1712 i Østerballe og blev begravet den 9. oktober 1712 i Hoed.

Ane 278

Rasmus Sørensen Hiort var født i Glatved i 1687. Han døde i marts 1751 på Balle Mølle og blev begravet i Rosmus den 17. marts 1751. Rasmus Hiorts forældre var (ane 556) **Søren Rasmussen Hiort** og (ane 557) **Else Lauritsdatter**.

Rasmus var møller i Balle, Rosmus Sogn. Balle Mølle var fæstet fra Rugaard Gods.

Rasmus var først gift med (ane 279) **Margrethe Hansdatter**. Margrethe var født i 1695. Hun døde i februar 1731 i Balle Mølle og blev begravet den 25. februar 1731 i Rosmus.

Parret havde følgende børn:

1. Anne Rasmusdatter var født i 1713 og døde i november 1781.
2. Ellen Rasmusdatter var født i 1714 i Hoed og blev døbt den 18. februar 1714 i Hoed kirke.
3. (ane 139) **Marie Rasmusdatter** var født i 1715 og døde den 12. marts 1785. Hun var gift med (ane 138) **Jørgen Jensen Smed**.
4. Hans Rasmussen Hjort, født i 1716.
5. Else Rasmusdatter Hiort blev født i september 1718 og døde den 28. august 1805.
6. Elisabeth Rasmusdatter blev født i april 1720. Hun døde i oktober 1721 på Balle Mølle og blev begravet den 19. oktober 1721 i Rosmus.
7. Søren Rasmussen blev født i 1721 på Balle Mølle og blev døbt den 22. juni 1721 i Rosmus.
8. Anne Marie Rasmusdatter blev født i 1722 på Balle Mølle og blev døbt den 30. august 1722 i Rosmus kirke.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

9. Elskan Rasmusdatter blev født i 1723 på Balle Mølle og blev døbt den 31. oktober 1723 i Rosmus kirke.
10. Peder Rasmussen blev født i 1725 på Balle Mølle og blev døbt den 8. april 1725 i Rosmus. *Omkring 1756 forpagter af Aggersvold og 1760 af Gunderslevholm i Sorø Amt. 1781 ecam.jur. og fra 1784 herredsfoged i Hids og Lysgaard Herreder. Stamfader til den borgerlige slægt Hjort. Ialt 6 børn nåede voksenalderen. Sønnen Frederik Christian bliver sognepræst for Hyllested-Rosmus på hjemegnen og forestår som sådan begravelsen af flere af sine slægtninge*
11. Elisabeth Rasmusdatter blev født i 1726 på Balle Mølle og blev døbt i august 1726 i Rosmus.
12. Thomas Rasmussen blev født i 1727 på Balle Mølle og blev døbt den 7. december 1727 i Rosmus kirke.
13. Cathrine Hedevig Rasmusdatter blev født i 1729 på Balle Mølle og blev døbt den 26. juni 1729 i Rosmus kirke.

Efter Margrethe Hansdatters død ægte Rasmus den 24. juni 1731 i Rosmus kirke Karen Jensdatter. Karen blev født i 1706. Hun døde i oktober 1739 i barselsseng på Balle Mølle. Hun blev begravet sammen med sit dødfødte barn den 1. november 1739 på Rosmus kirkegård.

Rasmus og Karen havde følgende børn, der alle er født på Balle Mølle:

14. Margrethe Rasmusdatter blev født i 1732 og blev døbt den 9. marts 1732 i Rosmus kirke.
15. Giertrud Rasmusdatter blev født i 1733 og blev døbt den 15. november 1733 i Rosmus kirke. Hun døde i maj 1738 på Balle Mølle og blev begravet den 11 maj 1738 i Rosmus.
16. Jens Rasmussen blev født i 1735 og blev døbt den 2. oktober 1735 i Rosmus kirke.
17. Kiersten Rasmusdatter blev født i 1737 og blev døbt den 21. juli 1737 i Rosmus kirke. Hun døde i april 1739 på Balle Mølle og blev begravet den 19. april 1739 på Rosmus kirkegård.

Efter Karen Jensdatters død blev Rasmus denne gang gift med Maren Jensdatter Brun den 22. april 1740 i Rosmus kirke. Maren blev født i 1704 i Hyllested og blev døbt den 22. juni 1704. Hun døde i februar 1772 på Balle Mølle og blev begravet den 15. februar 1772 i Rosmus.

Rasmus og Maren havde følgende børn, der alle er født på Balle Mølle:

18. Karen Rasmusdatter Hiort blev født i 1740 og blev døbt den 1. november 1740 i Rosmus kirke.
19. Rasmus Rasmussen Hiort blev født i 1742 og blev døbt den 14. oktober 1742 i Rosmus kirke. Han døde den 1. september 1803 i Hiøberg og blev begravet den 4. september 1803 i Ålsø. Rasmus var gårdmand.
20. Jens Rasmussen var født i 1744 og blev døbt den 28. august 1744 i Rosmus kirke. Han døde i marts 1751 på Balle Mølle og blev begravet den 7. marts 1751 på Rosmus kirkegård.

Ane 320

Niels Jørgensen blev gift i Thorsager kirke den 31. oktober 1700 med (ane 321) **Maren Boesdatter**. Hun var en datter af (ane 642) **Bo Knudson**.

Parret havde børnene, der alle er født i Thorsager:

1. (ane 160) **Bo Nielsen**, født i 1702 og døde i 1773. Han var gift med (ane 161) **Anna Rasmusdatter**, parret var bosat i Thorsager.
2. Jørgen Nielsen, født i 1703.
3. Søfren Nielsen, født i 1706.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 322

Rasmus Jacobsen er født omkring 1663. Han døde i Thorsager, 74 år gammel omkring årskiftet 1736 - 1737 og blev begravet den 5. januar 1737.

Rasmus blev trolovet i Thorsager den 12. december 1694 og gift i Thorsager kirke den 3. marts 1695 med (ane 323) **Kirsten Andersdatter**. Hendes far var (ane 646) **Anders Rygaard**. Kirsten Andersdatter døde i Thorsager i 1736 og blev begravet den 10. maj 1736.

Parret fik børnene, der alle er født i Thorsager:

1. Jacob Rasmussen, født i 1697.
2. (ane 161) **Anna Rasmusdatter**, født i 1702 og døde i 1741. Hun var gift med (ane 160) **Bo Nielsen**.
3. Niels Rasmussen, født og død i 1706.
4. Et barn født i 1708, navn og køn er ikke oplyst i kirkebogen.
5. Niels Rasmussen, født i 1711.
6. Kirsten Rasmusdatter, født i 1714.

Rasmus Jacobsen får den 2. juli 1715 et barn begravet, der er hverken oplyst navn eller alder.

Ane 324

Anders Pofvelsen blev trolovet den 9. november 1704 og gift i Torsager den 15. marts 1705 med (ane 325) **Appelone Davidsdatter**.

Appelone Davidsdatter var formodentlig født i Thorsager omkring 1677. Hun døde 58 år gammel i 1735 og blev begravet i Thorsager den 6. november 1735.

Parret havde børnene, der alle er født i Thorsager:

1. Pofvel Andersen, født i 1705 og døde i 1706.
2. (ane 162) **Pofvel Andersen**, født i 1707 og døde i 1763. Han var gift med (ane 163) **Anne Sørensdatter**
3. Anna Andersdatter, født i 1710.

Ane 326

Søren Sørensen Bach blev født i Thorsager i 1689 g døbt i Thorsager kirke den 10. marts 1689. Fadderne var Giertrud Persdatter, Jacob Pofvelsen og Michel Groesen. Hans far var (ane 652) **Søfren Bach**.

Søren Sørensen Bach blev trolovet i Thorsager i 1711 og gift i Thorsager kirke den 3. april 1712 med (ane 327) **Maren Rasmusdatter**.

Parret havde børnene, der alle er født i Thorsager:

1. (ane 163) **Anna Sørensdatter**, født i 1712 og døde i 1782. Hun var gift med (ane 162) **Pofvel Andersen**.
2. Maren Sørensdatter Bach, født i 1714 og døde i 1715.
3. Søfren Søfrensen Bach, født i 1716.
4. Rasmus Søfrensen Bach, født i 1719.
5. Maren Søfrensdatter Bach, født i 1722.
6. Peder Søfrensen Bach, født i 1724.
7. Karen Søfrensdatter Bach, født i 1727.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 404

Rasmus Nielsson var bosat i Sporup.

Han havde sønnen:

1. (ane 202) **Laurids Rasmussen**, født i 1721 og døde ca. 1788

Ane 406

Niels Nielsen var bosat i Lyngby, Sporup.

Han havde børnene:

1. Else Nielsdatter, født ca. 1720.
2. Kirsten Nielsdatter, født ca. 1721.
3. (ane 203) **Maren Nielsdatter**, født ca. 1722.
4. Christian Nielsen, født ca. 1733.
5. Rasmus Nielsen, født ca. 1737.

Ane 424

Michel Nielsen Torup, født i Lille Torup, Vester Velling i 1667 og døde i Rønge, Sdr. Vinge sogn i 1718. Michel var søn af (ane 848) **Niels Hartvigsen (Torup)** og hustru (ane 849) **Boel Michelsdatter**.

Michel blev gift i Vester Velling kirke den 23. november 1693 med (ane 425) **Karen Lauridsdatter**. Karen var datter af (ane 850) **Laurids Jensen** og hustru (ane 851) **Magdalene Pedersdatter**.

Parret havde børnene, hvoraf de første 6 er født i Vester Velling sogn og de to sidste i Rønge, Sdr. Vinge:

1. Lave Michelsøn Thorup, født den 28. september 1695 og døde i 1768 i Rønge. Lave var gift med Ellen Jensdatter.
Parret havde børnene, der alle er født i Rønge, Sdr. Vinge:
 - 1) Mikkel Lauesen, født ca. 1722 og døde i Rønge i 1792. Mikkel var først gift med Dorthe Mouridsdatter. I dette ægteskab var der to dødfødte børn.
Efter Dorthe's død blev Mikkel gift med Methe Jensdatter. I dette ægteskab var der 11 børn, hvoraf 6 døde som små.
 - 2) Karen Lauesdatter, født ca 1725 og døde i Rønge i 1780. Karen blev gift den 23. november 1749 med Jens Sørensen Bonde. I dette ægteskab var der 9 børn, hvoraf 3 døde som små.
 - 3) Jens Lauesen, født i 1731 og døde i 1793 i Rønge. Jens blev gift den 2. oktober 1767 i Sdr. Vinge kirke med Lucia Simonsdatter fra Rønge Mølle. Jens var fæstebonde i Rønge by.
Parret havde 8 børn, hvoraf 4 døde som små.
 - 4) Niels Lauesen, født i 1734 og døde i Vinge i 1759.
 - 5) Maren Lauesdatter, født ca 1735 og døde i Hjermand i 1779. Hun blev gift den 8. juni 1760 i Sdr. Vinge kirke med Niels Caspersen. Der var 3 børn i ægteskabet.
 - 6) Kiersten Lauesdatter, født i 1739.
 - 7) Christen Lauesen, født i 1744 og døde i 1785 i Sdr. Tulstrup. Christen var gift med Kirsten Olufsdatter. Der var 3 børn i ægteskabet.
2. (ane 212) **Niels Mikkelsen**, født i 1697 og døde i 1773 i Tindbæk, Skjern.
3. Jens Michelsen Thorup, født i 1699. Jens var født gift med Dorthe Jensdatter Bach.
I dette ægteskab var der datteren:
 - 1) Karen Jensdatter, født i Terp, Vester Velling i 1733 og døde samme stede i 1771. Karen var gift med Jens Christensen Ilsøe. Der var 3 børn i ægteskabet.
Efter Dorthe's død blev Jens gift med Ellen Jensdatter. I dette ægteskab var der børnene:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 2) Mikkel Jensen, født ca. 1733 i Terp.
- 3) Ellen Jensdatter, født ca. 1743 i Terp.
4. Peder Michelsen Torup, født i 1701 og døde i 1777 i Tindbæk, Skjern. Peder var gift med Inger Jensdatter. I dette ægteskab var der børnene:
 - 1) Jens Pedersen, født ca. 1727
 - 2) Maren Pedersdatter, født ca. 1730.
 - 3) Inger Pedersdatter, født i 1731. Inger var gift med Laurids Knudsen. Der var 7 børn i ægteskabet.
 - 4) Karen Pedersdatter, født ca. 1735. Karen var gift med Jens Madsen Ydsen. Der var 3 børn i ægteskabet.
 - 5) Laurids Pedersen, født ca. 1741 og døde ca. 1798.
5. Bodel Mikkelsdatter, født i 1703 og døde i 1704.
6. Bodel Michelsdatter Torup, født i 1705.
7. Malene (Magdalene) Mikkelsdatter, født ca. 1709 og døde ca. 1769 i Løvskal. Magdalen var født gift med Niels Christensen Vestergaard.
I dette ægteskab var der børnene, der alle er født i Løvskal, Skjern:
 - 1) Karen Nielsdatter, født i 1731.
 - 2) Maren Nielsdatter, født i 1733.
 - 3) Christen Nielsen, født i 1738.
 - 4) Mikkel Nielsen, født i 1743.Efter Niels' død i 1744 blev Malene denne gang gift med Jens Lauridsen. I dette ægteskab var der børnene:
 - 5) Laurids Jensen, født i 1745
 - 6) Niels Jensen, født i 1750.
8. Maren Mikkelsdatter, født i 1711.

Ane 448

Christen Christensen var fra Årslev. Han blev trolovet den 27. januar 1704 i Harlev og gift i Harlev kirke den 1. juni 1704 med (ane 449) **Voldborg Michelsdatter (Skøtt)**. Efter vielsen bliver han kaldt Christen Skøtt.

Voldborg Michelsdatter (Skøtt) er født i Harlev omkring 1682. Hun døde i 1735 og blev begravet i Harlev den 12. april 1735. Hun var en datter af (ane 898) **Michel Skøtt**.

Parret havde børnene, der alle er født i Harlev:

1. Anne Christensdatter, født i 1705. Hun gift den 3. marts 1736 i Harlev kirke med Olluf Andersen.
2. Michel Christensen Skøtt, født i 1707.
3. Christen Christensen (Skytt), født i 1710 og døde i Høver i 1765. Han blev begravet i Storring den 2. juni 1765. Han var gift med Karen Sørensdatter.

Parret havde børnene, der alle er født i Høver:

- 1) Et dødfødt barn i 1755.
- 2) Søren Christensen, født i 1756 og døde i 1757.

Publiceret absolvert:

Den 15. maj 1757 udstod Christen Christensen Skytt af Høver tillige med hans hustru kirkens diciplin for uforsigtig omgang med Deres barn, som fandtes død hos dem om natten.

- 3) Christen Christensen (Skytt) født i 1757.
- 4) Søren Christensen (Skytt), født og død i 1760.
- 5) Maren Christensdatter, født og død i 1760. (Søren og Maren var tvillinger).
- 6) Et dødfødt barn i 1761.
- 7) Karen Christensdatter, født i 1761 og døde i 1762.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

4. Kirsten Christensdatter, født i 1713.
5. (ane 224) **Laurids Christensen Skøt**, født i 1716. Han var gift med (ane 225) **Kirsten Sørensdatter**.
6. Søfren Christensen (Skøtt), født i 1720 og formodentlig død før 1736.
7. Niels Christensen (Skøtt), født i 1720. Han blev gift den 15. juni 1757 i Framlev kirke med Maren Ibsdatter.
8. Kiersten Christensen, født i 1726

Ane 452

Niels NN havde sønnerne:

1. (ane 226) **Jens Nielsen** som var gift med (ane227) **Gjertrud Jespersdatter**.
2. Niels Nielsen, født ca. 1712 og døde i 1765. Han havde fra første ægteskab børnene:
 - 1) Søren Nielsen, født ca. 1732. Han var fæstegårdmand i Forlev under Skanderborg Rytterdistrikt.
 - 2) Anne Marie Nielsdatter, født ca. 1738.
 - 3) Anne Nielsdatter, født ca. 1739.
 - 4) Giertrud Nielsdatter, født ca. 1745.Niels Nielsen blev efter den første hustrus død trolovet med Sidzel Jespersdatter i Framlev den 28. juli 1750, forloverne var Skovrider Peder Mønster af Storring og Laurs Pedersen af Framlev. Parret blev gift i Framlev den 11. september 1750. Sidzel var en søster til (ane 227) Gjertrud Jespersdatter.
Niels og Sidzel fik børnene, der alle er født i Søballe i Veng sogn:
 - 5) Et dødfødt barn i 1751.
 - 6) Maren Nielsdatter, født i 1752.
 - 7) Et dødfødt barn i 1755.
 - 8) Peder Nielsen, født i 1755 og død i 1756.
 - 9) Anne Johanne Nielsdatter, født i 1757.
 - 10) Jacob Nielsen, født i 1760. Han blev gift den 10. november 1786 i Veng med Kirsten Christensdatter. Parret var bosat i Søballe.
 - 11) Mette Nielsdatter, født i 1764.

Ane 454

Jesper Mortensen er fra Vitten og født omkring 1670. Han døde i 1728 i Framlev og blev begravet den 26. december 1728.

Jesper Mortensens gård havde et tilliggende på 3 tdr. land, 3 skp, i Framlev by og ligeledes i Hørby mark, dertil 5 skp. kirkejord og 2 skp. tilhørende gård nr. 2 i Snaastrup ved matrikullen i 1718.

Huset var på 54 fag, hvoraf der var brøstfæld på 36.

Besætningen bestod af 7 bæster (heste), 1 stud, 3 køer, 4 ungdyr, 4 får.

Jesper Mortensen blev gift i Framlev kirke den 10. november 1715 med (ane 455) **Anne Knudsdatter**.

Parret fik børnen, der alle er født i Framlev:

1. (ane 227) **Gjertrud Jespersdatter**, født i 1716 og døde i 1777. Hun var gift med (ane 226) **Jens Nielsen** i Stjær.
2. Peder Jespersen, født i 1718 og døde i 1750. Han blev gift i Framlev kirke den 6. december 1740 med enken efter Anders Jensen Simonsen, Birthe Pedersdatter. Parret var bosat i Framlev.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

3. Morten Jespersen, født i 1720. Han blev trolovet i Adslev den 21. september 1747 med Karen Hansdatter, forloverne var Jens Møller og Christen Pedersen. Parret blev gift i Adslev kirke den 26. oktober 1747. Morten Jespersen var bonde og gårdbeboer i Adslev by. I ægteskabet var der børnene, der alle er født i Adslev:
- 1) Jesper Mortensen, født i 1748 og død i 1749.
 - 2) Anna Mortensdatter, født i 1750 og døde den 30. december 1763.
 - 3) Jesper Mortensen, født i 1753.
 - 4) Hans Mortensen, født den 30. april 1761.
 - 5) Mette Mortensdatter, født omkring 1763.
 - 6) Peder Mortensen, født den 13. juni 1765.
 - 7) Ane Mortensdatter, født og død i 1769.

I 1746 blev Morten udlagt til barnefader af Zidsel Andersdatter i Lillering, som han da tjente hos. (noteret i Framlev Kirkebog i april og maj 1746).

4. Knud Jespersen, født i 1723 og døde i 1765. Han blev trolovet i Hørning den 29. juli 1757 med enken Anne Jensdatter og gift med hende i Hørning kirke den 24. september 1757. Knud Jespersen havde en ryttergård i Dørup under Skanderborg Rytterdistrikt i fæste. Parret fik børnene:
- 1) Anne Knudsdatter, født i 1758.
 - 2) Karen Knudsdatter, født i 1761.
 - 3) An Cathrine Knudsdatter, født i 1763.

Enken Anne Jensdatter blev efter Knud Jespersen død trolovet i Hørning den 4. juli 1765 med Jens Rasmussen fra Dørup. Efter trolovelsen med Anna Jensdatter, har han åbenbart senere fortrudt, da der ved deres søns dåbsindførsel er noteret, at han ved sidste markedsdag i Skanderborg havde forladt sin tilkomne.

- 1) Knud Jenssøn, født i Dørup i 1766.

5. Sidzel Jespersdatter, født i 1726 og døde efter 1787. Hun blev gift første gang med enkemanden Niels Nielsen (se under ane 452). Efter Niels Nielsens død i 1765 blev hun trolovet i Søballe den 20. august 1765 med ungkarlen Lauritz Rasmussen. Parret blev gift i Veng kirke den 30. oktober 1765. I dette ægteskab var der datteren:
- 1) Anne Sophie Lauritzdatter, født i Søballe, Veng sogn i 1768, hun døde i Søballe i 1789, 22 år gammel. Hun blev gift i Veng kirke den 27. juni 1787 med Søren Christensen. Parret havde en datter.

Efter Jesper Mortensens død blev Anne Knudsdatter trolovet i Framlev den 20. marts 1729 med Jacob Rasmussen, forloverne var Niels Christensen af Hørslevgård og Jørgen Dior af Tulstrup. Parret fik børnene:

6. Karen Jacobsdatter, født i 1730. Hun var først gift med Rasmus Lauridsen i Skovby, og de fik børnene:
- 1) Jacob Rasmussen, født ca. 1752
 - 2) Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1754
- Efter Rasmus Lauridsens død blev Karen denne gang gift med Jens Jensen.
7. Rasmus Jacobsen, født i 1733 og døde den 20. maj 1801. Han blev trolovet i Framlev den 25. april 1764 og gift i Framlev kirke den 26. juni 1764 med Dorte Rasmusdatter, der var født omkring 1744 og døde i Framlev i 1786. Parret fik børnene, der alle er født i Framlev:
- 1) Jacob Rasmussen, født i 1766 og døde i 1767.
 - 2) Ane Rasmusdatter, født og død i 1769.
 - 3) Jacob Rasmussen, født i 1770 og døde i 1771.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 4) Birte Rasmusdatter, født i 1771. Hun blev gift i Framlev kirke den 7. december 1792 med Niels Andersen. Parret fik 8 børn, der alle er født i Framlev.
- 5) Peder Rasmussen, født i 1774 og døde i 1775.
- 6) Ane Rasmusdatter, født og død i 1776.
- 7) Lars Rasmussen, født i 1777 og døde i 1778.
- 8) Rasmus Rasmussen, født og død i 1779.
- 9) Kirsten Rasmusdatter, født og død i 1780.
- 10) Kirsten Rasmusdatter, født i 1781.

Ane 464

Rasmus NN havde børnene:

1. Rasmus Rasmussen, født ca. 1702 og døde i Rigtrup, Voldum i 1782. Rasmus var først gift med Kirsten Rasmusdatter. Med hende havde han datteren:
 - 1) Maren Rasmusdatter, født ca. 1735 i Rigtrup, Voldum.Efter Kirsten Rasmusdatters død i 1748, blev Rasmus atter gift. Denne gang i Voldum kirke den 28. juni 1748 med Maren Nielsdatter, der var blevet erklæret enke. Her hvad der er skrevet i kirkebogen i forbindelse med trolovelsen:

Maren Niels Datter Krog af Rigtrup som i 15 Aar havde siddet i uberygtet Enke=sæde efter sin første Mand Hans Jørgensen nu afdanket Tydsk Rytter hvilken paa sin reyse hiem til at besøge sine venner skal være ved døden være afgangen, agter at indtræde i nyt ægteskab; paa det derfor Sogne Præsten Her Niels Schive i Woldum kand i henseende til sit Embeds forrætning i dette fald være angerløs. Da bevidner vi underskrevne at have hørt med vor oere nu afdanket Rytter nafnlig Christian som endnu er i live og iefnlig kommer her til byen har disse Forsikret og tilstaaet at bemelte Hans Jørgensen virkelig var død. Og bemelte Rytter Christian fuld hafde besvoret hans iordefærd; skulle han da imod forhaabning opdages og komme tilstede, skal vi som forløftningsmænd i den sag være ansvarlig for alt hvis der af kand følge og flyde, hvilket vi med vore hænders underskrift testerer.

Rigtrup d. 25 April 1748.

<i>NNS.</i>	<i>PIS</i>
<i>Niels Nielsen</i>	<i>Peder Iensen</i>
<i>Nafn</i>	<i>Nafn</i>

2. (ane 232) **Frands Rasmussen Schade**, født ca. 1705 og døde i 1763.

Ane 466

Mads NN, havde børnene:

1. Maren Madsdatter, født ca. 1705 og døde i Hornslet Skovhus i 1771. Maren Madsdatter blev gift i Hornslet kirke den 12. november 1730 med gartneren Peder Christensen Guldmann. Maren har været pige på Rosenholm. Parret havde børnene, der er født i Rosenholms Skovhus:
 - 1) Johanne Pedersdatter, født ca. 1731 og døde før 1787 i Gåskjær, Møllerup ved Feldballe. Johanne blev gift i Feldballe kirke den 23. april 1761 med gartneren på Møllerup, Mathias Andreasen Helbech. Der var 3 børn i ægteskabet.
 - 2) Christian Guldmann, født ca. 1734 og døde i 1766 i Skjørring. Christian var gartner og havde 3 børn.
 - 3) Frederik Christian Guldmann, født i 1736 og døde i Århus i 1792. Frederik var skrædder i Århus. Han har været gift 2 gange og fik i alt 6 børn, hvoraf de sidste 4 var med hans 2. kone, kusinen Hylleborre Frandsdatter Schade.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 4) Iver Guldmann, født i 1738 og døde i Hyllested i 1783. Iver blev gift første gang med Anne Jensdatter Haunlev i 1765 i Hyllested kirke. Med hende fik han 6. børn.
Iver blev gift 2. gang den 3. juni 1778 i Hyllested kirke med Mette Pedersdatter. Med hende fik han 3 børn. Iver har været skovridder ved Rugård i Hyllested sogn.
 - 5) Othe Guldmann, født i 1741 og døde den 14. december i Eg, Tved sogn på Mols. Othe blev gift den 7. december 1770 i Tved kirke med enken Maren Andersdatter. Othe var gartner ved Isgård.
 - 6) Mads Christensen Guldmann, født i 1743. Mads gift den 1. juni 1797 i Lisbjerg kirke med Elisabeth Cathrine Uhrnholt. De havde 2 børn. Mads har været forpagter på Vilhelmsborg i Mårslet. Senere var han bosat i Hovedkro.
 - 7) Anne Guldmann, født og død i 1744.
 - 8) Dødfødt barn i 1745.
 - 9) Hans Pedersen Guldmann, født i 1747 og døde i Hornslet den 9. september 1830. Hans blev gift i Hornslet kirke den 24. juli 1772 med Sophie Andersdatter, begge var af Rosenholm Skovhus. Hans blev skovridder på Rosenholm. Der var 9 børn i ægteskabet.
2. (ane 433) **Else Madsdatter**, født ca. 1709 og døde i Skanderborg i 1782.

Ane 468

Heinrich Christoffer Glahn, født i Harste den 30. december 1672, og han døde den 27. oktober 1757 i Alling Præstegård. Heinrich Christoffer var søn af (ane 936) **Adam Glahn** og (ane 937) **Anna Dickmann**.

Heinrich Christoffer Glahn var mestersvend i Kongens Køkken. Han blev gift i København den 2. oktober 1706 med enken efter kongens kok Wilhardt Felten (ane 469) **Abel Kirstine Meyer**. Abel var født i København den 12. august 1667 og døde i Alling Præstegård den 2. juni 1752.

1. Parret havde sønnen: (ane 434) **Adam Wilhardt Henriksen Glahn**.

Henrik Christoffer Glahn blev 1691 ansat i det kgl. Køkken, var Mundkok hos den i 1705 afdøde søn Vilhelm, var 1708 og 1709 med kongen i Italien, tjente 1711 blandt de store drenge i kongens køkken og var med kongen i "Campagnen". Han nævnes 1714 som hofkøkkensvend og havde som sådan hofkøkkeninventaret under tilsyn og ansvar, havde deltaget i krigen i mange campagner, og paa svære rejser, ligesom han to gange ledsagede kongen til Norge, var til sidst mestersvend i kongens køkken, søgte 1731 forgæves Konsumtionsskrivertjeneste ved Østerport, fik 1. april 1733 sin afsked, flyttede 1751 til sønnen i Alling Præstegård efter at have solgt det hus i Skipperboderne i Dybensgade, som han havde fået med sin hustru efter hendes 1. mand, stiftede 7. marts 1757 et legat paa 100 Rdr. til Aarhus Stifts geistlige enkekasse med fortrinsret for familien.
Henrik Christoffer Glahn skænkede kirken i Gjern herred, Skanderborg amt en altertavle, hans ligsten står i kirkens våbenhus.

Sønnen Adam Wilhardt Glahn skriver i sin dagbog følgende om forældrene:

Min velsignede Moder Abel Christina Glahn er fød i den Kongl: Residence Stad Kiøbenhavn d: 12te Augusti 1667. Hun kom i ægteskab med hendes Iste Mand Sl: Wilhardt Felten 1693 d: 19de 8br hvilken hun fødte til Verden 6 Børn Een Daatter og 5 Sønner, som med deres Sl: Fader lenge før hende er indgaaet i den Sl: Evighed. Efter hendes Sl: Mands Død og et Aars Enke-Sæde kom kun i nyt ægteskab med min Kiære Fader Henrich Christopher Glahn d: 2de Octobr. 1706, med hvilken Hun aulede 2de Sønner, hvoraf den yngre for hende i sin spæde Barndom ved Døden er bortgangen, den ældre. Jeg Adam Wilhardt Glahn nu efter hende med min bedrøvede Fader bedrøvet:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 470

Christian Frederik Weffling, født ca. 1675 i Veflinge på Fyn. Han døde ca. 1710 i København, hvor han var hofskrædder. Han blev gift i København i 1705 med (ane 471) **Inger Christine Zuch**. Inger Christine var datter af (ane 942) **Baltzer Zuch** og (ane 943) **Kirstine NN**.

Parret havde børnene:

1. Christian Frederik Weffling
2. (ane 435) **Inger Christine Weffling**, født ca. 1710 og døde den 19. april 1750.

(ane 471) **Inger Christine Zuch**, er født den 20. juli 1683 i København, og hun døde den 27. November 1770 sammesteds.

Hun blev gift 2. gang i 1711 med Hofskomager Johan Georg Leidner.

3. Elisabeth Christiane Leidner.
4. Sofie Christiane Leidner, døde i København den 18. september 1793
5. Johan Baltzer Leidner, døde i Skanderborg den 7. august 1792. Johan var gift med Mette Ørsted. Johan Georg Leidner havde oprettet følgende testamente:
Testamente 1.9.1781 i Linå, hvorefter kun søskende arver. Hvis alle søskende er døde så arver halvsøskende. Medunderskrevet af svoger Jens Jensen Hasselager i Linå.
6. Hans Georg Leidner, døde den 5. april 1788 i København, hvor han var guldsmed.

Ane 478

Christen Nielsen fra Lemming blev trolovet den 16. februar 1716 med (ane 479) **An Pedersdatter**. Forloverne var Jens Madsen af Nisset og Peder Jensen af Lemming. Parret blev gift i Lemming kirke den 28. juni 1716. An Pedersdatters far var (ane 958) **Peder Jensen**.

Christen Nielsen og An Pedersdatter havde børnene, der alle er født i Lemming:

1. (ane 239) **Karen Christensdatter**, født i 1717. Hun var først gift med (ane 238) **Niels Rasmussen**, og derefter med Peder Mikkelsen. Karen døde den 30. januar 1799.
2. Niels Christensen, født i 1719 og døde i 1770 i Nisset, Lemming sogn. Niels var gift med Mette Christensdatter. Der var ingen livsarvinger i ægteskabet.
3. Anne Christensdatter, født i 1720.
4. Søfren Christensen (Holk), født i 1721 og døde i Lemming i 1757. Han var gift med Mette Pederdatter. Parret havde børnene, der alle er født i Lemming:
 - 1) Chresten Sørensen Holk, født i 1748 og døde som ugift tjenestekarl den 2. oktober 1829.
 - 2) Peder Sørensen Holk, født i 1750 og døde som ugift tjenestekarl den 3. december 1825.
 - 3) Anna (Kirstine) Sørens datter, født i 1752. Hun blev gift den 7. juli 1797 i Lemming kirke med Anders Christensen. På det tidspunkt var han tjenestekarl hos moderen og stedfaderen, der var fæstebønder.
 - 4) Peder Sørensen Holk, født i 1754.
 - 5) Jens Sørensen Holk, født i 1756 og døde i Lemming Vesterby den 27. oktober 1801. Jens blev fundet død under et egetræ, der var væltet ned over ham i skoven. Jens blev gift den 6. oktober 1786 i Lemming kirke med sin kusine Kirsten Pedersdatter (datter af Karen Christensdatter og Peder Mikkelsen). Der var 7 børn i ægteskabet.
5. Peder Christensen, født i 1723 og død i 1726.
6. Kirsten Christensdatter, født i 1726 og død i 1728.
7. Peder Christensen, født i 1727.
8. Niels Christensen, født i 1730.
9. Kirsten Christensdatter, født i 1733.
10. Peder Christensen (Holch), født i 1735 og døde den 21. november 1814
11. Anne Christensdatter, født i 1737 og død i 1772.

6 gange Tipoldeforældre

Ane 552

Jørgen Jensen, fra Horstved døde i 1725 og blev begravet i Nødager. Han var en søn af (ane 1104) **Jens Christensen**.

Jørgen var selvejergårdmand i Horstved i 1688 på matr. # 4 HK. 3-7-3-2. I indberetningerne vedrørende Krigsstyr 1713, oplyser sognepræsten at han har stor gæld mindst 200 rd., men at han iøvrigt betaler sin skatter.

Jørgen og hans første hustru havde børnene:

1. (ane 276) **Jens Jørgensen** var født i 1671 og døde i august 1746. Han var gift med (ane 277) **Inger NN**.
2. Rasmus Jørgensen som døde efter 1725.
3. Søren Jørgensen, døde efter 1725.
4. Michel Jørgensen, døde efter 1725.
5. Lauritz Jørgensen døde efter 1725. Han var selvejer-gårdmand og overtog i 1719 sin faders selvejergård i Horstved.
6. Anne Jørgensdatter døde efter 1725. Hun var gift med Olluf Ibsen.
7. Maren Jørgensdatter døde efter 1725. Hun var gift med Peder Pedersen.

Jørgen ægtede efter den første hustrus død Inger Sørensdatter. I dette ægteskab var der børnene:

8. Søren Jørgensen, han døde efter 1725.
9. Rasmus Jørgensen Smed blev født i 1696 i Horstved og blev døbt den 15. november 1696 i Nødager kirke. Han døde i 1751 i Kolind og blev begravet den 11. februar 1751 i Kolind. Rasmus var smed og husfæster under Vedø Gods
10. Niels Jørgensen blev født i 1705 i Horstved. Han døde efter 1725.

Ane 556

Søren Rasmussen Hiort blev født i Tirstrup den 1. oktober 1641. Han døde i Glatved i juli 1722 og blev begravet på Rosmus kirkegård den 26. juli 1722. Han var en søn af (ane 1112) **Rasmus Pederssøn Hiort**.

Søren blev først gift med Giertrud Obisdatter den 30. november 1673 i Hoed kirke. Giertrud døde før 1685.

Søren blev anden gang gift med (ane 557) **Else Lauritsdatter** fra Tirstrup. Hun var datter af Laurits Skomager i Tirstrup, og var født i 1760. Hun døde i april 1740 i Hoed og blev begravet den 14. april 1740 på Hoed kirkegård.

Parret havde sønnen:

1. (ane 278) **Rasmus Sørensen Hiort**, født i 1687 og døde i 1751. Han var gift med (ane 279) **Margrethe Hansdatter**.

Ane 642

Bo Knudsøn døde i Thorsager i 1687 og blev begravet den 24. marts 1687. Han var far til:

1. (ane 321) **Maren Boesdatter**. Hun var gift med (ane 320) **Niels Jørgensen**.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 646

Anders Rygaard døde formodentlig i Thorsager før 1694 da hans enke døde i april 1694 og blev begravet i Thorsager den 20. april 1694. Hendes navn er ikke oplyst i kirkebogen.

Parret havde børnene:

1. (ane 323) **Kirsten Andersdatter**, der døde i 1736. Hun var gift med (ane 322) **Rasmus Jacobsen**.
2. Niels Andersen Rygaard, født i 1687.

Ane 652

Søfren Bach boede i Thorsager. Han var far til:

1. (ane 326) **Søren Sørensen Bach**, født i 1689. Han var gift med (ane 327) **Maren Rasmusdatter**.

Ane 812

Niels NN

Niels er formodentlig død i Harlev i begyndelsen af 1690-erne. Niels var gift med (ane 813) **Else Rasmusdatter**. Else var født i 1666. Hun døde i Tåstrup ved Harlev 79 år gammel, på nær 7 uger og 2 dage.

Parret havde børnene:

1. (ane 406) **Niels Nielsen**
2. Kirsten Nielsdatter. Kirsten har formodentlig været gift 4 gange, men kun navnet på den ene af ægtefællerne er kendt, idet han hed Erik Nielsen.
Kirsten fik børnene:
 - 1) Niels Lauridsen.
 - 2) Rasmus Nielsen
 - 3) Maren Nielsdatter
3. Peder Nielsen, var bosat på Fyn i 1754.

Efter Niels's død blev enken Else Rasmusdatter gift med Peder Jensen Søgaard.

I dette ægteskab var der børnene:

4. Birgitte Pedersdatter, født i 1694. Birgitte blev gift 1. gang med Thor Svendsen i Harlev kirke den 14. oktober 1714.
Parret havde børnene, der alle er født i Framlev:
 - 1) Peder Thorsen, født i 1715. Peder blev gift i Framlev kirke den 6. juni 1752 med Kirsten Rasmusdatter. Parret fik 4 børn.
 - 2) Helle Thorsdatter, født og død i 1717.
 - 3) Helle Thorsdatter, født i 1719 og døde i True i 1764. Helle blev gift i Framlev kirke den 15. oktober 1745 med Jens Rasmussen. Der var 5 børn i ægteskabet.
 - 4) Else Thorsdatter, født i 1721 og døde i Labing i 1767. Else blev gift i Framlev kirke den 29. november 1757 med Knud Justesen. Der var 3 børn i ægteskabet.
 - 5) Rasmus Thorsen, født i 1724. Rasmus blev gift i Framlev kirke den 7. juni 1753 med Karen Pedersdatter. Der var 2 børn i ægteskabet.
 - 6) Søren Thorsen, født ca 1727. Søren blev gift i Framlev kirke den 29. november 1757 med Maren Justdatter (en søster til Else's mand Knud Justesen). Der var en søn i ægteskabet.
5. Jens Pedersen Søgaard, født i 1696 og døde i Tåstrup, Harlev i 1751. Jens var gift med Abel Pedersdatter.
I dette ægteskab var der børnene, der alle var født i Tåstrup:

Forslægt til Anna Kristine Hansen

- 1) Peder Jensen, født i 1719 og døde i 1721.
- 2) Peder Jensen, født i 1722.
- 3) Anne Jensdatter, født i 1724.
- 4) Rasmus Jensen, født i 1727 og døde i 1733.
- 5) Else Marie Jensdatter, født i 1732.
- 6) Kirsten Jensdatter, født i 1735.
- 7) Rasmus Jensen, født i 1737.
6. Maren Pedersdatter, født i 1699 og døde ca. 1742 i Århus. Maren var gift med skipperen Peder Skiødt. Parret havde sønnen:
 - 1) Peder Pedersen Skiødt, født ca. 1730 i Århus.
7. Sidsel Pedersdatter, født i 1701 og døde i Velling ved Bryrup i 1754. Sidsel var gift med Henrich Fischer.

Ane 848

Niels Hartvigsen (Torup), født ca 1628 og døde i Lille Torup, Vester Velling i februar 1706. Niels blev gift i Vester Velling kirke den 23. oktober 1659 med (ane 849) **Boel Michelsdatter**. Boels far var formodentlig Michel NN Fisker, idet der ved flere af hendes børns dåb optræder en Mikkelsen Fisker/ Mikkelsdatter Fisker som fadder.

Parret havde børnene, der alle er født i Lille Torup, Vester Velling:

1. Maren Nielsdatter, født i 1660.
2. Et dødfødt barn i 1662.
3. Peder Torup, født i 1663.
4. Jens Nielsen Torup, født i 1664 og døde efter 1728. Jens blev gift med Anne Jensdatter omkring 1688.

Parret havde børnene, der alle blev født i Lille Thorup, Vester Velling:

- 1) Christen Jensen født i 1690.
- 2) Niels Jensen, født i 1692.
- 3) Boel Jensdatter, født i 1694.
- 4) Maren Jensdatter, født i 1698.
5. (ane 424) **Michel Nielsen Torup**, født i 1667 og døde ca. 1718 i Rønge
6. Christen Nielsen Torup, født i 1670 og døde ca. 1728 i Sdr. Tulstrup. Christen var først gift med Anne Jensdatter.

Parret havde sønnen:

- 1) Niels Christensen Torup, født ca. 1703 i Sdr. Tulstrup.

Efter Anne Jensdatters død blev Christen gift med Anne Pedersdatter.

Med hende fik han sønnen:

- 2) Peder Christensen Torup, født ca. 1721 i Sdr. Tulstrup.

Efter Anne Pedersdatters død blev Christen gift med Anne Lauridsdatter. Så vidt vides, var der ingen børn i dette ægteskab.

Ane 850

Laurids Jensen var født ca. 1613 og døde i Vester Velling den 15. februar 1676. *Han var da "en ærlig oc velacht Dannemand"*.

Laurids Jensen blev gift i Vester Velling kirke den 8. september 1644 med Elle Andersdatter. Elle var født ca. 1620 og døde i barselsseng efter at have født et dødfødt barn.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Efter Elle's død blev Laurids gift med (ane 851) **Magdalene Pedersdatter**, der var født ca. 1630 og døde i Vester Velling i 1705. I dette ægteskab var der børnene, der alle er født i Vester Velling:

1. Elle Lauridsdatter, født i 1651, gift den 10. juni 1677 i Vester Velling kirke med Anders Jenssøn (Vindum) fra Løvskal.
2. Anne Lauridsdatter, født i 1653.
3. Christen Lauridsøn, født i 1656.
4. Maren Lauridsdatter, født i 1659.
5. Dorethe Laurdsdatter, født i 1662.
6. Jens Lauridsen, født i 1664.
7. (ane 425) **Karen Lauridsdatter**, født i 1666 og døde i Rønge i 1717.
8. Kiersten Lauridsdatter, født i 1670, gift den 3. januar 1692 i Vester Velling kirke med Mads Christensen Koue.

Ane 898

Michel Skøtt boede i Harlev.

Han havde datteren:

1. (Ane 449) **Voldborg Michelsdatter (Skøtt)**, født ca. 1682 og død i 1735. Hun var gift med (ane 448) **Christen Christensen**.

Ane 910

Knud Pedersen, født ca. 1646 og bosat i Framlev. Han havde børnene:

1. Michel, født ca. 1691
2. (ane 455) **Anne Knudsdatter**, født ca. 1695 og død ca. 1774.

Ane 936

Adam Glahn, søn af (ane 1872) **Hans Glahn**, blev gift i Elliehausen den 29. november 1670 med (ane 937) **Anna Dickmann**. Anna blev født den 13. juli 1644 i Elliehausen og døde samme sted den 17. maj 1722. Hun var datter af (ane 1874) **Christopher Dickmann** og hustru (ane 1875) **Margrethe Maschen**.

Parret havde sønnen:

1. (ane 468) **Henrik Christoffersen Glahn**, født den 30. december 1672 i Harste og døde den 27. oktober 1757 i Alling Præstegård.

Ane 942

Baltzer Zuch, født ca. 1650 og døde i København før 1717. Han var gift med (ane 943) **Kierstine NN**. Parret havde datteren:

1. (ane 471) **Inger Christine Zuch**, født den 20. juli 1683 og døde den 27. november 1770.

Kierstine nævnes som borger i København i 1728.

I Indkvarteringsmandtallet for 1717 og 1720 staar Skomager Baltzer Zuch's Enke opført som førhen boende i Klosterstræde. 1728 opførtes Kierstine, sal. Zuchs Skomagers Enke boende førhen i "Closteret" men nu hos Johan Leidner i Vingaardstræde, samme sted bor en ugift Købmand Zück, der den 16. December 1732 tager Borgerskab som saadan.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Ane 958

Peder Jensen boede i Lemming, han havde døtrene:

2. Kirsten Pedersdatter. Hun blev gift med Laurids Henrichsen i Lemming kirke den 1. januar 1729.

Parret havde børnene:

1) Henrich Lauridsen, født i 1731

2) An Lauridsdatter, født i 1733 og døde den 27. september 1795 i Lemming. Hun blev gift med Christen Simonsen i Lemming omkring 1755. Der var 7 børn i ægteskabet.

3. Maren Pedersdatter, der blev gift i Serup kirke den 10. november 1742 med Søren Gregersen.

4. Jens Pedersen, der var bosat i Sejling.

5. Søren Pedersen (kaldet Lemming). Søren var bosat i Iller, Grønbæk sogn. Han blev gift den 26. juni 1746 i Grønbæk kirke med Kirsten Pedersdatter.

6. Jens Pedersen, formodentlig bosat i Lemming.

7. An Pedersdatter, gift med Peder Soldat i Funder.

8. Peder Pedersen, bosat i Lemming. Han havde børnene:

1) Anne Pedersdatter, født ca. 1745

2) Peder Pedersen, født i Lemming i 1748.

9. Karen Pedersdatter, gift den 26. juni 1735 i Lemming kirke med Niels Lauridsen. Karen døde i 1742 i Lemming.

Parret havde børnene:

1) Søren Nielsen, født i 1737. Søren var gift med Anne Sørensdatter og bosat i Lemming.

2) Peder Nielsen, født og død i 1742 i Lemming.

10. (ane 479) **An Pedersdatter**. Hun var gift med (ane 478) **Christen Nielsen Holk** i Lemming.

7 gange Tipoldeforældre

Ane 1104

Jens Christensen døde efter 1680. Han var gårdmand. I 1665 fæster han en gård under Erich Høeg til Bjørnholm (Høgholm). 1680 Har han købt gården, samlet hartkorn i 1680: 3-2-0-1/2.

Jens Christensen havde sønnen (ane 552) **Jørgen Jensen**.

Ane 1112

Rasmus Pederssøn Hiort var født i 1611 og døde i Glatved i 1661, og blev begravet på Hoed kirkegård den 6. januar 1661. I hans første ægteskab fik han sønnen:

1. (ane 556) **Søren Rasmussen Hiort**, født den 1. oktober 1641 og døde i juli 1722.

Rasmus Hiort blev gift i Hoed kirke den 14. februar 1647 med Giertrud Nielsdatter. I dette ægteskab fik han børnene:

2. Anne Rasmusdatter blev født i 1648 i Glatved og blev døbt den 20. februar 1648 i Hoed kirke.
3. Peder Rasmussen Hiort blev født i 1651.
4. Niels Rasmussen blev født i 1653 i Glatved og døbt den 26. juni 1653 i Hoed kirke.
5. Søren Rasmussen blev født i 1656 i Glatved og blev døbt den 28. september 1656 i Hoed kirke.
6. Maren Rasmusdatter blev født i 1659 i Glatved og blev døbt den 6. november 1659 i Hoed Kirke. Hun døde i 1713 i Hoed og blev begravet den 16. januar 1713 på Hoed kirkegård. Maren ægtede Mads Pedersen. Mads var født i 1659 i Glatved, Hoed Sogn og blev døbt den 25. september 1659 i Hoed kirke. Han døde den 25. februar 1719 i Glatved og blev begravet den 5. marts 1719 på Hoed kirkegård.

Ane 1114

Laurits (Skomager) blev født omkring 1630. Han var far til:

1. (ane 557) **Else Lauritsdatter**, født i 1660 og døde i 1740. Hun var gift med (ane 556) **Søren Rasmussen Hiort**.

Ane 1872

Hans Glahn blev født i Harzen, Tyskland som søn af (ane 3744) **Adam Glahn** og var bosat i Ellierode, Harzen.

Hans Glahn var far til (ane 936) **Adam Glahn**.

Ane 1874

Christopher Dickman, født ca. 1618 i Elliehausen, Tyskland, som søn af (ane 3748) **Andreas Dickmann**. Christopher døde i Elliehausen 2. april 1678.

Christopher blev gift i Elliehausen den 17. oktober 1643 med (ane 1875) **Margrethe Maschen**. Margrethe døde i Elliehausen den 12. august 1688.

Parret havde datteren (ane 937) **Anna Dickmann**.

Ane 1916

Jens NN. Jens har været gift 2 gange eller mere. Han var fæstegårdmand i Lemming.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Jens havde børnene:

1. **(ane 958) Peder Jensen.**
2. Johanne Jensdatter, der var gift med Christen Skræder og bosat i Roe, Grønbæk sogn.
Parret havde børnene:
 - 1) Maren Christensdatter, gift med Andreas Johansen i Asmildgårde, Svostrup sogn.
 - 2) Edel Christensdatter, der blev gift med Christen Henriksen den 24. juni 1748 i Svostrup kirke. Parret var bosat i Grauballe.
 - 3) Kirsten Christensdatter, der var gift med Hans Nørgaard og bosat i Grønbæk.
 - 4) Jens Christensen, der var bosat i Grønbæk.
3. Mette Jensdatter, der var bosat i Øster Bording. Hun havde sønnen Jens Nielsen.
4. Kirsten Jensdatter, der formodentlig var bosat i Nisset.
Hun havde sønnerne:
 - 1) Jens Elling, bosat i Nisset.
 - 2) Peder Elkjær, der var bosat i Vinderslev. Peder havde en datter Maren.

I Jens' 2. ægteskab var der børnene:

5. Jens Jensen, bosat i Lemming
6. Maren Jensdatter, bosat i Borup, Svostrup. Hun blev gift i Svostrup kirke den 15. december 1715 med Jørgen Nielsen.
I dette ægteskab var der børnene, der alle er født i Borup, Svostrup sogn:
 - 1) Else Jørgensdatter født i 1716 og døde i 1736 i Borup, Svostrup.
 - 2) Karen (Else) Jørgensdatter, født i 1719 og døde i Borup, Svostrup den 12. marts 1806 .
Karen var gift med Rasmus Pedersen. Der var 10 børn i ægteskabet.
 - 3) Jens Jørgensen, født i 1723.
 - 4) Niels Jørgensen, født i 1727
 - 5) Jens Jørgensen, født i 1730 og døde i 1730.
 - 6) Jens Jørgensen, født i 1731 og døde i 1739.
 - 7) Thomas Jørgensen, født i 1735 og døde i 1739.
7. Maren Jensdatter, gift den 10. november 1720 med Peder Esbersen. Peder døde i 1761 og Maren i november 1762 i Lemming.
8. Søren Jensen var bosat i Grauballe, Svostrup.
9. Karen Jensdatter, født ca. 1687 og døde i Lemming i 1763. Karen blev gift med enkemanden Peder Nielsen den 27. december 1728 i Serup kirke.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

8 gange Tipoldeforældre

Ane 3744

Adam Glahn var schäfer (fåreavler) og borger i Hardegsen, Harzen. Han var født ca. 1590 og døde i Hardegsen i 1672.

Der var sønnen (ane 1872) **Hans Glahn**.

Ane 3748

Andreas Dickmann, var bosat i Elliehausen i Harzen.

Der var sønnen (ane 1874) **Christopher Dickmann**, født ca. 1618 og døde den 2. april 1678.



Udsigt over borgen i Hardegsen

Både Hardegsen og Elliehausen ligger mellem Northeim og Göttingen

**Balle mølle og nogle af dens beboere.
af: Hermann Johnsen i Galten nyhedsbrev april 1988**



Peder Mønsted, født på den "senere" Balle Mølle, har malet sit barndomshjem omkr. 1900. I baggrunden t.h. mølledammen.

Hvor langt tilbage i tiden Balle mølle har eksisteret vides ikke, men den har i hvert fald eksisteret i mange hundrede år. Den skal være nævnt i 1200-tallet i forbindelse med cisterciensermunkene fra Øm kloster ved Mossø. Munkene ejede alt gods i Rosmus sogn samt en del i Hoed, Glatved og Hyllested i tiden 1183-1536, testamenteret dem af biskop Sven i Aarhus. Efter reformationen 1536 blev der krongods.

Da Balle mølle nævnes i 1200-tallet, har den muligvis ligget nord for Balle ind mod Hoed i forbindelse med Hoed å. Man mener i hvert fald at vide, at der engang har ligget en mølle i det område. Det har muligvis været en stampemølle, og området, den lå på, kaldes endnu i dag for "Stampen". Senere er den blevet flyttet lidt længere mod vest i forbindelse med Rosmus å, hvor den så lå i de næste mange århundrede.

I 1579 blev møllen overtaget af Rugaards bygherre, Hans Axelsen Arenfeldt til Palsgaard, da denne ifølge skøde dateret "Frederiksborg, d. 8. juli 1579" mageskiftede med kronen og for en mængde gods flere andre steder i Jylland og på Sjælland overtog Rosmus Birk med alt krongodset i dette Birk, herunder 14 gårde i Balle samt Balle mølle og et stykke eng i Balle mark. Rugaard ejede Balle mølle indtil 1802.

I det tidsrum, hvor Rugaard ejede Balle mølle, har møllen været drevet af forskellige fæstere, men da den ældste eksisterende fæsteprotokol fra Rugaard godsarkiv først begynder i 1730, er det ikke muligt at finde ud af, hvem disse fæstere har været. Det vil dog være muligt at finde et par stykker i matriklerne 1660 og 1664. Men vi ved, at fæsteren i 1680 hed Rasmus Pedersen. I jordebogen, hvor denne oplysning findes, er lavet tilføjelsen: "Nu Niels Andersen".

Forslægt til Anna Kristine Hansen

I 1686 bliver fæsteren nævnt som Rasmus Møller (navnet "Møller" er uden tvivl betegnelsen for erhvervet), for den 24. december 1686 "blev Rasmus Møllers hustru i Balle mølle, Kirsten Pedersdatter begravet". Denne Rasmus Møller er næppe identisk med ovennævnte Rasmus Pedersen. Derimod er der nok tale om Rasmus Andersen for "den 10. april 1687 havde Rasmus Andersen i Balle mølle bryllup med Boel (Bodil) Hansdatter". Af matriklen 1688 ses det, at fæsteren var Rasmus Andersen, og at møllen står for hartkorn ager og eng 2 skp 2 fjk og mølleskyld til Rugaard 3 tdr 1 skp 2 fjk. Rasmus Andersen Møller, Balle mølle, døde i 1695 og blev begravet den 7. april 1695.

Den 13. juni 1700 og den 1. oktober 1702 bærer "Rasmus Møllers kone, Balle mølle", to børn, henholdsvis Maren Sørensdatter Broge og Peder Sørensen Broge til dåb i Rosmus kirke. Hun er formodentlig Rasmus Andersens enke Bodil Hansdatter, selv om dette ikke er nævnt. Det kan selvfølgelig også betyde, at fæsteren efter Rasmus Andersen også hed Rasmus.

Men i 1721 hed fæsteren af Balle mølle igen Rasmus, nemlig Rasmus Sørensen Hjort, for den 31. august 1721 havde Rasmus Hjort i Balle mølle en søn til dåben kaldet Søren, og den 12. oktober 1721 blev hans 1½ år gamle datter Elisabeth begravet. Rasmus Sørensen Hjort blev født ca. 1687 i Glatved, Hoed sogn. Han var gift 1. gang med Margrethe Hansdatter, født ca. 1695, død 1731. Han blev gift 2. gang den 24. juni 1731 i Rosmus kirke med Karen Jensdatter, født ca. 1706, død i barselsseng 1739, 35 år gl. Rasmus Hjort blev gift 3. gang den 22. april 1740 i Hyllested kirke med Maren Jensdatter Brun, født 1704 og døbt den 22. juni 1704. Rasmus Sørensen Hjort døde i 1751, 64 år gl., og han blev begravet den 17. marts 1751.

Rasmus Sørensen Hjort fik mange børn. Han skal have fået 21, men denne oplysnings rigtighed er ikke blevet kontrolleret. Her skal dog nævnes nogle få af dem: Elisabeth Rasmusdatter født 1720, Søren Rasmussen Hjort født 1721, Peder Rasmussen Hjort født 1724, Giertrud Rasmusdatter født 1733, Jens Rasmussen Hjort født 1735, Kiersten Rasmusdatter født 1737, et barn født 1739, da moderen Karen Jensdatter døde i barselsseng, Karen Rasmusdatter født 1740, Jens Rasmussen Hjort født 1745.

Sønnen Peder Rasmussen Hjorth (nu ændret stavemåde af slægtsnavn) gjorde efter den tids forhold en imponerende karriere, når man fra historien ved, hvor svært det dengang var for et ganske almindeligt ungt menneske at komme frem i verden. Peder Hjort rejste fra hjemmet i Balle, og da han var 27 år gammel i 1751, var han blevet ridefoged, ja, faktisk godsforvalter på det fynske gods "Ravnholt". I 1755 blev han gift med Else Frederiksdatter Holm, en præstedatter fra Svanninge på Fyn. Kort tid efter forpagter han den store gård "Aggersvold" ved Jyderup på Sjælland, og i 1760 forpagter han "Gunderslevholm" ved Næstved. Senere købte han gården "Søgaard" syd for Holbæk, men opgav derefter landbruget. Han gav sig så til at studere jura og tager juridisk embedseksamen og ender som herredsfoged og birkedommer i Hids og Lysgaard herreder, hvor han boede på gården "Clausholm" i Levring ved Viborg. Her døde han i 1789, samme år som een af hans sønner, Frederik Christian Hjorth blev sognepræst i Hyllested-Rosmus sogne. En anden af Peder Hjorths sønner, Victor Christian Hjorth blev biskop i Ribe.

Efter møller Rasmus Sørensen Hjorts død giftede enken, Maren Jensdatter Brun sig igen. Den 16. juli 1751 blev hun gift i Rosmus kirke med ungarlars Lars Mortensen fra Ryomgaard, og den 8. september 1751 blev der udstedt fæstebrev til Lars Mortensen på Balle mølle.

Maren Jensdatter Brun's datter fra ægteskabet med Rasmus Hjort, Karen Rasmusdatter blev gift den

Forslægt til Anna Kristine Hansen

24. april 1761 med ungkarl Terkel Hansen (søn af Hans Rasmussen Lund og Maren Sørensdatter Broge). I forbindelse med sit giftemål med Karen Rasmusdatter overtog han fæstet af Balle mølle efter Karens stedfader, Laurs Mortensen. Fæstebrevet er dateret den 25. marts 1761. Balle mølle stod da for mølleskyld 3 tdr 1 skp 2 fjk og hartkorn ager og eng 2 skp 2 fjk (altså det samme som i 1688) tilligemed den såkaldte Peder Degns jord på Hoed mark, ansat for hartkorn ager og eng 1 td 4 skp.

Maren Jensdatter Brun, Balle mølle, døde i 1772, 66 år gl., og hun blev begravet den 16. februar 1772. Den 3. april 1772 holtes der skifte efter hende i Balle mølle. Hun efterlod sig ægtemanden Laurs Mortensen og to børn: en søn Rasmus 32 år og en datter (Karen Rasmusdatter) gift med mølleren Terkel Hansen i Balle mølle (er de to børn mon tvillinger? for efter sønnens alder skal han være født samme år som søsteren). Af skiftet fregår det, at ægtemanden Laurs Mortensen i nogle år har været borte fra godset, uden at nogen vidste, hvor han var.

Den næste fæster hed Jens Hansen. Han fik fæstebrev på Balle mølle den 8. marts 1776. I folketællingen 1787 står Jens Hansen opført som "bonde, beboer ½ gård og har en liden mølle". I folketællingen 1801 står han opført som "vandmøller og avlsdriver".

Vi er nu nået frem til 1802, hvor Rugaard som ført nævnt afhændede Balle mølle. Den 16. marts 1802 købte den hidtidige fæster, Jens Hansen møllen, og han fik skøde på den den 4. juni 1803. Jens Hansen er sikkert død ca. 1815, for dette år overdrog enken Magdalene Rasmusdatter Balle mølle til sin søn, Rasmus Jensen ved skøde dateret den 14. juni 1815. Sønnern er da blevet gift eller i hvert fald kort tid efter, for i kirkebogen 1816 er nævnt møller Rasmus Jensen og Inger Marie Pedersdatter i Balle mølle.

Den 23. april 1817 solgte Rasmus Jensen ved købekontrakt Balle mølle til gårdmand Søren Rasmussen Møller, Balle. Den 2. november 1818 solgte Søren Møller på købekontrakt møllen videre til Niels Andersen Dyhr. Disse to kontrakter blev senere slettet, og der blev aldrig udstedt skøder. Først i 1834 solgte den hidtige ejer, Rasmus Jensen Balle mølle ved skøde af 7. oktober 1834 til Niels Andersen Dyhr.

I den mellemliggende tid (1817-1834) har Rasmus Jensen juridisk set stadig stået som ejer af Balle mølle på trods af to købekontrakter. Først Søren Rasmussen Møller og derefter Niels Andersen Dyhr har så været at betragte som forpagtere, for de drev begge møllen og landbruget i nævnte tidsrum. Niels Andersen Dyhr og hans hustru Kirstine Johnsen optræder også i den tid som forlover og faddere og er da nævnt som "møller" og "madame Dyhr" i Balle mølle. I folketælling 1834 er de opført således:

Rasmus sogn. Balle by. 8. en familie.
Niels Dyhr 63 gift møller
Kirstine Johnsen 51 gift hans kone
Severine Sørensdatter 21 ugift plejedatter
(desuden er der fem tjenestefolk)

Den 28. februar 1835 døde Niels Dyhr af Balle mølle, 59 år gl. Hans plejedatter, Severine Sørensdatter blev gift med Peter Hassing, som ifølge folketællingen 1840 stod nævnt som beboer af Balle mølle - ikke som ejer. Efter Niels Dyhrs død i 1835 skete der nemlig dette, at Balle mølle blev solgt til Rugaard gods, som nu kom til at eje møllen for anden gang. Det er formentlig Niels Dyhrs enke, Kirstine Johnsen, der har solgt til Rugaard.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

I de følgende år er det igen bestyrere, som driver Balle mølle. Hvor mange og hvem de har været, har det ikke været muligt endnu at finde ud af. Den 23. december 1838 er nævnt en "Fridts Mønsted i Balle Mølle" som fadder nved Charlotte Amalie Dorthea Zacho's dåb i Nødager kirke (hun var datter af Rasmus Zacho og hustru Ane Marie Mønsted i Pederstrup). Som nævnt, så beboede (og dermed nok også bestyrede) Jens Pedet Hassing Balle mølle i 1840. I 1845 hed bestyreren Christen Larsen (39 år gl. født i Hylke sogn i Skanderborg amt), og da er Niels Dyhrs enke, Kristine Johnsen aftægtskone i Møllen. Det er hun også i 1860.

Balle mølle havde hidtil været en vandmølle, men i 1844 lod ejeren af Rugaard, kammerråd Skødt bygge en vindmølle på bakken sydvest for Balle ved vejen til Rosmus og Rugaard. Det var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 34 alen og med kludesejl. Balle mølle bestod nu af både en vandmølle og en vindmølle, som begge var i arbejde. Der hørte nu også bageri til møllen og der blev stadig drevet landbrug. Balle møllegård blev også bygget i Rugaards ejerperiode i tiden 1835-1856.

I 1856 købte Peder Mørch Mønsted på Lykkesholm Balle mølle med bageri og landbrug til sin søn, Otto Christian Mønsted. Kilden angiver, at P. M. Mønsted boede på Lykkesholm. Dette er ikke rigtig, men han havde været medejer af Lykkesholm, da han og Peter Achton indtil 1833 ejede denne gård sammen. I 1833 købte de også hovedgården Fævejle ved Kolindsund i Lyngby sogn. Samme år mageskiftede de, således at Achton beholdt Lykkesholm, og Mønsted overtog Fævejle. Otto Christian Mønsted blev født på Fævejle i 1834.

Otto Christian Mønsteds helbred var imidlertid ikke for godt, så han magtede ikke at drive Balle mølle og møllegård ret længe. I 1866 forpagtede han gård og mølle bort, hvorefter han flyttede til Aarhus. I 1877 solgte han hele virksomheden til sin fætter, Ole Tønnesen Tuxen Mønsted. Denne har sikkert ikke selv drevet mølle, bageri og gård, for i 1882 optræder en møllebestyrer Anton Henrik Demant i Balle mølle. I 1893 brændte alle bygninger til Balle mølle med undtagelse af mølleriet. Ved samme brand brændte flere andre gårde og huse i den ende af Balle.

Ole Mønsted har uden tvivl ejet Balle mølle og møllegård indtil 1906, for nævnte år overtog hans svigersøn, O. Smidt hele virksomheden. En kilde vil vide, at vandmøllen nu blev solgt til lodsejerne til brug ved et udtørningsareal, og en anden kilde fortæller, at den blev solgt fra "til nogle lodsejere som et led i kolindsunds udtørring". Det lyder lidt uforstående, for Kolindsund blev udtørret allerede i tiden 1872-1878, og hvad kan en vandmølle i Balle have at gøre i forbindelse med en udtørring så langt fra stedet og mange år efter?

I 1910 blev Balle mølle solgt til Marinus Madsen. Han solgte den imidlertid allerede igen i 1913 til Martin Ditlevsen. Denne lod i 1916 påsætte nyt vindfang på 32 alen på møllen og forandrede kludesejlene til jalousi. I 1922 købtes Balle mølle af Mikael Bøjstrup, og i 1923 købte den tidligere ejer, Marinus Madsen virksomheden tilbage. I 1924 blev der påsat en selvkrøjer og 4 nye vingspidser på møllen, og i 1925 blev der indsat en ny 15 hk Holstebro petroleumsmotor. I 1938 brændte Balle mølle med tilhørende bygninger. Brandårsagen skal have været, at møllen løb varm. Marinus Madsen lod ikke møllen genopbygge. Balle mølle eksisterede ikke mere efter at have virket i flere hundrede år. En lang epoke randt ud. Et stykke historie forsvandt.

Forslægt til Anna Kristine Hansen

Teksten fra Svostrup-Grønbæk kirkebog:
Karen (Frands Datter)

Den 4de Sept 1808 hjemdøbt et uægte Barn født i Grauballe d. 30te august 1808 blev kaldet X datter. Moderen var den sig i Grauballe hos sin moder sig opholdende Døve og stumme quinde Anne JensDatter som 2 gange tilforn har ladet sig besvangre; som Barnefader blev udlagt paa den dummes vegne af hendes moder Anne NielsDatter, efter dummes herom given forskellige gebærder og tegn en person ved Navn Schade kommende p.t. i Grauballegaard som Fogeder ved godset. Udlæggelsen skedte i Sognefogeden Peder Sørensen og Anders Sørensens nærværs påhør, som har skrifteligen tilstaaet dette; vel skedt siden udlagte daabs af en Holstensk kræmer - deels af en med Navn Kresten Nielsen som blev angivet at være en glasmester: men da den første rigtig udlæggelse var Frantz Schade som rette Barnefader, af de 2 nævnte sidste angivelser, her med forholdt sig til denne første ind til om først:anden mand erholder sig til.

Den 15de Søndag efter Trinitatis som var den 25. September kom dette uægte barn i Kirke, Niels Dyhres Hustru Mette Anders Datter bar det; øvrige faddere var Anders Væver, Peder Jensen - Jens Jegsen og Niels Nielsens Hustru alle af Grauballe. Dette uægte Barn skal være født i Grauballe d. 30te augusti 1808.